



Parochieblad Sterre der Zee

herfst 2022

Verbonden in verlies

In dit nummer:

- Informatie van het bestuur
- Ontmoetingsdag 8 november
- Bijeenkomst Allerzielen
- Jubileum Pastor Paul

Jaargang 5, nr 7
november/december2022

blz. 4/5: Van het bestuur

blz. 6: Ontmoetingsdag 8 november

*blz. 7 Verbonden in verlies:
bijeenkomst Allerzielen*

blz. 13 Jubileum pastor Paul

Verder in dit parochieblad:

- 2. van de redactie 3. Pastorpraat
- 8. Wij noemen uw naam 9. Tekst Allerzielen
- 10. Bijeenkomsten JOPA 11. Agenda/Taizé
- 12. Rooster vieringen
- 14. Oproep vrijwilligers Open Haven
- 15. Maak kennis met....
- 16. Inzending parochiezondag/zegelactie Vomar
- 17. In memoriam/doop 18. Kerstpakkettenactie.
- 19. Ter inspiratie door Leo Fijen:
Verbonden door de tranen heen
- 20. Adventsactie 21. Puzzelpagina
- 22. Oproep paasverhaal/verhuisbericht
- 23. Colofon 24. Kik

Redactie Parochieblad:

Janneke den Brok
Angenita Gieling
Louis van der Helm
Leonie Leferink
Paul Leferink
Frank Weijers

Volgend Parochieblad:

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 13 december 2022 (kersteditie).

Copy inleveren uiterlijk 29 november 2022 via:
parochieblad.rkzeewolde@gmail.com.

Bovenstaand e-mail adres niet gebruiken voor vragen over de verspreiding van het Parochieblad. Hiervoor dient u contact op te nemen met mevrouw J. Verschure, tel: 06-13696343.

Door Frank Weijers



Beste medeparochianen,

Het wordt herfst. Langzaam verkleuren de bomen en laten deze hun blad vallen om volgend voorjaar weer nieuw leven te geven. Ook andere planten en bomen sterven af.

Mij geeft dat altijd een weemoedig gevoel. Het afstervende blad dat ons in het voorjaar en de zomer zoveel heeft gegeven. Zuurstof, beschutting tegen de regen, verkoeling bij het warme weer en bescherming voor dieren. De cyclus van het leven: groeien, bloeien en (af)sterven.

Binnenkort is het Allerzielen. De dag in het jaar dat we extra stilstaan bij onze dierbare overledenen. Mensen die ons lief waren, die ons zijn ontvallen in de hoop van de verrijzenis. Mensen die voor ons het zuurstof voor het leven waren, ons beschermden tegen invloeden van buitenaf en ons behoedde voor het kwaad. Maar voor ons ook vaak het voorbeeld waren hoe te leven, ook in de geest van en met de leer van Jezus.

Enige weken geleden was de begrafenis van koningin Elisabeth. De enige zekerheid in het leven dat iedereen komt te overlijden. En daar doet zelfs de status van vorst of vorstin niets aan af. Met veel bewondering en respect heb ik gekeken naar de plechtigheden. Een land verbonden in verlies. Een zeer gelovige vrouw die uitdroeg dat zij haar ambt bij de gratie van de enige Vorst kon uitvoeren en naar Hem zou terugkeren. Een voorbeeld voor velen.

Ook wij gedenken onze overledenen. Het maakt niet uit of je wel of geen vorst bent. Voor God is iedereen gelijk. Het is goed om stil te staan bij de overledenen en de dood. Een kaarsje voor hen op te steken. Maar laten wij ook vooral en juist daarom beseffen dat het leven mooi, kort en kostbaar is. Zeker in een periode als deze waar de vrede in wereld onder druk staat. Laten wij bidden dat straks de kaarsen van de Adventskrans weer licht in deze donkere dagen mogen brengen, in afwachting van die enige Vrededorst.

Pastor(p)raat



“Verbonden in verlies” is het thema van dit parochieblad. Een thema dat we al vele jaren gebruiken voor de Allerzielen bijeenkomst op de begraafplaats, dit jaar op 6 november. Hiermee willen we uitdrukken dat we ons verbonden weten met ons verlies, een dierbare, een baan, gezondheid enz. Al die verliezen verbinden ons aan elkaar.



Als je die verbondenheid loskoppelt van verlies, is er natuurlijk nog veel meer dat ons verbindt aan elkaar. Met alles en iedereen met wie je een relatie hebt, ben je verbonden.

Soms mag je de verbondenheid extra voelen. Zo werd ik op 16 oktober volledig verrast vanwege mijn 25-jarig ambtsjubileum. Een volle kerk, mooie woorden en felicitaties, onderstreept met bloemen en geschenken, waaronder een bronzen beeldje van een engel.

Na afloop was één van de reacties: “Dit is je engel, maar Leonie is je Aartsengel.”

Dit heeft mijn verbondenheid met deze gemeenschap versterkt: weten dat je gedragen wordt. Ook toen ik thuis kwam kwamen er vele felicitaties binnen via WhatsApp. De tamtam werkt blijkbaar ook sneller dan mijn auto kan rijden, zondagmiddag werd ik bij een bijeenkomst van de stichting “Kerk op de Floriade,” ook nog weer verrast met een mooie bos bloemen.

Langs deze weg wil ik dan ook iedereen bedanken, die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan deze dag. Een dag om met plezier op terug te kijken en je verbonden te weten met een ander en met de ANDER.

Paul Leferink



Van het bestuur

BERICHT VAN HET BISDOM: STERRE DER ZEE BLIJFT!!!

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is er bericht van het bisdom over de toekomst van onze parochie.

Zoals u weet wordt door het bisdom al langere tijd druk uitgeoefend op de parochie Sterre der Zee om op te gaan in een regioparochie met Almere. Dat is op zich niet verwonderlijk als we kijken naar de situatie binnen de Nederlandse katholieke kerk. Gelet op de grote verschillen en afstanden tussen beide parochies hebben wij ons daar altijd tegen verzet, en zijn inmiddels voorbereid om de parochie - pastoraal en financieel, - op eigen kracht voort te zetten, waarbij op het pastorale vlak samen wordt gewerkt met Almere.

Uiteindelijk heeft dit verschil van inzicht geleid tot het overleg van 2 juni van een delegatie van onze geloofsgemeenschap met de bisschop, waarbij de petitie namens ruim 650 parochianen is overhandigd, samen met steunbrieven van de stichting RK onderwijs, de Protestantse Gemeente en het college van burgemeester en wethouders. Dat heeft geholpen!



Het aanbieden van de petitie op 2 juni jl.

De inzet van het bisdom zal erop gericht blijven om de parochie Sterre der Zee in stand te houden inclusief de 'vier- en ontmoetingsplek' Open Haven.

De bisschop heeft ons op 30 augustus bericht dat de verkeerde indruk is gewekt dat de parochie moet worden opgeheven. De inzet van het bisdom zal erop gericht blijven om de parochie Sterre der Zee in stand te houden inclusief de 'vier- en ontmoetingsplek' Open Haven. Zorgen blijven er over de beperkte vitaliteit (de vergrijzing) en de gelimiteerde financiële mogelijkheden.

De bisschop dringt aan op een interparochiële samenwerking van Zeewolde en Almere met een gezamenlijk bestuur. Daarbij blijven beide parochies bestaan, met behoud van zeggenschap over eigen financiële middelen, vermogensbalans, begroting, jaarrekening, financiële- en ledenadministratie. Het te vormen regiobestuur consolideert deze administraties en is aanspreekpunt voor het bisdom. Op 13 oktober jl hebben beide parochiebesturen besloten om deze vorm in de komende maanden uit te werken. Op 1 april 2023 moet het regiobestuur van start gaan.

Het bestuur

Oproep van de penningmeester

De financiële zorgen voor onze parochie nemen toe: Corona werpt nog steeds zijn schaduw vooruit op het kerkbezoek en (daardoor) op de bijdragen aan collectes voor onze eigen parochie en goede-doelen acties. Corona zorgt er ook nog steeds voor dat de inkomsten uit verhuur en barmhertigheid van Open Haven tegenvallen.

Daarnaast zien we dat de toezeggingen voor de bijdragen aan de actie Kerkbalans (die geheel ten goede komt aan onze parochie) dit jaar lager is dan in de afgelopen jaren. Daartegenover staan stijgende kosten als gevolg van de inflatie en een afnemende financiële steun van het bisdom.

Daarom doe ik namens het parochiebestuur een dringende oproep aan u, om nog eens na te gaan, wat de parochie Sterre der Zee u waard is, en uw bijdrage in de vorm van de actie Kerkbalans of een extra gift dienovereenkomstig aan te passen! Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. Ik informeer u graag over de mogelijkheden.

Tot slot vraag ik u ook om bijzondere giften – bijvoorbeeld een legaat bij overlijden – in overweging te nemen.

Weet dat deze parochie pas ophoudt te bestaan als u en wij er de schouders niet meer onder zetten!

Namens het parochiebestuur,
Henk Meijer, penningmeester en pastoraal begeleider.
06 12996958
Parochie Sterre der Zee,
IBAN NL07 RABO 0112 5578 56



Extra
Actie 
Kerkbalans

**Houd elkaar vast
Geef aan je kerk**



Dag van ontmoeting en zorg voor elkaar.

Beste parochianen,

De ontmoetingsdag wordt al vele jaren georganiseerd voor de ouderen, zieken en gehandicapten in onze parochie. Een dag waarbij alle ouderen, zieken en gehandicapten met hun partners of begeleiders worden uitgenodigd. Zoals altijd is deze dag op de 2de dinsdag in november.

Vorig jaar hebben we die dag niet kunnen beleven zoals we dat gewend waren door de beperkingen van de coronacrisis. Daarom was het fijn dat we wel een Eucharistieviering meegemaakt hebben met een korte bijeenkomst na afloop.

Dit jaar gaan we wel weer een complete dag te organiseren en op dinsdag 8 november a.s. in Open Haven hopen we elkaar te ontmoeten.

Het thema van dit jaar is: **"ONT-MOETING"**

U bent welkom om 10.00 uur voor koffie met wat lekkers. Na de Eucharistieviering die om 10.30 uur begint is er gelegenheid voor een aperitief. Daarna een heerlijke lunch en een ontspanningsmoment. Aan het einde van de dag is er gelegenheid tot zegen en handoplegging.

Tijdens de Eucharistieviering wordt er een collecte gehouden voor uw vrijwillige bijdrage voor de onkosten van deze dag.

We hopen weer velen van u te mogen begroeten. Schroomt niet en geef u op.

We vragen u dan ook u aan te melden **vóór vrijdag 4 november bij:**

Tiny Schor,

telefoon 036-5223372, 06-18805549

of via mailadres tynyschor@xmsnet.nl

Er is verpleegkundige hulp aanwezig. Heeft u dieetwensen; dan graag bij opgave melden, ook kunt u dan aangeven of u vervoer nodig hebt naar de kerk..

We hopen dat we samen een hele fijne dag zullen beleven.

De nationale ziekendag was dit jaar op 11 september; toen is er bij alle zieken en gehandicapten van de parochie een boeket bloemen bezorgd.

Namens de commissie "Ontmoetingsdag"

Tiny Schor

Allerzielen - Verbonden in verlies

Op zondag 6 november a.s. is er om 12.00 uur een Allerzielenbijeenkomst op de Algemene Begraafplaats van Zeewolde aan de Dasselaarweg.



Officieel valt Allerzielen, de dag waarop alle overledenen worden herdacht, op 2 november. Het is inmiddels traditie om rond die datum op de eerste zondag van november een Allerzielenviering op de Algemene Begraafplaats te houden. De Werkgroep Allerzielen Zeewolde wil zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om samen met anderen stil te staan bij het verlies van hun dierbare(n) en herinneringen te delen.

Een koperensemble van de A.M.V.Z. zorgt voor de muzikale omlijsting. Na afloop is er koffie/thee van Woodies Hut en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Voor de minder mobiele bezoekers zijn er stoelen aanwezig, mede mogelijk gemaakt door Troost Catering.

De op dat moment geldende coronamaatregelen zullen uiteraard leidend zijn bij de uitvoering van deze bijeenkomst.

De Werkgroep Allerzielen Zeewolde bestaat uit Paul Leferink, Wilma de Jong-van Kasteel, Roos Brugman en Edwert Sjaardema.

Voor meer informatie kunt u bellen met 06-54712744, of mailen naar wilma@benedicte.nu.

U bent van harte welkom!



We noemen uw naam

“Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in Mij gelooft,
zal leven
ook al is hij gestorven.
En ieder die leeft
in geloof aan Mij,
zal in eeuwigheid niet sterven.”
(Joh. 11, 25-26)

Ben van den Hengel
11 september 2021

†

Nelly Koch-Koopmans
3 november 2021

†

Piet Bon
7 december 2021

†

Henk Lubbers
10 december 2021

†

Louis Bekkering
17 december 2021

†

Riet Rusbach-de Groot
22 december 2021

†

Mien Vendrig-Verheul
29 januari 2022

†

Willy Jansen-Mulder
10 maart 2022

†

Jan van Bakel
26 maart 2022

†

Geni Franssen – L'Ortye
29 maart 2022

†

Jan Franssen
27 april 2022

†

Harry Plasmans
23 mei 2022

†

Joke van Dijk – Kuppens
8 september 2022

Allerzielen

Op 2 november vieren we zoals gewoonlijk Allerzielen.

Ook dit jaar. Het thema zal dit jaar zijn: "Ik wou dat de hemel bezoeken had."

Dit is gebaseerd op een lied van Ed Sheeran - If heaven had visiting hours.

De Nederlandse vertaling van dit lied luidt als volgt:

Ik wou dat de hemel bezoeken had
Dan kon ik gewoon komen opdagen om het nieuws te vertellen
Dat ze al ouder wordt en ik wou dat je haar gezien had
De dingen die ze van mij zal leren, heb ik allemaal van jou

Kan ik een poosje blijven, dan kunnen we de wereld verbeteren
De kleintjes zullen groeien en ik drink nog steeds je favoriete wijn
En ze gaan al gauw sluiten maar ik kom een andere dag wel weer
Er is zoveel veranderd sinds je weg bent

Ik wou dat de hemel bezoeken had
Dan kon ik gewoon langskomen en je advies vragen
Wat zou je in mijn geval doen
Ik heb geen idee hoe ik ze moet opvoeden
Wat zou jij doen? Want jij pakt het altijd goed aan

Kunnen we even praten tot mijn zorgen verdwijnen
Dan zal ik je vertellen dat ik bang ben om te falen
Jij zou zeggen: Denk eraan dat het antwoord ligt in de liefde die we geven
Er is zoveel veranderd sinds je weg bent

Ik wou dat de hemel bezoeken had
En dan zou ik hen vragen of ik je mee naar huis kon nemen
Maar ik weet wat ze zullen zeggen, dat dit het beste is
Dus zal ik mijn leven leiden zoals je mij dat geleerd hebt
En het helemaal zelf doen

En ik zal de deur sluiten maar ik zal mijn hart openen
En iedereen waarvan ik hou zal precies weten wie je bent
Want dit is geen afscheid, het is alleen maar tot weerziens
Er is zoveel veranderd sinds je weg bent.





SAVE THE DATE

Jaarplanning Vormsel 2022-2023

MAANDAG 7 NOVEMBER 2022

19:00 - 20.30 UUR

Bijeenkomst 5



WOENSDAG 7 DECEMBER 2022

19:00 - 20:30 UUR

Kerstactiviteit

DINSDAG 10 JANUARI 2023

19:00 - 20.30 UUR

Bijeenkomst 6



MAANDAG 6 FEBRUARI 2023

19:00 - 20:30 UUR

Bijeenkomst 7



DINSDAG 7 MAART 2023

19:00 - 20:30 UUR

Bijeenkomst 8



MAANDAG 3 APRIL 2023

19:00 - 20:30 UUR

Pasen + Vormselviering voorbereiden



Meer info:
jopazeewolde@gmail.com



AGENDA

22 oktober t/m 30 oktober 2022
dinsdag 1 november 2022
woensdag 2 november 2022
zondag 6 november 2022
dinsdag 8 november 2022
zondag 13 november 2022
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
zondag 25 december 2022
maandag 26 december 2022

Herfstvakantie
Allerheiligen
Allerzielen
12:00 uur Allerzielenbijeenkomst begraafplaats
Ontmoetingsdag
19:00 uur Taizéviering
Kerstvakantie
1e Kerstdag
2e Kerstdag

Elke vrijdag van 10-12u

Open Kerk

Onderstaand staan de **voorlopige** verschijningsdata van het parochieblad voor 2022.
Tevens vindt u de uiterste inleverdatum indien u een copy voor het blad wenst in te leveren.

Uiterste inleverdatum copy
29 november 2022

Week van verschijnen
13 december 2022 (Kersteditie)

Weet u dat....

- De Parochie haar eigen website heeft: www.parochiezeewolde.nl
- Een viering live mee kunt kijken. Ga naar www.parochiezeewolde.nl. Op de homepagina vindt u de knop LIVESTREAM.
- De Parochie haar eigen Sterre der Zee app heeft. Hoe u deze kunt downloaden en kunt gebruiken vindt u op onze website.

Taizé Viering op 13 november in Open Haven

Een moment van bezinning, een moment om even stil te staan,
Een moment onze gedachten te laten gaan.
In de Taizé viering van zondag 13 november is hier ruimte voor.
Aanvang is om 19:00 uur in Open Haven.

We zingen liederen, worden begeleid door Walter op de piano,
horen een gedeelte uit een psalm, gebeden en lezen uit de bijbel.
Ook is er een moment voor stilte.

De Taizé viering is geënt op vieringen zoals ze plaats vinden in de oecumenische geloofsgemeenschap in het Franse dorp Taizé.

U bent van harte welkom.



Datum/tijd:	Soort viering:	Voorganger:	Diversen:
zondag 30 okt 10.00 uur	Eucharistieviering 31e zondag dh jaar	R. Maas	Lector: C. Stoffels Koster: R. Stepho Koffie: M.&J. Rennen
Woensdag 2 nov 10.00 uur	Woord en communieviering Allerzielen	P. Leferink	Lector: NVT Koster: P. Wentzel Koffie:
zondag 6 nov 10.00 uur	Woord en communieviering 32e zondag dh jaar	P. Leferink	Lector: G.J. v. Dongen Koster: G. v. Mispelaar Koffie: J. & L. Seesing
dinsdag 8 nov 10.00 uur	Eucharistieviering Ontmoetingsdag	R. Maas/ P. Leferink	Lector: NVT Koster: R. Stepho Koffie:
zondag 13 nov 10.00 uur	Woord en communieviering 33e zondag dh jaar	P. Leferink	Lector: V. vd. Helm Koster: I. Wedemeijer Koffie: G. Diele & R.Huiden
zondag 20 nov 10.00 uur	Woord en communieviering Christus Koning/Cecilia	Parochianen	Lector: NVT Koster: P. Vale Koffie: J. Verschure
zondag 27 nov 10.00 uur	Woord en communieviering 1e zondag van de Advent	P. Leferink	Lector: C. Stoffels Koster: P. Wentzel Koffie: V. Mul & P. Verschure
zondag 4 dec 10.00 uur	Woord en communieviering 2e zondag van de Advent	P. Leferink	Lector: G.J. v. Dongen Koster: R. Stepho Koffie: M.vd Zwet & T. Egberts
zondag 11 dec 10.00 uur	Woord en communieviering 3e zondag van de Advent	P. Leferink	Lector: V.vd. Helm Koster: G. v. Mispelaar Koffie: M.&J. Rennen
zondag 18 dec 10.00 uur	Woord en communieviering 4e zondag van de Advent	Parochianen	Lector: NVT Koster: I. Wedemeijer Koffie: J. & L. Seesing

Kinderopvang

Elke zondag kan er tijdens de viering (weer) gebruik gemaakt worden van kinderopvang. Wil je naar de kerk, maar zijn de kinderen nog te klein om een uur stil te luisteren? Neem de mogelijkheid om ze naar de opvang te brengen in Open Haven. (ruimte rechts naast de toiletten). Ze zijn meer dan welkom!

Ambtsjubileum Pastor Paul

Op 15 oktober was het 25 jaar geleden dat Pastor Paul in dienst trad van het bisdom. Een heugelijk en feestelijk feit waar in de viering van 16 oktober uitgebreid bij werd stilgestaan.

Vlak voor het einde van de viering nam Piet Verschure het woord om Paul in het zonnetje te zetten en stil te staan bij de betekenis voor Paul voor de parochie in Zeewolde. Extra feestelijk werd het doordat Paul en Leonie onlangs ook hun 25-jarig huwelijksfeest mochten vieren. Eerst werd een mooie bos bloemen aangeboden aan Leonie waarna Paul een mooi bronzen beeldje kreeg. Ook kreeg Paul een cheque. Het bedrag was ingezameld door de parochianen. Daarna werd namens de vormselgroep een herfststukje aangeboden.



Hierna nam Gerard van Mispelaar namens het koor het woord. Ook hij stond stil bij wat Paul voor de parochie en met name het koor betekent. Naast een cadeau werd door het koor ook een speciaal lied gezongen.



Wij feliciteren pastor Paul met zijn ambtsjubileum en Leonie en Paul ook met hun huwelijksjubileum en wensen hun nog vele jaren geluk en goede gezondheid toe.



Open Haven Dichte Haven?

Als u op zondag of door de weeks in Open Haven komt voor een vergadering of andere activiteit is er altijd een kopje koffie, een glaasje fris of iets sterkers.

Dit wordt verzorgd door onze vrijwilligers. Wellicht is het u al opgevallen: u ziet dan vaak dezelfde vrijwilligers. Vaak hoort de vrijwilliger dan: "ben je er nou alweer?" Dit komt omdat ze het leuk vinden om in Open Haven te zijn en u van dienst te zijn. Maar ook omdat er een tekort is aan vrijwilligers!

"Dit komt omdat ze het leuk vinden om in Open Haven te zijn en u van dienst te zijn".

We zijn dan ook dringend op zoek naar vrijwilligers die vier uur per week beschikbaar zijn. Dat kan zijn overdag maar ook 's avonds. Het kan als u dat wilt op vaste dagen / tijdstippen maar ook wanneer het nodig is.



En nu wilt u heel graag weten wat er van u verwacht worden.

- > U verzorgt de drankjes aan de balie;
- > wijst mensen de weg in het gebouw;
- > bij grote evenementen verzorgt u samen met andere vrijwilligers bijvoorbeeld een lunch.

En zo zijn er nog meer zaken die voorbij kunnen komen. En als u zelf geen tijd heeft u misschien wel een buurman of kennis waarvan u denkt dat dat wel wat voor haar of hem is.

U krijgt als vrijwilliger vergoeding voor de gewerkte uren en een vriendelijk woord van onze gasten!

Dus wilt u er mede toe bijdrage dat Open Haven geen Dichte Haven wordt, meldt u dan aan via info@openhaven.nl of telefonisch op maandag woensdag en vrijdag van 9.00 uur – 12.00 uur via tel.nummer: (036) 5222255. U kunt natuurlijk ook op die dagen even langs komen.

Wij hopen u te mogen verwelkomen als vrijwilliger.
Vrijwilligers en bestuur Open Haven



Marijke van der Zwet

"Ik doe mijn best om mensen bij te staan waar ze hulp nodig hebben"

1. Stel je even voor:

Hallo Ik ben Marijke van der Zwet. Ik word dit jaar 65 jaar. Ik woon samen met mijn man Nico waarmee ik al bijna 45 jaar getrouwd ben, aan de Groene Specht te Zeewolde. Wij zijn in 1987 in Zeewolde komen wonen. We hebben toen we getrouwd zijn een aantal jaren in Winschoten gewoond, waar ook onze kinderen zijn geboren. Wij zijn verhuisd naar het noorden voor het werk van Nico, mijn man (Centrale Directie van de PTT in Groningen).

2. Waar kennen we je meer van?

In het kerkwezen ben ik al de JOPA groep begonnen in de 90 -er jaren. Samen met Rob Thoen en Jan Seesing enz. Op het moment zit ik met Renate en Toos in de doopgroep.

3. Wie of wat is een inspiratiebron voor jou?

De inspiratiebron van het geloof ligt in onze opvoeding en komt bij onze ouders vandaan.

4. Noem eens een mooie herinnering aan het geloof?

Een mooie herinnering is de nachtmis in Lisse in de Agathakerk, waar we met een groot aantal kinderen met aanhang naartoe gingen en daarna thuis gezellig een broodmaaltijd aten met de nodige liedjes die voorbij kwamen.

5. Wat zijn je hobby's?

Nadat ik een 25 jaar bij de volleybal mijn steentje had bij gedragen en ook voor het ASTMA fonds een twintigtal jaar de collecte had georganiseerd, zit ik nu bij de bridge club waar er van mijn diensten gebruik wordt gemaakt (opkikkertje en bloemen brengen). Veel spelletjes spelen met onze kleinkinderen. En een uurtje in de week even sporten.

6. Vraag van Rob Thoen: waar haal jij toch die energie vandaan om altijd voor iedereen klaar te staan?

Dat weet ik ook niet. Maar mede door de mensen om mij heen waar ik terecht kan voor een luisterend oor, zoals op de Boomkleverlaan. Doe ik mijn best om mensen bij te staan waar ze hulp nodig hebben. Vriendschap doet heel veel.

7. Wat is nog een grote wens van je?

Dat we nog heel lang met ons gezin samen kunnen zijn.

8. Wie wijs je aan en wat is je vraag aan hem/haar

Alex van der Zwet. Vraag: Kun je je in een toch wat oudere groep wel staande houden?

Parochiezondag 2022

Plan A de trossen gingen los zo varen we op de wind van vandaag.
Door plan B blijven we dobberen op de deining mee.
Met plan C houden we de sextant de hand blijven we gefocust op de Sterre de Zee.
Hoezee, hoezee of terwijl Hosanna maar is er ook een plan D?
Of weet alleen Sterre der Zee het antwoord op die vraag?

Adriana Duivesteijn



Zegels boodschappenpakket Vomar



Beste Parochianen,

Waarschijnlijk bent u wel op de hoogte van de spaaractie van de Vomar waar u een boodschappenpakket ontvangt bij een volle spaarkaart. Daar moet je veel voor besteden om de kaart vol te krijgen. Dat lukt niet iedereen.

De voedselbank zou graag de zegels willen ontvangen voor de klanten. Mijn vraag is of u ze wilt bewaren en aan ons schenken om zo volle kaarten te maken. Halve of hele kaarten zijn ook welkom.

De actie duurt tot 26 november. U kunt ze inleveren op vrijdagmorgen in Open Haven of bij mij thuis, Kogge 3.

Alvast heel hartelijk bedankt,
Tiny Schor.

In memoriam

Joke van Dijk – Kuppens 83 jaar

Joke werd geboren op 10 juli 1939 in Rumpt (Betuwe). De oorlog breekt daarna al snel uit en heel Rumpt wordt geëvacueerd. Ook Joke, zij wordt ondergebracht in een klooster. Op de boerderij in Rumpt groeit Joke op en al jong neemt ze de touwtjes in handen.



Begin jaren 60 ontmoet Joke en Toon en samen stappen ze op 28 april 1966 in het huwelijksbootje. Later nemen ze het bedrijf over van Toon's vader in Wijk bij Duurstede. Hier worden ook de twee oudste kinderen geboren. In 1970 verhuist het gezin naar Dronten en breid het gezin zich uit met een tweede dochter.

Later, in 1986, gaat het gezin opnieuw de uitdaging om naar een nieuw bedrijf te gaan aan de Sterrappellaan in Zeewolde waar ze hebben gewoond totdat Joke en Toon verhuisden naar de Strandweg in het dorp. Hier is ze op 8 september in alle rust overleden. Morgen ben ik er niet meer zei ze. Tijdens de uitvaartplechtigheid hebben we haar herdacht en geluisterd naar het verhaal uit Mattheus 5 over de zaligsprekingen. Dit vanwege haar uitspraak: "De hemel is hoe mensen je herinneren en dat wat we voor een ander hebben kunnen betekenen in ons leven."

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte en troost de komende tijd.

Gedoopt

**Door het doopsel is in onze
kerkgemeenschap opgenomen**

Britte van Heerikhuizen

Kerstpakkettenactie 2022

Rond kerst krijgt omzien naar een ander extra aandacht. Het duurt nog wel een flink aantal weken maar dan is het weer zover. De kerstpakkettencommissie is er al druk mee bezig

Gezelligheid en goede maaltijden. Dit laatste is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker nu het nog steeds niet gemakkelijk is voor heel veel mensen vanwege de toename van de corona en vooral nu de energiecrisis. Er zijn veel personen die op of rond het sociaal minimum moeten leven. De pakketten zijn bedoeld voor gezinnen en alleenstaanden met een minimuminkomen. Echtscheiding, werkloosheid en schulden zorgen soms voor problemen. Maar ook langdurig zieken of gehandicapten kunnen door een stapeling van zorgkosten in de problemen komen. Voor deze mensen willen afgevaardigden van alle kerken van Zeewolde een kerstpakkettenactie houden.

Wij hopen zo'n 300 adressen te kunnen verblijden met een kerstpakket. Maar dit kunnen wij als commissie niet alleen. Daarom vragen wij uw hulp om ook in deze nog steeds moeilijke periode naar Open Haven te komen om uw gaven te brengen. Dat kan op:

Vrijdag 16 december 2022 tussen 10 en 17 uur
Kerkcentrum Open Haven

Als commissie laten we de keuze van producten aan u zelf over, alles is welkom. Maar in het kerstpakket zou het mooi zijn als er levensmiddelen in zitten die houdbaar zijn en bij een feestelijke maaltijd horen; die de kerstdagen een extra feestelijk tintje geven. Het zou fijn zijn als u dat zo veel mogelijk in uw gedachten houdt wanneer u voor de kerstpakkettenactie boodschappen gaat doen. Breng uw producten naar Open Haven, u kunt gelijk zien hoeveel tassen er klaar staan en hoeveel mensen er mee bezig zijn.

Als u liever een financiële bijdrage wilt geven, kan dit natuurlijk ook. Daarvan gaan wij de kerstbroden kopen bij de plaatselijke bakker om dat in alle pakketten te doen. Mocht er voldoende geld binnenkomen kunnen we ook nog een vlees- of vis bon toevoegen aan de pakketten. Dat wordt altijd zeer gewaardeerd. U kunt uw financiële bijdrage overmaken op:

Bankrekeningnummer NL93 RABO 0110567129 ten name van IDPZ
Graag onder vermelding van "Kerstactie 2022"

Wij hopen met uw inbreng, namens alle kerken in Zeewolde, gevarieerde kerstpakketten te kunnen maken. Dit om de minder bedeelde mede-inwoners van Zeewolde tijdens de feestdagen niet te vergeten. De mensen die zo'n pakket mogen ontvangen zijn heel erg dankbaar; het straalt van hun gezichten af. En daar doen we het voor.

Mogen wij, evenals voorgaande jaren, weer op uw steun rekenen?

Alvast onze hartelijke dank.

Namens de kerstpakkettencommissie,
Tiny Schor,
Kogge 3,
tel. 036-5223372





Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerk en klooster. In de kerken in het land komt hij hoopvolle tekenen tegen, waar hij in deze column graag over schrijft.

Samen zwijgen is ook een vorm van troosten

VERBONDEN DOOR DE TRANEN HEEN

Troosten reikt verder dan woorden. Het wil geen antwoorden geven die toch niet bestaan, en ook geen goedbedoelde adviezen die het leed alleen maar groter maken. Het reikt veel verder dan vragen hoe oud hij of zij was, want leeftijd is geen medicijn tegen verdriet. Het gaat er bij troost ook niet om dat je antwoord geeft op de waarom-vraag. Want dat antwoord bestaat niet. De dood, het ongeluk of de wanhoop kan nooit worden weggenomen. De pijn blijft, en het verdriet wordt eerder groter dan kleiner. Troosten is ook niet zeggen dat de tijd alle wonden heelt, want dat is een banalisering van de open wond. Wat is troosten dan wel, in deze tijd van het jaar waarin alles lijkt te sterven, ook in de natuur? Een paar gedachten over wat troosten kan zijn:

- luisteren en de tijd nemen zodat verdriet in tranen naar buiten kan stromen
- er zijn als niemand daar is, aan het ziekbed, na het ongeluk, in het sterven
- kunnen zwijgen als er helemaal niets te zeggen valt
- een kaartje sturen met een mooie dichtregel die de ander troost door het sterven heen
- samen bidden met woorden die al eeuwenlang gegeven zijn
- vrede sluiten met elkaar door elkaar de handen op te leggen
- voedsel voor onderweg geven: Christus zelf die het lijden draagt
- licht ontsteken aan het eeuwige licht en ervaren dat dit licht niet dooft
- met rituelen van alle tijden delen in het verdriet, meer dan het wegnemen van dat verdriet
- samen worstelen in de pijn en huilen met tranen die liefde geven
- geloven en diep meemaken dat de zielen altijd verbonden blijven, in elkaars hart en in God. ■

ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

Adventsactie 2022 – Een goede start voor ieder kind

Zoals gebruikelijk organiseert Adventsactie ook dit jaar de Adventsactiecampagne. Dit keer gaat de campagne over een goede start in het leven voor ieder kind.

Elk jaar overlijden wereldwijd vijf miljoen kinderen onder de vijf jaar aan de gevolgen van ondervoeding. Zo'n 150 miljoen jonge kinderen lopen een blijvende ontwikkelingsachterstand op. Dankzij effectieve hulp zijn al mooie resultaten behaald. De kindersterfte verminderde sinds 1990 met veertig procent en het aantal kinderen met een groeiachterstand daalde met ruim een kwart.

Vroege ontwikkeling is van levensbelang. De eerste vijf levensjaren van kinderen zijn bepalend voor hun lichamelijke, emotionele en verstandelijke ontwikkeling. Voor een goede start hebben ze gezonde voeding nodig, een veilige woonplek, toegang tot gezondheidszorg en aandacht voor hun ontwikkeling.

Ondanks de bereikte resultaten zijn de bedreigingen voor jonge kinderen in grote delen van de wereld nog onacceptabel groot.

Hoe helpt Adventsactie?

Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die bijdragen aan de gezonde ontwikkeling van jonge kinderen. In Sierra Leone krijgen ouders zaden voor voedingsrijke planten en voorlichting over gezonde voeding. In de DR Congo steunen we een project dat straatkinderen een veilige plek biedt en ze herenigt met hun familie. Een ziekenhuis in Somalië krijgt apparatuur om infectieziekten bij kinderen aan te pakken. In El Salvador steunen we een project dat zorgmedewerkers en ouders leert jonge kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling.

Help Adventsactie deze projecten te ondersteunen.

Doneer aan Adventsactie: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag
www.adventsactie.nl



Horizontaal

1 ChristenUnie-politicus (4,4) 9 Koud gerecht 10 Vrouwelijk schaap 12 Aanwijzing 13 Vestingstadje in Noord-Holland 14 Deel van een piano 16 Eenieder 17 Bundel druiven 20 Rund 21 Gelofte 22 Hoofddekseel 24 Familielid 26 Rustplaats voor woestijnkaravanen 27 Opening 29 Ontploffing 31 Stad in Scandinavië 32 Denkbeeld 35 Vermenigvuldigingsreeks 37 Wees gegroet (Lat.) 38 Winters voertuig 40 Bedrijf 41 Deel van het oor 43 Verblijf van God, Christus, engelen en de gelukzaligen 45 Wijk van Rio de Janeiro 46 Zoon van Jakob en Bilha 48 Betaaldvoetbalclub uit Breda 49 Angsthaas 51 CDA-politicus uit Bennekom.

Verticaal

1 Film over Cassius Clay (2001) 2 Dichter 3 Balkend geluid 4 Vulkaan op Sicilië 5 Omslagdoek 6 Koning van Shakespeare 7 Berichtenbrenger 8 28 en 29 mei 2023 9 Religieuze publicatie uit 1637 11 Visuïl 15 Spoorwegbedrijf 18 Herkauwer 19 Vleesbereiding 22 Stad in Italië 23 Mannetjeshond 25 Zangstem 26 Internationaal economisch overlegorgaan (afk.) 28 Opinipeiling (Eng.) 30 Bolstaande plooi 33 Oude munt 34 Zij at een vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad 36 Broodje van gekookt maismeel 39 Comfort 40 Persoonlijk vnw. 42 Uiting van vrolijkheid 43 Sierplant 44 Flink 47 Papegaai 50 Gran turismo (afk.).

www.wimdeweerd.com



Oplossing volgt in volgende parochieblad

S		G	E	W	O	G	E	N		V							
P	E	R	O	N		A	D	E	L	E							
R	I	A	N	T		T	I	B	E	R							
A		A						K	R	A	M						
A	L	I	A	S		W		A		E							
K	E	E	L			E	S	S	E	N							
V	E	R	S	O		L	A	K	E	I							
E					D			D	R	A	N	G					
R	I	T	M	E		R					V						
W	E	R	E	N		A	A	R	A	U							
A	R	I	E	S				H	A	A	L						
R		A			E			D	A	V	I	D					
R	I	T	S								I						
I	S	L	A	M				K	R	O	E	G					
N	O	O	R	D				P	A	L	E	T					
G			N	A	F	T	A	L	I								U

Oplossing puzzel jaargang 5 nummer 6



Paasverhaal Zeewolde 2023

Al bij het uitdoven van de laatste klanken van de uitvoering van Paasverhaal Zeewolde afgelopen april werd duidelijk: dit gaan we volgend jaar weer doen! Wat een enthousiasme van zowel de uitvoerenden, mensen achter de schermen en sponsors, alsook vanuit het publiek.

Op vrijdag 7 april 2023 zal Paasverhaal Zeewolde zijn 2e editie beleven. In dit muzikale evenement wordt verteld over de laatste levensdagen van Jezus en de tijd die hij doorbracht met zijn vrienden. Een verhaal vol emoties, als liefde, afgunst, haat en verraad. Persoonlijke worstelingen in een heftige tijd. Rakende boodschappen en ontroering in een verhaal dat spreekt van hoop.

Wil jij meehelpen om ook in 2023 samen weer iets moois neer te zetten, dan kun je je vanaf nu aanmelden. We zoeken vrijwilligers voor allerlei zaken, zoals op- en afbouw van het podium. Aanmelden hiervoor kan via: vrijwilliger@paasverhaalzeewolde.nl.

Sponsors kunnen zich melden via: sponsors@paasverhaalzeewolde.nl.

Meer informatie is te vinden op de website www.paasverhaalzeewolde.nl.
Via facebook en instagram kun je Paasverhaal Zeewolde volgen.

Verhuisbericht

Hierbij geef ik het nieuwe adres door van mijn moeder.

Corrie Huiberts-Commandeur
Woonzorg Nijenstede K 250
Heiligenbergerweg 84
3816 AM Amersfoort.



Irma vermue-Huiberts

Parochie Sterre der Zee
Kerkplein 8
3891 ED ZEEWOLDE
e-mail: secretaris.rkzeewolde@gmail.com



Pastor
pastor P.J.M. (Paul) Leferink
Pauwoog 34
3892 EP Zeewolde
tel: 036 – 5310924 (bereikbaar iedere werkdag,
behalve op maandag)
e-mail: pastor.rkzeewolde@gmail.com

Pastoraal team
Paul Leferink - pastor,
pastor.rkzeewolde@gmail.com
Mw. L. (Lia) van Brakel - pastoraal begeleider
e-mail: liavbrakel@gmail.com
tel: 06-24328822
Dhr. H.F.M. (Henk) Meijer - pastoraal begeleider
e-mail: hfmmeijer@gmail.com
tel: 06-12996958.

Vice-Voorzitter
Dhr. P.A.M. (Piet) Verschure
Dwingelderveld 5
3894 BB Zeewolde
tel: 06-57209483
e-mail: parochiebestuur.rkzeewolde@gmail.com

Secretaris
Mw. E. (Elselies) Verkleij.
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde
e-mail: secretaris.rkzeewolde@gmail.com

Penningmeester
Dhr. H.F.M. (Henk) Meijer
Smaragd 79
3893 ES Zeewolde
tel: 06-12996958.
e-mail: penningmeester.rkzeewolde@gmail.com

Leden parochiebestuur
Mw. J.F.I. (Janneke) den Brok
tel: 06-53334897
Dhr. G.J.M. (Gert-Jan) van Dongen
tel: 036 – 5228807
Mw. M. (Monique) Smit
tel 06-46515348

Bankrekening parochie
Rabobank Flevoland,
IBAN: NL07RABO0112557856
Ook voor uw vrijwillige bijdrage

Ledenadministratie
Mw. V. (Veerle) van der Helm
email: leden.rkzeewolde@gmail.com

Liturgie
Dhr. G.J.M. (Gert-Jan) van Dongen
tel: 036 – 5228807

Diaconie
Mevr. T. (Tiny) Schor- Bakker
tel: 036 – 5223372

Catechese
Mevr. A.A.M. (Angenita) Gieling- van Wijk
tel: 06-81315903

Bezoekgroep - omzien naar elkaar
Mevr. L. (Leonie) vd Sluijs
tel: 06-36367372
e-mail: lhhvandersluijs@gmail.com

Vervoer naar / van de kerk
Dhr. G. (Gerrit) Thiele
tel: 06 29036687

Coördinatie koster
Dhr. G.B. (Gerard) van Mispelaar
tel: 036 – 5221122

St. Katholiek Onderwijs Zeewolde (SKOZ)
Dhr. R.M. (Roel) Hijne
tel: 06-39276505

Kerkcentrum Open Haven
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde
tel: 036 – 5222255
www.openhaven.nl

Beheercommissie "Open Haven"
Voorzitter: Gert van Es 06-22748917
e-mail: vz@openhaven.nl
(elke vrijdag van 09:00-12:00 uur aanwezig in Open Haven)
secretaris: Geert Meijer
e-mail: secr@openhaven.nl
vertegenwoordiger parochie: Cees Stolk

Parochiele Caritas Instelling (PCI)
Dhr. J. (Jeroen) van Kampen (voorzitter)
tel: 036 – 5228770
e-mail: pci.rkzeewolde@gmail.com
Bankrek. PCI IBAN: NL74ABNA0430701926



Danken



KIK

De muizen zijn door het dolle heen, want kosteres mevrouw Bontje heeft inkopen gedaan voor het grote dankfeest. Ze rennen naar Kikker en roepen: 'Er liggen wel h nderd pakken koekjes op de tafel ... en broodjes, appels, chocola, z veel lekkers!' Kik lacht: 'Zozo. Dan moeten jullie nog veel geduld hebben.' 'Hoezo??' piepen de kleinsten verbaasd. 'Om te zien wat er zondag voor jullie overblijft natuurlijk!', zegt Kik. Mopperend drentelen de muizen naar buiten: 'Kik begrijpt het niet. Geduld hebben ... wat is dat? We hebben trek! Pfff!' 's Middags, als mevrouw Bontje naar huis is, sluipen de muizen de keuken in, klimmen op tafel en beginnen te knabbelen en te smullen. Als ze tonnetjerond zijn, slenteren ze naar buiten. Kik begrijpt het meteen.

De keuken is een ravage. Wat zal mevrouw Bontje schrikken. Met grote sprongen gaat Kik de muizen zoeken. 'Jullie zijn ondankbare gasten!' briest hij. De muizen hebben hem nog nooit zo boos gezien. Ze piepen: 'Het was heel lekker, Kik, bedankt!' Kik blaast: 'Bedank mij niet. Het was niet mijn lekkers.' De muizen denken na. 'O. We moeten mevrouw Bontje bedanken!' Weer schudt Kik zijn hoofd: 'Zij heeft het jullie niet geg ven. Jullie hebben het GEPIKT. Je kunt alleen bedanken voor wat je krijgt!' Hij gaat door: 'Altijd wordt er voor jullie gezorgd. Nu krijg je niks. Misschien nooit meer!' De muizen schamen zich. Ze hebben het dankfeest verknald. Hoe komt het ooit goed? 'Dank je wel, Kik' zeggen ze zacht.



Versje

Franciscus van Assisi (1181-1226) deed niets liever dan God bedanken. Op het eind van zijn leven maakte hij een lied van alles waar hij dankbaar voor was. Dit noemen we het Zonnelied.

Hoogste God, ik moet wel zingen
om de honderd miljoen dingen
die u met kracht geschapen hebt,
alles waar u plezier in scheidt!
Broertje zonn, die staat te stralen
en ons licht laat ademen.
Zusje maan en wolken sterren
die ons groeten van zo verre,
allemaal door u bedacht
als een feest van dag en nacht.
Dank voor broertjes weer en wind,
elk seizoen ons goedgezind.
Dank u wel voor zusje water
met haar heldere geklater.
Dank u ook voor broertje vuur,

die ons leidt door 't donker uur,
mooi en vrolijk zijn gezicht,
stoer en huppelend geeft hij licht.
Voor zusje aarde, onze moeder
die ons allen weet te voeden
met vruchten, groenten, volle struiken,
bloemen heerlijk om te ruiken.
Dank u voor mensen die niet klagen,
maar tegenslag en ziekte dragen,
die anderen hun schuld vergeven.
Ze zijn een teken van uw vrede.
Dank u zelfs voor zusje dood,
daarin blijkt uw liefde groot.
Wie leeft met God gaat niet verloren.
Zing en dank Hem, laat je horen!



Uit de Bijbel

Niemand kan alle daden van God beschrijven, niemand is hem dankbaar genoeg. Zo machtig en zo goed is hij. Gelukkig zijn mensen die leven volgens zijn regels, die altijd het goede doen. psalm 106:2-3 BGT



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriens