

# Parochieblad Sterre der Zee

## Rechtvaardigheid



In dit nummer:

- Verslag parochieavond 19 januari 2023
- kerstpakkettenactie 2022
- Kerkbalans
- Vastenactie

**Jaargang 6, nr 1**  
**februari/maart 2023**



Door Frank Weijers

- blz. 4/5: Verslag Parochieavond*
- blz. 11: Kerstpakkettenactie 2022*
- blz. 12: Kerkbalans 2023*
- blz. 14: Vastenactie*

### Verder in dit parochieblad:

- 2. van de redactie 3. Pastorpraat
- 6. Agenda/ Taizé vieringen
- 7. Maak kennis met... 8. In Memoriam
- 9. Stiltepagina 10. Rooster vieringen
- 13. Puzzelpagina 14. Vastenactie 2023
- 15. Colofon 16. Kik

### Redactie Parochieblad:

Janneke den Brok  
Angenita Gieling  
Louis van der Helm  
Leonie Leferink  
Paul Leferink  
Frank Weijers

### Volgend Parochieblad:

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 28 maart 2023

Copy inleveren uiterlijk 14 maart 2023 via:  
parochieblad.rkzeewolde@gmail.com.

Bovenstaand e-mail adres niet gebruiken voor vragen over de verspreiding van het Parochieblad. Hiervoor dient u contact op te nemen met mevrouw J. Verschure, tel: 06-13696343.

Beste medeparochianen,

Namens de redactie wens ik u ook van deze plaats alle goeds voor 2023.

De kerst ligt al weer even achter ons. Het geboortefeest van de Vrededorst. Een feest wat een feest van vrede voor ons en de hele wereld zou moeten zijn. En gelukkig is dat voor ons en velen met ons wel het geval. Maar niet heel ver hier vandaan wordt een volk nog steeds onrecht aan gedaan. En ja, in zekere zin hebben wij daar ook last van. Ik hoef alleen maar te wijzen op de gestegen prijzen in de winkel of de energieprijzen. Het is letterlijk en figuurlijk de prijs die wij betalen om een stuk rechtvaardigheid in onze wereld te krijgen.

Elkaar recht doen. Een breder begrip dan je zou vermoeden. Met kerst was er weer de gezamenlijke jaarlijkse actie om de voedselpakketten te verzorgen. Weer veel mensen zijn hier blij mee gemaakt. Een stukje recht doen in je eigen omgeving aan de mensen die niets aan hun situatie kunnen doen. En dan toch die fijnere kerst te kunnen geven.

Recht doen, onrecht bestrijden. Het klinkt makkelijker dan het is. Soms denk je wel eens, heeft het allemaal wel zin? Maar het begint in onze eigen omgeving. Klein beginnen, in je buurt, op straat, op school. Ergens op af stappen als er iets of met iemand iets onrechtvaardig gebeurt. Moeilijk? Ja! Het proberen waard? Absoluut!

We naderen weer de vastentijd en het Paasfeest. Laten wij de komende weken gebruiken om tot bezinning te komen en ruimte in onszelf te maken. Net zoals in het voorjaar alles opnieuw begint, kunnen wij ook opnieuw beginnen door aan anderen vergeving te vragen maar ook vergiffenis te schenken. Net zoals Hij altijd deed, zonder aanzien des persoons. Want als er Een onrecht is aangedaan dan is het wel Jezus, die ondanks alle onrechtvaardigheid die Hem ten deel viel toch kon vergeven tot Zijn laatste adem.

Ik wens u een bezinningsvolle 40 dagentijd.



Toen ik het thema zag van dit parochieblad: "Gerechtigheid," gingen mijn gedachten meteen naar de week van gebed voor de eenheid (15-22 januari).



Dit jaar was het thema van die week: "Doe goed, zoek recht." De centrale bijbeltekst in die week was van Jesaja. Jesaja 1 vers 17

"Leer goed te doen, zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij." De subthema's behandelen telkens een deel. In onze viering op 16 januari was dit: "Met vreugde recht doen."

Hierbij moest ik ook denken aan het spreekwoord: "Eerlijk duurt het langst".

Als je goed doet, recht doet, eerlijk bent, kun je daar vreugde aan beleven. Bijvoorbeeld erkennen dat 'zwarte' mensen er toe doen (black lives matter).

Dit kun je verder doortrekken naar mensen met een andere seksuele geaardheid of mensen die andere levenskeuzes maken dan dat jezelf doet.

Dit alles heeft te maken met gerechtigheid. Iets waar de schrift ons telkens toe oproept. Zo kom je dit woord al 192 keer tegen in de bijbel, zowel in het oude als het nieuwe testament. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend en dat zou het ook moeten zijn voor ons als mens (Christen).

Zo hoorde ik onlangs iemand zeggen: "Gerechtigheid is een dragend element van ons geloof." In theorie is dat juist, maar de praktijk ziet er toch vaak anders uit.

Maar het is en blijft een opdracht om te werken aan een wereld van vrede en GERECHTIGHEID.

Hierbij kunnen we ook denken aan het grootste gebod om je naaste lief te hebben als jezelf. Met andere woorden de ander behandelen zoals jezelf behandeld wilt worden.

Paul Leferink

*(Bron: Voorbereidingsboekje voor de week van gebed 2023)*



### Verslag parochieavond 19 januari 2023

Het parochiebestuur heeft jullie, alle parochianen, uitgenodigd in Open haven om jullie bij te praten over de stand van zaken binnen de parochie op dit moment. Deze avond is er teruggeblikt en vooruitgekeken. In dit parochieblad leest u een verslag van deze avond.

#### De afgelopen periode

In de coronatijd zijn we gestart met het streamen van de vieringen. Dit is zeer positief ontvangen en de wens leeft om dit te continueren. Er is inmiddels een vaste werkgroep die elke viering streamt en er zo voor zorgt dat jullie vanuit huis, of elders, de vieringen kunnen bijwonen.

Ook het bezoeken van eenzame ouderen, zieken en andere parochianen die bezoek behoeftig waren is in coronatijd serieuzer opgepakt. Ook hier leeft de wens om dit te continueren. De parochie heeft, met een vaste groep vrijwilligers, alle parochianen van 75 jaar of ouder benaderd, met name de parochianen die minder 'zichtbaar' zijn binnen de parochie. Het is de bedoeling dat de parochie bijdraagt aan een bezoekje -bij ziekte of rouw of gewoon zomaar-, hulp bij het bekijken van de viering thuis, het vervoer naar de kerk en ander zaken. Mocht jij ook behoefte hebben aan contact? Neem contact op met Leonie van der Sluijs.



#### Besluit bisdom n.a.v. onze petitie

Open Haven blijft de vierplek voor onze parochie. De beide parochies -Zeewolde en Almere- blijven zelfstandig. Er is een regiobestuur gevormd met Pastor Koppers als voorzitter. Piet Verschure (vicevoorzitter). Elselies Verkleij (algemeen bestuurslid). Bernadette Geurts (secretaris). Ria Pol (penningmeester). Zij worden naar verwachting per 1 april 2023 benoemd door de Bisschop. Dit bestuur consolideert en stemt af met het bisdom. De beide parochies behouden ieder hun eigen rechtspersoon, financiën, vermogen, gebouwen en ledenadministratie.

Het parochiebestuur Sterre der Zee wordt locatieraad. Er zal een gezamenlijk pastoraal team zijn. Daarin hopen wij dat er invulling is voor een goed pastoraal team voor het vele werk in beide parochies. Het parochiebestuur zal alles doen om dit doel te bereiken in het belang van alle parochianen. Beide besturen zullen dit de aankomende tijd stap voor stap inhoud gaan geven.



## Scenario's toekomst Open Haven

Beide besturen van RK en PGZ hebben een aantal leden gevraagd deel te nemen in een werkgroep genaamd 'Toekomst Open Haven'. Deze groep, bestaande uit Geert Meijer, Leonie de Kleijn, Ben van het Erve, Jaap Paulus, Cees Maris en Koos Hopster, hebben verschillende scenario's onderzocht voor een lange termijn strategie betreffende Open Haven, gericht op een financieel gezonde exploitatie.

Op dit moment zijn de Protestantse Gemeente Zeewolde (PGZ) en de Rooms Katholieke Parochie (RK) samen eigenaar van Open Haven. Verhouding eigendom en bijdragen is 2/3 om 1/3. De beheer commissie is verantwoordelijk voor de exploitatie. Er is al langere tijd sprake van een teruglopend kerkbezoek in beide kerken en van oplopende tekorten in exploitatie. Op termijn is dit financieel niet houdbaar. Beide besturen meenden dat onderzoek nodig was/is naar de toekomst van Open Haven.



De werkgroep heeft een 5-tal scenario's onderzocht; het versmallen van het gebruik van Open Haven, het verruimen van het gebruik, het verkopen en deels terug huren, het gedeeltelijk verkopen en het verkopen en elders huren.

Geert Meijer licht de werkwijze van de onderzoeksgroep toe en verduidelijkt de vijf scenario's. De onderzoeksgroep concluderen dat de scenario's 'verruimen gebruik' en 'verkoop en deels terug huren' de meest kansrijke zijn. Maar zij benadrukken ook dat er leemten is in kennis en behoefte dit alles nader te onderzoeken. Zij stellen voor deze twee scenario's gelijktijdig uit te werken, een werkgroep per scenario in te stellen en het is mogelijk noodzakelijk om professioneel advies in te winnen.

## Financieel perspectief parochie

Penningmeester Henk Meijer praat ons deze avond bij over de financiële zaken rondom onze parochie. Het voorlopig resultaat jaar 2022 valt positief uit. Ook de exploitatie van Open Haven is positiever. De eindafrekening met het Bisdom over de jaren 2020 en 2021 zijn nog niet rond. Dit ligt al enige tijd bij het Bisdom. Daardoor kunnen de resultaten van 2022 nog niet met zekerheid worden vastgesteld.

De begroting voor 2023 laat met moeite een sluitend beeld zien. Het grote verschil is het wegvallen van de solidariteitsbijdrage van het bisdom. Extra financiering is daarom nodig voor de pastoraatskosten. Daarom is de actie KERKBALANS 2023 belangrijk. Het parochiebestuur zet daarbij in om de parochianen te bewegen om een 5-jarencontract met de parochie te sluiten. Zie hiervoor elders in dit blad.



## Tot Slot

Het moge duidelijk zijn dat onze parochie voor grote uitdagingen staat. Het spreekt voor zich dat wij jullie allen zo goed als mogelijk op de hoogte zullen houden bij de komende ontwikkelingen. Jullie mening is voor het parochiebestuur van groot belang om de juiste besluiten te nemen.

**Samen zijn wij de parochie van de toekomst!**

# AGENDA

woensdag 22 februari 2023  
zondag 2 april 2023  
Donderdag 6 april 2023  
Vrijdag 7 april 2023  
Zondag 9 april 2023  
donderdag 18 mei 2023  
Zondag 28 mei 2023

Aswoensdag  
Palmvasen  
Witte Donderdag  
Goede Vrijdag  
Pasen  
Hemelvaartsdag  
Pinksteren

Elke vrijdag van 10-12u

Open Kerk

*Onderstaand staan de **voorlopige** verschijningsdata van het parochieblad voor 2023.  
Tevens vindt u de uiterste inleverdatum indien u een copy voor het blad wenst in te leveren.*

Uiterste inleverdatum copy

14 maart 2023  
25 april 2023  
20 juni 2023

Week van verschijnen

28 maart 2023  
8 mei 2023  
3 juli 2023

## Weet u dat.....

- De Parochie haar eigen website heeft: [www.parochiezeewolde.nl](http://www.parochiezeewolde.nl)
- Een viering live mee kunt kijken. Ga naar [www.parochiezeewolde.nl](http://www.parochiezeewolde.nl). Op de homepagina vindt u de knop LIVESTREAM.
- De Parochie haar eigen Sterre der Zee app heeft. Hoe u deze kunt downloaden en kunt gebruiken vindt u op onze website.

## Taizéviering 12 februari en 12 maart 2023 in Open Haven

Op 12 februari en 12 maart wordt er een Taizé viering gehouden in Open Haven. Misschien bent u wel eens aanwezig geweest en smaakt het naar meer? Of wellicht bent u nog nooit geweest. Dan is het goed om te weten dat elke 2e zondag van de maand een Taizé viering gehouden wordt in Open Haven.

Net als in Taizé zelf, is het karakter van de dienst interkerkelijk: we ontmoeten elkaar in een eenvoudige liturgie die zo'n drie kwartier duurt. Zingen van liederen, een bijbel lezing, stilte en korte gebeden vormen de kern van de dienst.

Na afloop is er gelegenheid om onder genot van een kop koffie of thee nog even na te praten en elkaar te ontmoeten.

U bent van harte welkom om 19.00 uur.

Namens de Taizé Werkgroep,  
Leonie van der Sluijs





**Monique  
Henkens**

*"Ook de wijsheden  
van Boeddha en bv  
Nelson Mandela,  
Ghandi, moeder  
Theresa, vind ik  
inspirerend"*

**1. Stel je even voor:**

Monique Henkens, geboren in Limburg, sinds 1996 met veel plezier wonend in Zeewolde, samen met Charl (o.a. lector in de kerk en ook lid van koor Voice), werkzaam als welzijnscoach in Almere met ouderen

**2. Waar kennen we je meer van?**

Mede onderhouden van de Sterre der Zee app: hij is van ons allemaal! En ik ben secretaris geweest van de Parochiële Caritas Instelling en bij het parochiebestuur. Ook zing ik al weer 16 jaar bij koor Voice en daarmee heel graag in onze eigen kerk.

**3. Wie of wat is een inspiratiebron voor jou?**

Henri Nouwen: de preken die hij voor Hour of Power deed (terug te zien via You Tube) raken mijn hart en de kern van het geloof. Ook de wijsheden van Boeddha en bv Nelson Mandela, Ghandi, moeder Theresa, vind ik inspirerend

**4. Noem eens een mooie herinnering aan het geloof?**

Door mee te doen aan de Alpha cursus en te ontdekken dat we toch echt wel geloofden, zijn we jaren later tóch nog voor de kerk getrouwd: dat vind ik nog steeds erg bijzonder.

**5. Wat zijn je hobby's?**

Spelletjes zoals Skipbo, Tric-Trac, Carcassonne, naar de sauna, theater en op vakantie gaan.

**6. Vraag van Alex van der Zwet: Had jij verwacht dat je het streamen zo leuk zou vinden?**

Ja zeker: in mijn vorige werk heb ik ouders via video opnames geholpen om hun kinderen beter te begrijpen en vertrouwen te krijgen in hun eigen handelen. De kracht van beelden heeft me geïnspireerd om de kerkviering voor de mensen thuis of bv verpleeghuis, zo in beeld te brengen, dat er een geloofsverbinding tot stand komt en dat we als kerk uitstralen naar meer dan alleen de kerkgangers van dat moment.

**7. Wat is nog een grote wens van je?**

Tijd om te reizen naar Europese en Aziatische bestemmingen

**8. Wie wijs je aan en wat is je vraag aan hem/haar**

Leonie v.d. Sluijs: wat vindt je de meerwaarde om zowel aan de PGZ als bij Sterre der Zee verbonden te zijn?

# In memoriam

Els Smit – 83 jaar

Els groeide op in Lijnden, waar haar vader een zand en grindbedrijf had.

Haar leven ging niet over rozen zoals we weleens zeggen. Haar grote liefde verongelukte met de motor.

Later leerde ze Franz kennen met wie ze drie kinderen kreeg. Toch hield deze relatie niet stand en na 15 jaar huwelijk trok ze de stekker er uit.

Els was actief in de parochie van Putten met het maken van liturgieboekjes en was ze lid van een koor.

In 1988 kwam ze in Zeewolde terecht, waar ze woonde aan de Duinroos.

Ook hier heeft ze haar kerkelijke activiteiten weer opgepakt, zo is ze onder andere lector geweest.

Op het gebied van biologisch eten liep Els voorop. Al begin jaren 80 ontdekte zij een biologische boerenwinkel. Daar werden voortaan de groente gekocht.

De laatste jaren kon ze vanwege gezondheid niet meer zelfstandig wonen en verhuisde ze naar een verpleeghuis in Vinkeveen.

Hier overleed ze op 3 januari omringd door een dochter en haar kleinkinderen.

Tijdens de plechtigheid in Harderwijk hebben we afscheid van haar genomen, waarna Els begraven is in Zeewolde.

Wij wensen alle nabestaanden van Els smit veel sterkte en troost de komende tijd.







**U**w gerechtigheid is als de machtige  
bergen, uw rechtvaardigheid als de  
wijde oceaan.

*Psalm 36,7*

Datum/tijd:	Soort viering:	Voorganger:	Diversen:
<b>zondag 29 jan 10.00 uur</b>	<b>Eucharistieviering 4e zondag door het jaar mmv het parochiekoor</b>	<b>R. Maas</b>	<b>Lector: G.J. van Dongen Koster: P. Wentzel Koffie: M.v.d. Zwet en T. Egberts</b>
<b>zondag 5 febr 10.00 uur</b>	<b>Viering woord en gebed 5e zondag door het jaar</b>	<b>DOP</b>	<b>Lector: N.v.t. Koster: I. Wedemeijer Koffie: Fam. Rennen</b>
<b>zondag 12 febr 10.00 uur</b>	<b>Woord en communieviering 6e zondag door het jaar</b>	<b>P. Leferink</b>	<b>Lector: A. Koning Koster: P. Vale Koffie: Fam. Seesing</b>
<b>zondag 19 febr 10.00 uur</b>	<b>Woord en communieviering 7e zondag door het jaar</b>	<b>P. Leferink</b>	<b>Lector: G.J. van Dongen Koster: P. Wentzel Koffie: G. Diele en R. Huiden</b>
<b>woensdag 22 februari 19.30 uur</b>	<b>Gebedsviering Aswoensdag</b>	<b>P. Leferink</b>	<b>Lector: V. van der Helm Koster: R. Stepho Koffie: N.v.t.</b>
<b>zondag 26 febr 10.00 uur</b>	<b>Eucharistieviering 1e zondag vd 40 dagentijd</b>	<b>R.Maas</b>	<b>Lector: C. Stoffels Koster: G. van Mispelaar Koffie: Fam. Verschure</b>
<b>zondag 5 mrt 10.00 uur</b>	<b>Woord en communieviering 2e zondag vd 40 dagentijd</b>	<b>P. Leferink</b>	<b>Lector: A. Koning Koster: I. Wedemeijer Koffie: V. Mul en F. van Bakel</b>
<b>zondag 12 mrt 10.00 uur</b>	<b>Woord en communieviering 3e zondag vd 40 dagentijd</b>	<b>P. Leferink</b>	<b>Lector: C. Stoffels Koster: P. vale Koffie: M.v.d. Zwet en T. Egberts</b>
<b>zondag 19 mrt 10.00 uur</b>	<b>Woord en communieviering 4e zondag vd 40 dagentijd</b>	<b>P. Leferink</b>	<b>Lector: V.v.d. Helm Koster: P. Wentzel Koffie: Fam. Rennen</b>
<b>zondag 26 mrt 10.00 uur</b>	<b>Eucharistieviering 5e zondag vd 40 dagentijd</b>	<b>R. Maas</b>	<b>Lector: G.J. van Dongen Koster: R. Stepho Koffie: Fam. Seesing</b>

## Kinderopvang

Elke zondag kan er tijdens de viering (weer) gebruik gemaakt worden van kinderopvang. Wil je naar de kerk, maar zijn de kinderen nog te klein om een uur stil te luisteren? Neem de mogelijkheid om ze naar de opvang te brengen in Open Haven, ruimte rechts naast de toiletten. Ze zijn meer dan welkom!

## Kerstpakkettenactie 2022: Het was een geweldige actiedag!

Op vrijdag 16 december jl. hebben wij weer de jaarlijkse kerstpakkettenactie gehouden samen met afgevaardigden van alle kerken van Zeewolde. In de zaal van de PGZ stonden lange rijen stoelen met kleurige boodschappentassen. Op de tafels onder de toren hebben we 's morgens al veel lekkere dingen gegroepeerd. Deze artikelen mochten we ophalen bij diverse bedrijven.

Ook hebben de meeste basisscholen meegedaan om levensmiddelen in te zamelen, een geweldig initiatief. Basisschool 't Wold heeft doosjes gevuld met non-food producten voor gezellige kerstdagen; een aantal kinderen met leerkrachten hebben het gebracht. Allemaal heel erg bedankt.



Vanaf 's morgens 10 uur kwamen mensen naar Open Haven om hun gaven te brengen. Het was geweldig om te ervaren dat er zoveel mede-inwoners van ons dorp aan hun naasten denken die het wat minder goed hebben.

In de loop van de middag zijn de vrijwilligers bezig geweest om de tassen te vullen met de artikelen die gebracht werden. Alle pakketten werden voorzien van onder meer kerstbrood, boter, koffie, thee, bonbons, chocolademelk, frisdrank, zoutjes, nootjes, ragout, pasteibakjes en allerlei andere artikelen om een feestelijke maaltijd te maken. De boodschappentassen werden weer goed gevuld.

Vanwege voldoende financiële bijdragen kregen de adressen ook een vlees of vis bon. Voor de tassen van de jongeren van de Basisz en 's Heerenloo was er een munt van de Leeuw snacks toegevoegd. De AKZ schonk een cadeaubon; te besteden bij de Basisz met kerstwens voor iedereen. Ook werden er nog veel door kinderen gemaakte kerstkaarten in de tassen gedaan. Er was zelfs een meneer die de zelf gemaakte kerstkaarten van zijn overleden echtgenote heeft geschonken.

's Avonds werden de boodschappentassen door een grote groep vrijwilligers van alle kerken bezorgd. Uiteindelijk zijn er op 308 adressen een volle tas met heerlijke artikelen bezorgd.

Voor veel inwoners van Zeewolde was dit pakket een welkome aanvulling voor de maand december. De kerstpakkettenactie is daarom mede door u een succes geworden. We bedanken u allen heel hartelijk die hieraan hebben meegewerkt in welke vorm dan ook.

We hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten tijdens de actiedag!

Namens de kerstpakkettencommissie  
Tiny Schor.



# KERK BALANS

## KERKBALANS 2023

### **EEN 5-JAREN CONTRACT: UW BRUTO-BIJDRAGE IS VOOR DE PAROCHIE NETTO!!**

Afgelopen weken heeft u de kerkbalansbrief 2023 in uw brievenbus ontvangen. Wij vragen daarin uw bijzondere aandacht voor de actie, de belangrijkste bron van inkomsten voor de parochie. U zou daarbij kunnen kiezen om een vijf-jarencontract met de parochie aan te gaan.

Omdat de parochie een zogenaamde ANBI instelling is – een instelling van maatschappelijk nut – kunt u uw kerkbijdrage aftrekken van uw inkomstenbelasting. Wanneer u daarbij kiest voor een vijfjarencontract met de parochie, is uw kerkbijdrage zelfs **volledig aftrekbaar, zonder 'drempel'**.

Een rekenvoorbeeld: Stel uw kerkbijdrage was in 2022 € 250,- op jaarbasis en uw hoogste belastingschijf voor de inkomstenbelasting is 36,93%. Bij een volledige belastingaftrek kunt u uw bijdrage voor 2023 dan verhogen naar € 342,-. Uw netto bijdrage na belastingaftrek is dan  $€ 342 / (100 + 36,93) = € 250$ . De inkomsten voor de parochie bedragen in dit voorbeeld € 324,- ! Een aantal parochianen doen dit al jaren.

Wij geven u graag in overweging om dit vanaf 2023 te doen.  
Neem in dat geval contact op met de penningmeester.  
Hij kan u adviseren en een concept-overeenkomst toesturen.

**GEEF VANDAAG VOOR ONZE PAROCHIE VAN MORGEN!**



### Horizontaal

1 Berouwvol 11 Voorvechter van een godsdienst 12 Windrichting (afk.) 13 Vervelend 14 Kledingstuk 15 Schaakniveau 17 Tekort 18 Land in Azië 19 Franse herdershond 20 Optreden (Eng.) 21 Tweetal 22 Sportgebeurtenis (afk.) 23 Predikantswoning 25 Grieks eiland 26 Die van Amazon 28 Vanachter in het klassement 32 Symbool voor platina 33 Loofboom 34 Hartstochtelijk 35 Verstikken 38 Tijding 39 Kameelkleurig 41 Vorstenvermaker 42 Dik stuk brood of vlees 43 Spaanse hertog (1507-1582) 45 Oppervlaktemaal 46 Kijkkast 48 Schijnheilige, femelaar.

### Verticaal

1 Het Nederlandse en het Vlaamse fuseerden in 2021 2 Onder voorbehoud (afk.) 3 Koning in het land der blinden 4 Open strook in een bos 5 Schimmig 6 Bloeiwijze 7 Symbool voor argon 8 Groep rond Henny Vrienten 9 Stad in Turkije 10 Beroep 14 Natuurgebied 16 Ruimtehand (1954-1957) 17 Spelonk 19 Vervoermiddel 21 Marterachtig roofdier 23 Hooghartige houding 24 Voorteken (Lat.) 26 Doos zonder deksel 27 'Tosca' bijvoorbeeld 29 Stakker 30 Deel van een vishengel 31 Franse rivier en departement 34 Freak 36 Autochtone Nieuw-Zeelander 37 Oud-spits van Oranje 40 Politicus van de ChristenUnie 43 Hooghartige houding 44 Onafhankelijk 46 Predikante (Lat. afk.) 47 Persoonlijk vnw.

[www.wimdeweerd.com](http://www.wimdeweerd.com)



Oplossing volgt in volgende parochieblad



Oplossing puzzel vorig parochieblad: IK WENS JE LICHT EN VREDE TOE

## Vastenactie 2023

# VASTENACTIE

### Mensen onderweg

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van mensen die hun huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen. Anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw bestaan op te bouwen.

Wereldwijd waren eind 2021 meer dan 89 miljoen mensen op de vlucht. In 2022 raakten door de oorlog in Oekraïne nog eens miljoenen mensen op drift. In mei 2022 hadden wereldwijd 100 miljoen mensen hun huis verlaten op zoek naar een veilig heenkomen elders. Verreweg de meeste vluchtelingen worden opgevangen in de regio.

### Opnieuw beginnen

Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid-Soedan ontvluchtten al 2,2 miljoen mensen het land en raakten 1,6 miljoen mensen ontheemd in eigen land. Meer dan de helft van de bevolking heeft niet genoeg te eten. Ondanks de moeilijke situatie helpen inwoners van rustigere gebieden hun ontheemde landgenoten om een nieuw bestaan op te bouwen. Bijvoorbeeld met een lapje grond om voedsel te verbouwen.

### Wat doet Vastenactie?

Ieder jaar steunen we kleinschalige projecten die (in)direct te maken hebben met mensen die moeten vluchten voor bijvoorbeeld geweld of extreme droogte. Dit jaar ondersteunt Vastenactie in Zuid-Soedan een project voor ontheemde mensen, vaak moeders met kinderen, die proberen elders in hun land een nieuw bestaan op te bouwen. We helpen met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, waarmee zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen.

### Hoe kunt u helpen?

Doneer tijdens de collectes in de vastentijd in onze kerk of maak een gift over op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag of gebruik onderstaande QR code. Dankzij uw gift kunnen wij het leven van andere mensen in de meest schrijnende omstandigheden verbeteren en eraan bijdragen dat mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen.

**Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!**



**Parochie Sterre der Zee**  
**Kerkplein 8**  
**3891 ED ZEEWOLDE**  
**e-mail: secretaris.rkzeewolde@gmail.com**



Pastor  
pastor P.J.M. (Paul) Leferink  
Pauwoog 34  
3892 EP Zeewolde  
tel: 036 – 5310924 (bereikbaar iedere werkdag,  
behalve op maandag)  
e-mail: pastor.rkzeewolde@gmail.com

Pastoraal team  
Paul Leferink - pastor,  
pastor.rkzeewolde@gmail.com  
Mw. L. (Lia) van Brakel - pastoraal begeleider  
e-mail: liavbrakel@gmail.com  
tel: 06-24328822  
Dhr. H.F.M. (Henk) Meijer - pastoraal begeleider  
e-mail: hfmmeijer@gmail.com  
tel: 06-12996958.

Vice-Voorzitter  
Dhr. P.A.M. (Piet) Verschure  
Dwingelderveld 5  
3894 BB Zeewolde  
tel: 06-57209483  
e-mail: parochiebestuur.rkzeewolde@gmail.com

Secretaris  
Mw. E. (Elselies) Verkleij.  
Kerkplein 8  
3891 ED Zeewolde  
e-mail: secretaris.rkzeewolde@gmail.com

Penningmeester  
Dhr. H.F.M. (Henk) Meijer  
Smaragd 79  
3893 ES Zeewolde  
tel: 06-12996958.  
e-mail: penningmeester.rkzeewolde@gmail.com

Leden parochiebestuur  
Mw. J.F.I. (Janneke) den Brok  
tel: 06-53334897  
Dhr. G.J.M. (Gert-Jan) van Dongen  
tel: 036 – 5228807  
Mw. M. (Monique) Smit  
tel 06-46515348

Bankrekening parochie  
Rabobank Flevoland,  
IBAN: NL07RABO0112557856  
Ook voor uw vrijwillige bijdrage

Ledenadministratie  
Mw. V. (Veerle) van der Helm  
email: leden.rkzeewolde@gmail.com

Liturgie  
Dhr. G.J.M. (Gert-Jan) van Dongen  
tel: 036 – 5228807

Diaconie  
Mevr. T. (Tiny) Schor- Bakker  
tel: 036 – 5223372

Catechese  
Mevr. A.A.M. (Angenita) Gieling- van Wijk  
tel: 06-81315903

Bezoekgroep - omzien naar elkaar  
Mevr. L. ( Leonie) vd Sluijs  
tel: 06-36367372  
e-mail: lhhvandersluijs@gmail.com

Vervoer naar / van de kerk  
Dhr. G. (Gerrit) Thiele  
tel: 06 29036687

Coördinatie koster  
Dhr. G.B. (Gerard) van Mispelaar  
tel: 036 – 5221122

St. Katholiek Onderwijs Zeewolde (SKOZ)  
Dhr. R.M. (Roel) Hijne  
tel: 06-39276505

Kerkcentrum Open Haven  
Kerkplein 8  
3891 ED Zeewolde  
tel: 036 – 5222255  
www.openhaven.nl

Beheercommissie "Open Haven"  
Voorzitter: Gert van Es 06-22748917  
e-mail: vz@openhaven.nl  
(elke vrijdag van 09:00-12:00 uur aanwezig in Open Haven)  
secretaris: Geert Meijer  
e-mail: secr@openhaven.nl  
vertegenwoordiger parochie: Cees Stolk

Parochiele Caritas Instelling (PCI)  
Dhr. J. (Jeroen) van Kampen (voorzitter)  
tel: 036 – 5228770  
e-mail: pci.rkzeewolde@gmail.com  
Bankrek. PCI IBAN: NL74ABNA0430701926



# Rechtvaardigheid



De muizen hebben zich verstopt in de keuken. Ze wachten geduldig tot de pastoor en mevrouw Bontje, de kosteres, na de koffie weer aan het werk gaan. Dan liggen er altijd koekkruimels en daar zijn de muizen dol op! Deze keer ligt er iets veel groters. Een cracker! Ze staan er met z'n allen omheen. Wie krijgt hem? 'IK!' gilt de brutaalste. 'Nee, IK wil hem!' gilt een ander. 'Nee, IKKE!!' Het wordt duwen, graaien en vechten. Eén muisje staat aan de kant, Mieke, die altijd door haar broers omver wordt gelopen. 'Waaacht!' gilt ze boven alles uit. 'We moeten iets afspreken!!!' Gelukkig wordt het stil. Erom vechten, daar is niemand voor. 'Laten we het aan Kik vragen!' zegt Mieke. Samen slepen ze de cracker door de kerk.

Als de muizen hun vreselijke probleem hebben uitgelegd, zegt Kik: 'Je kunt hem toch eerlijk in stukken breken?' Maar natuurlijk! Tevreden slepen de muizen de cracker naar hun huis onder het orgel. Kik doet een dutje. Hoe lang hij heeft geslapen weet hij niet, maar ineens zit Mieke naast hem. 'Er is iets gebeurd, Kik' zegt ze. 'Mijn broer heeft de helft gehouden en de andere helft mochten we verdelen. Dat is toch niet eerlijk!' Kik zwijgt. 'Wat hebben jullie toen gedaan?' vraagt hij. 'Wij', zegt Mieke, 'hebben onze helft eerlijk verdeeld. Maar ik voelde me ROT.' Kik snapt het. Onrechtvaardigheid doet pijn. Dan klaart Mieke op. 'Gelukkig was de cracker helemaal niet lekker.'



## Versje

Wie enkel maar schattig is, lief en aardig  
is niet automatisch ook rechtvaardig.  
Wie altijd maar 'ja' zegt met zachte stem  
die zet zichzelf op een soort van rem.  
Die kan enkel buigen, bukken en knikken  
als anderen stiekeme kunstjes flikken;  
die glimlacht en weifelt en kijkt steeds weg  
als er vals wordt gespeeld of iets naars gezegd,  
of als er gestolen wordt, of gepest.  
Die is niet rechtvaardiger dan de rest.



Haal je voet van de rem, en geef tegengas  
als iets echt oneerlijk is in de klas,  
niet om zelf populairder te worden,  
maar om eerlijkheid zelf, om de hogere orde.  
Als je 't maar uitspreekt, zonder te eisen,  
en zonder te schreeuwen en te krijsen,  
als je 't maar uitspreekt, flink en waardig:  
'dit is niet oké. dit is niet rechtvaardig.'



## Uit de Bijbel

Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de Heer  
en grote liefde voor zijn geboden.  
Ben je mild en vrijgevig, doe je eerlijk zaken,  
dan gaat het je goed. Je rechtvaardigheid  
houdt altijd stand. (naar Psalm 112)



Teksten: Marijet de Jong  
Tekeningen: M. Jurnifens