

Parochieblad Sterre der Zee

Kerst 2022

Gastvrijheid



In dit nummer:

- Zalving en wijding St. Bonifatiuskerk
- kerstpakkettenactie 2022
- Verslag ontmoetingsdag 8 nov
- Kerstpuzzel

Jaargang 5, nr 8
december 2022/ januari 2023

*blz. 4: Zalving en wijding
St. Bonifatiuskerk Almere*

blz. 11: Kerstpakkettenactie 2022

blz. 12/13: Kerstpuzzel

*blz. 18/19: Verslag ontmoetingsdag
8 november*

Verder in dit parochieblad:

2. van de redactie 3. Pastorpraat
5. bezoek/vervoer/communie thuis/
Volkskerstzang 6/7. In memoriam 8. Rooster
vieringen 9. Maak kennis met...10. Doneren
energietoeslag AKZ 14. Kerkbalans 2023
15. Stiltepagina 16. Kleurplaat 17. Agenda.
20. Wijze Woorden: De Engel en de Ster.
21. Taizé viering /oplossing puzzel nr 7
22. Ter inspiratie: Leo Fijen23. Colofon 24. Kik

Redactie Parochieblad:

Janneke den Brok
Angenita Gieling
Louis van der Helm
Leonie Leferink
Paul Leferink
Frank Weijers

Volgend Parochieblad:

Het volgende parochieblad verschijnt in de week
van 23 januari 2023

Copy inleveren uiterlijk 10 januari 2023 via:
parochieblad.rkzeewolde@gmail.com.

Bovenstaand e-mail adres niet gebruiken voor
vragen over de verspreiding van het
Parochieblad. Hiervoor dient u contact op te
nemen met mevrouw J. Verschure,
tel: 06-13696343.

Door Frank Weijers



Beste medeparochianen,

Voor u ligt het kerstnummer met als thema: Gastvrijheid. Maar wat betekent gastvrijheid? Als we naar het woordenboek kijken zegt dat: "gulheid in 't onthalen of herbergen van gasten". Voor velen is Kerst ook een familiefeest. We gaan op bezoek of we zijn gastheer of gastvrouw.

Kerst, de tijd om als familie of vrienden met elkaar samen te zijn. Je huis open te stellen voor een ander, iets weggeven van jezelf, zowel in tijd als ruimte als geld. Maar de dankbaarheid die je ervoor terugkrijgt is onbetaalbaar.

Zijn we altijd wel even gastvrij? Gastvrijheid gaat verder dan je eigen huis. Ik denk op dit moment alleen al aan de problemen met asielzoekers en vluchtelingen. Zonder enige ervaring hiermee schieten mensen al gauw in de verdediging. Ja, we moeten mensen helpen, maar nee, liever niet bij mij. Ik las op internet een stelling van Jack Steeghs: *Gastvrijheid wordt vaak beleden maar niet vanzelfsprekend in de praktijk gebracht. Dat komt omdat de norm niet wordt bepaald door het verblijf maar door de mate waarin het verblijf en de gast op elkaar in kunnen en willen spelen.*

Maar ook dit is van alle tijden. Als we kijken naar de geschiedenis was, ondanks de omstandigheden, niemand gastvrij voor die man en hoogzwangere vrouw die onderweg waren. Uiteindelijk kregen ze onderdak in een stal na eerst overal te zijn weggestuurd waarna Maria de wereld Jezus schonk. Hij die voor iedereen gastvrij is.

Laten wij als mens en als parochie gastvrij zijn en blijven uit liefde en vrijwilligheid en niet alleen in onze eigen omgeving. En laten wij ook Jezus die voor ons naar de wereld kwam gastvrij ontvangen in en met ons hart.

Namens de andere leden van de redactie wens ik u allen een zalig kerstfeest en een gelukkig en gezond nieuwjaar.



Gastvrijheid, het lijkt zo gewoon en vanzelfsprekend.

Gastvrijheid of hospitality (Engels) of gościnność (Pools) of in het Frans hospitalité.

Als we kijken naar het woord gastheer (host in het engels), dan zit daar al iets in verborgen van onze hostie. Hostie betekend in het Grieks letterlijk: gastheer. Elke keer dat we de hostie ontvangen, zijn wij gastheer/gastvrouw van Christus.

In het jodendom is gastvrijheid een belangrijke opdracht (mitswa). Abraham de eerste Jood, liep zelfs als oude man nog achter zijn gasten aan (Genesis 18). En door de eeuwen heen, heeft het Joodse volk naar het voorbeeld van Abraham hun huis opgesteld voor gasten. De Joodse wet (Thora) leert dat het heel belangrijk is om voor vreemden te zorgen en alles te doen om hen te helpen dat zij zich thuis voelen.

Bij de Joden heeft zelfs een lege stoel in huis een religieuze betekenis. Zij zetten een stoel extra neer die bestemd is voor de profeet Elia, die zomaar langs kan komen. Een stoel dus die je vrij houdt voor iemand die onverwachts aanschuift.

Ook kun je veel leren over gastvrijheid in de zogenaamde "tegeltjeswijsheid"
'Gastvrijheid is zowel een zaak van het hart, als een zaak van het huis; als het hart open staat voor de ander, zal de voordeur van het huis vanzelf open gaan.'

Of

'Gastvrijheid is je gast zo welkom laten voelen dat hij/zij zich meer thuis voelt dan gast.'

Gastvrijheid is vaak ook je verplaatsen in de ander, probeer eens te kijken door de ogen van de ander.

Er is al heel wat geschreven over gastvrijheid, maar hoe zit het met onze eigen gastvrijheid? Hoe zit het met de gastvrijheid in het kerstverhaal? Daarover wil ik u meer vertellen in de viering rond kerst, waarvoor u allen van harte welkom bent.

Ik wens u allen een zalig kerstfeest toe en een voorspoedig 2023!
Waarbij u anderen gastvrij ontvangt of gastvrij ontvangen wordt!

Paul Leferink

De kracht van een deur is
niet hoe goed ze sluit
maar wel hoe wijd
ze open kan



Zalving en wijding van Sint Bonifatius kerk in Almere

Op zaterdag 19 november zijn we wij als kerkbestuur naar de officiële in gebruik name van de rooms katholieke kerk in Almere geweest. We hadden een uitnodiging van pastoor Koppers ontvangen.

Bij binnenkomst blijkt het een mooie lichte en smaakvol ingerichte kerk te zijn. In de muren zijn panelen met Bijbelse tafereelrelen aangebracht. Deze zijn afkomstig van de Willibrordus kerk in Almelo, welke opgeheven is.

De bisschop van Haarlem-Amsterdam Mgr. Dr J.W.M Hendriks ging voor in de viering en heeft de kerk geconsacreerd en officieel in gebruik genomen. De voorgangers in deze viering waren onze eigen pastor Paul Leferink en pastoor Sandor Koppers. Het eerste deel van de viering bestond geheel uit de inwijding en zalving van de kerk. Dit was indrukwekkend en ceremonieel. Het tweede deel van de viering was een eucharistieviering.



Na de preek van de bisschop bedankte pastoor Koppers eenieder die gekomen was en de vrijwilligers die dit alles mogelijk hebben gemaakt. Hij vertelde dat het uiteindelijk 17 jaar geduurd heeft voordat dit kerkgebouw er stond. Het geheel werd muzikaal begeleid door een projectkoor en een organiste. Na afloop stond er voor iedereen een broodje klaar en was er de gelegenheid om met elkaar na te praten over deze unieke viering. Wanneer wordt er in Nederland nog een nieuwe kerk ingewijd? Ik denk dat we dit niet meer meemaken.

Elselies Verkleij



Bezoek aan huis

Elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien is belangrijk in het leven en in onze parochie. Met 4 personen bezoeken we met plezier ouderen, mensen die veel alleen zijn en zieken in de parochie. Niet altijd weten we wie er een bezoek van ons kan gebruiken/ op prijs stelt.

Daarom dit oproepje: wilt u of kent u iemand, die het fijn vindt om een keer bezoek te krijgen van een vrijwilliger van de parochie? Geef het aan ons door. Of zegt u juist: ik wil een keer iemand bezoeken? Laat het ons horen.
Bel/ mail : Leonie van der Sluijs 06-36367372 of Ihvhvandersluijs@gmail.com



Vervoer naar / van de kerk:

Willt u graag een viering bijwonen in de kerk maar niet goed naar de kerk kunnen komen nu de winter eraan komt? Omdat lopen niet meer zo goed gaat? of liever niet alleen naar de kerk gaat?

Laat het weten! Dan regelen wij vervoer voor u.
Contactpersoon: Gerrit Thiele 06-29036687

Communie thuis ontvangen:

Kunt u niet naar de kerk komen of gebracht worden maar stelt u het op prijs om af en toe de communie te ontvangen? Geef het door, dan komt pastor Paul naar u toe. Geef dit door aan pastor Paul 036-5310924 of email pastor.rkzeewolde@gmail.com



Volkskerstzang Open Haven

Het Interkerkelijk Mannenkoor Zeewolde is gestopt, maar de kerstzang in Open Haven gaat door!

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen dit voorjaar, bleek de volkskerstzang het onderwerp van gesprek. Na aanmoediging van de burgemeester zelf hebben Henk van der Sluijs, Marjan Hartgers en Johanneke Bakker wat lijntjes uitgewooid om een mooie traditie voort te kunnen zetten.

De PGZ maakt mogelijk dat we zaterdagavond 17 december samen veel vertrouwde kerstliederen zingen en mogen luisteren naar het Zeewolder Symfonie Orkest en het welbekende koor Voice. Natuurlijk leest burgemeester Gorter voor ons de bekende woorden uit Lukas.



Na afloop is iedereen van harte wel om nog wat na te praten. De avond begint om 19.30 uur.

In memoriam



Toon Vromans - 77 jaar

Toon werd geboren op 23 april 1945 in Tilburg in een gezin met zeven kinderen. In 1966 moest het boerenbedrijf wijken voor stadsuitbreiding en Toon begon een bedrijf in Haghorst. Na zijn huwelijk met Corrie, trok zij in bij dit bedrijf. Totdat in 1990 dit gebied werd aangewezen als natuurgebied.

Wederom een start naar een nieuw bedrijf, nu in Flevoland. Toon, Corrie en de twee kinderen, die ze inmiddels hadden, verhuisden eind 1991 naar het nieuwe bedrijf aan de Duikerweg in Zeewolde. Toon hield van het leven en werken op de boerderij, waar zijn zoon meewerkte en later het bedrijf heeft voortgezet.

Al op jonge leeftijd werd bij Toon Alzheimer geconstateerd. Samen met Corrie verhuisde hij naar aan een nieuwe woning aan de Schollevaarweg. Van hieruit ging Toon dagelijks nog naar het bedrijf om te helpen. Toen thuis wonen niet langer meer kon verhuisde Toon in 2015 naar het verpleeghuis "De Pol" in Nijkerk.

Hier overleed Toon op 3 november, waarna we op 10 november afscheid van hem hebben genomen tijdens de uitvaart in Open Haven.



Truus Osnabrugge – Degens – 102 jaar

Truus werd geboren in 1920 in Utrecht.

Hier bracht ze haar jeugd door op de meisjesschool "Heilige Aloysius."

Na haar lagere schooltijd werd ze door haar moeder met wie ze altijd een goede band had streng opgevoed om het huishouden te leren.

In 1942 trouwde Truus met haar man Jan. Ze hoopten daardoor gevrijwaard te blijven de 'Arbeidseinsatz' in Duitsland. Helaas na twee weken werd Jan

toch opgeroepen en bleef 2½ jaar weg. Voor Truus een moeilijke tijd.

Eigenschappen van haar waren goed zorgen voor mensen zodat het hen aan niets ontbreekt.

Iets wat ze altijd gedaan heeft. Misschien mede door de opvoeding van haar moeder. De woorden 'het kan niet' kwamen in haar woordenboek niet voor.

Tot haar 96e deed ze twee maal per jaar de grote schoonmaak en stond haar woning 8 weken op z'n kop.

Rust, reinheid en regelmaat waren kenmerkend voor haar.

Nadat ze vele jaren aan de Eekhoornbos heeft gewoond, moest Truus de laatste jaren, vanwege gezondheid naar een verzorgingstehuis. Eerst in Hulshorst en later in Nunspeet. Hier is ze op 17 november overleden op de leeftijd van 102 jaar.

Na de uitvaartviering in Open Haven, hebben we haar te rusten gelegd op de begraafplaats, weer verenigd met haar man Jan. In de uitvaartviering lazen we psalm 121 een pelgrimslid en verwezen we naar de pelgrimstocht die ieder mens moet afleggen van de wieg tot het graf.

In memoriam



Antoon van der Linden - 79 jaar

Antoon werd geboren op 28 mei 1943 in Escharen waar hij ook opgroeide.

Na de lagere en middelbare landbouwschool te hebben gevolgd nam hij op zijn 28e, samen met Truus met wie hij inmiddels getrouwd was, de boerderij over van zijn ouders. Het besturen zat hem als man van de gemeenschap echt in het bloed, zo werd hij na enkele jaren lid te zijn geweest, voorzitter van de Katholieke Plattelands Jongeren. Lid van de carnavalsvereniging.

In Brabant kreeg zowel Antoon als zijn zwager Jos geen mogelijkheden om het boerenbedrijf uit te breiden. In 1978 kregen ze een kavel aangewezen aan de Ganzenweg in Flevoland. In 1979 kwamen jullie beide met je gezin in de polder wonen. Ook hier bleek weer dat hij een man van de gemeenschap was en een echte Brabander. Want ook in Zeewolde moest een carnavalsvereniging worden opgericht en zo werd hij de adjudant van prins Philip de Eerste.

In 1993 werd de samenwerking tussen Antoon en Jos beëindigd en startte Antoon en Truus een racketcentrum in het inmiddels ontstane dorp Zeewolde. Daarnaast bleef Antoon actief in het maatschappelijk veld als voorzitter van de CDA, van de KBO en van het oogstfeest. Bij dit oogstfeest waren traditioneel zijn slotwoorden: "Mensen, dit was Zeewolde op z'n best, van Zeewolde voor Zeewolde".

De laatste jaren werd het geheugen van Antoon minder en werd de diagnose dementie gesteld. Uiteindelijk moest hij daardoor worden opgenomen in het Laarhof in Lelystad. Hier is hij op 19 november op 79-jarige leeftijd overleden.



Joke van Wee - van Doornik - 75 jaar

Joke werd geboren op 7 juni 1947 in Soest. Ze was het tweede kind en de vervulling van het ideale gezin. Ze had al een oudere broer. Tijdens de lagere schoolperiode werd Joke langdurig ziek, maar zitten blijven was er niet bij en zo kon ze gewoon met haar klas de school afsluiten. Hierna volgde de huishoudschool en toen ze die had afgerond kreeg Joke meteen een baan in een bejaardentehuis. Hier kon ze zorgen voor ouderen. Dat was ook het liefste wat ze deed zorgen voor anderen.

Zorgen voor stond centraal bij Joke in haar werk in de zorgsector met terminale patiënten, in huis voor, voor de buurt.

Joke had graag zelf kinderen willen krijgen, een wens die helaas niet beantwoord werd. Dat heeft ze gecompenseerd door kinderen tijdelijk in huis te nemen via Pax Christi of de stichting Amuria. Kinderen uit Kroatië, Polen.

In huis ontbrak het hen dan aan niets. Ook financieel werden kinderen ondersteund in hun opleiding.

De laatste jaren werden de contacten met burens minder door haar ziekte en de bijkomende mentale problemen. Op 22 november is ze in het bijzijn van Gerard en familieleden overleden.

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte en troost de komende tijd.

Datum/tijd:	Soort viering:	Voorganger:	Diversen:
zondag 11 dec 10.00 uur	Woord en communieviering 3e zondag van de Advent	P. Leferink	Lector: V. van der Helm Koster: G. van Mispelaar Koffie: M.& J. Rennen
zondag 18 dec 10.00 uur	Woord en communieviering 4e zondag van de Advent	Parochianen	Lector: NVT Koster: I. Wedemeijer Koffie: J. & L. Seesing 
zaterdag 24 dec 19.00 uur	Woord en communieviering Kerstavond Gezinsviering	P. Leferink	Lector: -- Koster: P. Vale
zaterdag 24 dec 21.00 uur	Woord en communieviering Kerstavond met parochiekoor	P. Leferink	Lector: A. Koning Koster: P. Wentzel
zaterdag 24 dec 23.00 uur	Woord en communieviering Kerstavond met Voice	P. Leferink	Lector: G.J. van Dongen Koster: R. Stepho
zondag 25 dec 10.00 uur	Eucharistieviering 1e Kerstdag met parochiekoor	R. Maas/ P. Leferink	Lector: V. van der Helm Koster: G. van Mispelaar
zaterdag 31 dec 19.30 uur	Viering woord en gebed Oudejaarsavond	P. Leferink	Lector: C. Stoffels Koster: I. Wedemeijer
zondag 8 januari 19.00 uur	Woord en communieviering Openbaring des Heren	P. Leferink	Lector: A. Koning Koster: P. Vale Koffie: G. Diele & R. Huiden
zondag 15 januari 19.00 uur	Woord en communieviering 2e zondag door het jaar	P. Leferink	Lector: G.J. van Dongen Koster: P. Wentzel Koffie: J. Verschure
zondag 22 januari 19.00 uur	Woord en communieviering 3e zondag door het jaar	P. Leferink	Lector: V. van der Helm Koster: R. Stepho Koffie: V. Mul en P. Verschure

Kinderopvang

Elke zondag kan er tijdens de viering (weer) gebruik gemaakt worden van kinderopvang. Wil je naar de kerk, maar zijn de kinderen nog te klein om een uur stil te luisteren? Neem de mogelijkheid om ze naar de opvang te brengen in Open Haven, ruimte rechts naast de toiletten. Ze zijn meer dan welkom!



**Alex van der
Zwet**

***"Als je maar blijft
luisteren naar wat
andere mensen te
zeggen hebben"***

1. Stel je even voor:

Ik ben Alex van der Zwet, woon sinds 1987 in Zeewolde. Lid van het streamteam van de kerk. Vader van 2 kinderen, Levi en Yara. Yara heeft afgelopen jaar communie gedaan.

2. Waar kennen we je meer van?

Bridge, Voetbal, Paasverhaal.

3. Wie of wat is een inspiratiebron voor jou?

Het geloof, afgelopen jaar een serie gekeken over de "sterre der zee" in Spanje. Wat die mensen voor het geloof over hadden, dat heeft wel indruk gemaakt. Maar überhaupt de bouw en uitstraling van de kerken. Ook het paasverhaal zoals ze het op tv neerzetten bij "The Passion."

Vandaar dat ik daarom ook vrijwilliger ben geworden bij de Zeewoldense Passion... Het paasverhaal.

4. Noem eens een mooie herinnering aan het geloof?

Met de JoPa naar de Bavo dag geweest, de 1e communie en het vormsel.

5. Wat zijn je hobby's?

Bridge, voetbal en m'n kinderen. Ook speel ik nog wel eens een bordspel met vrienden.

6. Vraag van Marijke van der Zwet: Kun je je in een toch wat oudere groep wel staande houden?

Ik hoef niet zo nodig op de voorgrond, maar ik heb er ook niet zoveel moeite mee. Iets voorlezen tijdens een jeugdviëring, of invallen als wedstrijdleader bij de bridge. Als je maar blijft luisteren naar wat andere mensen te zeggen hebben.

7. Wat is nog een grote wens van je?

Met m'n gezin de big five bekijken. Ooit nog eens een reis te maken die iets met geloof te maken heeft. De kruisigingsroute, pelgrimsroute of naar Santa Maria del Mar.

8. Wie wijs je aan en wat is je vraag aan hem/haar

Monique Henkes

Had je verwacht dat je het streamen zo leuk zou vinden?

Ik heb de energiecompensatie niet echt nodig.

Er zijn mensen die vinden dat zij de energiecompensatie niet echt nodig hebben. Door het plaatsen van zonnepanelen, de woning extra te isoleren hebben zij het energiegebruik kunnen reduceren.

In Zeewolde zijn echter ook huishoudens, die zelfs met de energiecompensatie niet meer rond kunnen komen. Zij zijn genoodzaakt om aan te kloppen bij de sociale dienst (MDF), de diaconieën (IDPZ), de Kostmand (voedselbank) of de Arme Kant van Zeewolde (AKZ).

De laatste weken kloppen steeds meer werkenden en gepensioneerden noodgedwongen bij deze organisaties aan. Deze mensen hadden zelf nooit verwacht gebruik te moeten maken van de sociale dienst of voedselbank.

Bij deze organisaties is dan ook wat extra geld broodnodig. In verschillende gemeenten zijn initiatieven gestart om de energiecompensatie of een gedeelte hiervan te doneren aan een goed doel.

Het MDF, de voedselbank, IDPZ en de AKZ hebben de handen ineen geslagen om uw donatie zo goed mogelijk terecht te laten komen bij diegenen die het geld het hardst nodig hebben.

Alle donaties zijn echt nodig. Kunt u de energiecompensatie missen? Denk dan aan ons.

Wij verzoeken u uw donaties te doen aan de Arme kant van Zeewolde (AKZ).

Gezamenlijk zullen wij, het MDF, de Voedselbank, IDPZ en de AKZ, de donaties besteden aan diegenen waar de nood het hoogst is.

www.armekantzeewolde.nl

U kunt gebruik maken van de QR-code.

Het bedrag kan door u worden aangepast.



Hartelijk dank



Kerstpakkettenactie 2022

Rond kerst krijgt omzien naar een ander extra aandacht. Het duurt nog even maar dan is het weer zover. De kerstpakkettencommissie is er al druk mee bezig

Gezelligheid en goede maaltijden. Dit laatste is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker nu het nog steeds niet gemakkelijk is voor heel veel mensen vanwege corona en nu de energiecrisis. Er zijn veel personen die op of rond het sociaal minimum moeten leven. De pakketten zijn bedoeld voor gezinnen en alleenstaanden met een minimuminkomen. Echtscheiding, werkloosheid en schulden zorgen soms voor problemen. Maar ook langdurig zieken of gehandicapten kunnen door een stapeling van zorgkosten in de problemen komen. Voor deze mensen willen afgevaardigden van alle kerken van Zeewolde een kerstpakkettenactie houden.

Wij hopen zo'n 300 adressen te kunnen verblijden met een kerstpakket. Maar dit kunnen wij als commissie niet alleen. Daarom vragen wij uw hulp om ook in deze nog steeds moeilijke periode naar Open Haven te komen om uw gaven te brengen. Dat kan op:

Vrijdag 16 december 2022 tussen 10 en 17 uur
Kerkcentrum Open Haven

Als commissie laten we de keuze van producten aan u zelf over, alles is welkom. Maar in het kerstpakket zou het mooi zijn als er levensmiddelen in zitten die houdbaar zijn en bij een feestelijke maaltijd horen; die de kerstdagen een extra feestelijk tintje geven. Het zou fijn zijn als u dat zo veel mogelijk in uw gedachten houdt wanneer u voor de kerstpakkettenactie boodschappen gaat doen. Breng uw producten naar Open Haven, u kunt gelijk zien hoeveel tassen er klaar staan en hoeveel mensen er mee bezig zijn.

Als u liever een financiële bijdrage wilt geven, kan dit natuurlijk ook. Daarvan gaan wij de kerstbroden kopen bij de plaatselijke bakker om dat in alle pakketten te doen. Mocht er voldoende geld binnenkomen kunnen we ook nog een vlees- of vis bon toevoegen aan de pakketten. Dat wordt altijd zeer gewaardeerd. U kunt uw financiële bijdrage overmaken op:

Bankrekeningnummer NL93 RABO 0110567129 ten name van IDPZ
Graag onder vermelding van "Kerstactie 2022"

Wij hopen met uw inbreng, namens alle kerken in Zeewolde, gevarieerde kerstpakketten te kunnen maken. Dit om de minder bedeelde mede-inwoners van Zeewolde tijdens de feestdagen niet te vergeten. De mensen die zo'n pakket mogen ontvangen zijn heel erg dankbaar; het straalt van hun gezichten af. En daar doen we het voor.

Mogen wij, evenals voorgaande jaren, weer op uw steun rekenen?

Alvast onze hartelijke dank.

Namens de kerstpakkettencommissie,
Tiny Schor,
Kogge 3,
tel. 036-5223372



Horizontaal

1 Rede op en rond 25 december **12** Geschenk van de wijzen uit het oosten **18** Straat in Amsterdam **19** Voorzetsel **20** Steenvrucht **22** Stad van de opera 'Rigoletto' **24** Berg van de tien geboden **26** Kerstbrood **27** Internetextensie van Griekenland **28** Gebergte op Kreta **30** Oevergewas **32** Asvaas **33** Zoon van Noach **34** Dierenverblijf **35** Ritmische beweging **37** Verschil tussen uitgaven en ontvangsten **38** Op grote afstand **39** Regisseursteken (Eng.) **40** Voetbaltoernooi in Qatar in 2022 (afk.) **41** Barbecuelocatie **42** Oosters bordspel **43** Vrij van doping (Eng.) **46** Keltische taal **48** Internetextensie van Zweden **49** Scheidsrechter **51** Moment voor goede voornemens **55** Onder andere (afk.) **56** Poinsettia **59** Zangstuk **60** Broer van 11 verticaal **61** Lidwoord **62** Elektrische scooter om rechtop te staan (1-4) **65** Jezus als pasgeborene **68** Speler **70** Copieuze, uit verschillende gangen samengestelde maaltijd **74** Rookbladeren **78** Middel voor positiebepaling (Eng. afk.) **79** Betaaldvoetbalclub **81** Italiaanse groet **83** Leer van Jezus Christus **87** Symbool voor zilver **88** Italiaans kerstbrood **90** Buitengewoon begaafd **93** Symbool voor lithium **94** Platte steen **97** Comfort **98** Familielid **99** Aartsmoeder (o.a. Genesis 20:12) **101** Bijbelse stad ten zuiden van Babylon **102** Tot op dit ogenblik **103** Onbepaald vnw. **104** Dit volstaat! **106** Kerstkribbevulling **108** Amfibie **109** Telefoonkaart **110** Luxewagen met vierwielaandrijving (Eng. afk.) **112** Poolverblijf **114** Tussen sep. en nov. **115** Persoonlijk vnw. **116** Rivier in Zwitserland **117** Hongaarse componist (1811-1886) **119** Bijbelse berg **122** Schilder (1541-1614) die viermaal de Tempelreiniging uitbeeldde (2,5) **123** Rolsteen **124** Leiding van bijvoorbeeld glasvezel **126** Kerstgevogelte **127** Lied van Irving Berlin, gezongen door o.a. Bing Crosby (5,9).

Verticaal

2 Zoon van Juda (Genesis 38:7) **3** Boek **4** Muziekstijl **5** Kleurnuance **6** Springstof (afk.) **7** Tandglazuur **8** R.-k. geestelijke **9** Beurscomplex in Amsterdam **10** Aankondiging van de Heer **11** Bijbelse moordenaar **12** Reinigen **13** Voetbalteam uit Milaan **14** Bijbelse streek ten zuiden van Moab **15** Opstootje **16** Oosterlengte (afk.) **17** Christelijke organisatie **21** Viering zoals Kerstmis **23** Muze van de sterrenkunde **25** Voertuig van de Kerstman **27** Plaats in Zeeland **29** Bovenafsluiting **31** Opera van Puccini **34** Stekelige kerstplant **36** Zoetwatervis **37** Muzieknoot **38** Stad in Italië **39** Symbool voor cerium **44** Militaire rang (afk.) **45** Eikenschors **46** Schaakkleur **47** Heerser ten tijde van de geboorte van Jezus (7,2,5) **48** Paranormale zitting **50** Uitroep van protest **52** Vragend vnw. **53** Kledingstuk **54** Roepnaam van Abraham Lincoln **57** Europese kanarie **58** Geitenbaardje **63** Dicht **64** Stad in Frankrijk **65** Karaat (afk.) **66** Lichaamsdeel waarmee Eva werd gemaakt (Genesis 2:4b - 3:24) **67** Voetbalterm **69** Componist van het kerstballet 'De notenkraker' **71** Cubaanse muziek **72** Slaperig **73** Overhellen **75** Tropische vogel **76** Niet teruggeslagen opslag **77** Kolenemmer **80** Turkse titel **82** Bovenste halswervel **84** Idool **85** Vrijgevig **86** Rivier in de provincie Utrecht **88** 'Water verandert in bloed' bijvoorbeeld **89** Oudste van een groep **91** Voorzetsel **92** Eerzucht **95** Reus (nephil) en zoon van Arba **96** Landbouwwerktuig **97** Laag **100** Zelfhulpgroep voor alcoholisten (afk.) **101** Plaats in Flevoland **103** Geschenk van de wijzen uit het oosten **105** Het teken / **107** Vereerd symbool bij primitieve volkeren **108** Kerstboomversiering **109** Palmmeel **110** Trage, intieme dans **111** Bolgewas **113** Streepje **116** Zeevogel **118** Duw **120** Verouderde beveiliging voor spooroverwegen **121** Kloosteroverste **122** Oude lengtemaat **125** Stad in de VS (afk.).



Kerstpuzzel

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18							19			20						
21	22			23		24			25		26				27	
28	29			30		31		32			33				34	
35		36		37						38				39		
40		41				42			43	44	45			46		47
	48					49		50								
51			52	53		54		55		56		57		58		
	59						60									
61			62	63		64				65	66				67	
						68		69								
70		71		72		73				74	75		76	77		78
							79		80				81		82	
83	84		85			86		87		88		89				
						90		91		92				93		
94	95		96		97				98		99	100				101
102				103					104		105			106	107	
108			109				110	111		112				113		114
115		116					117		118			119	120	121		
	122							123				124				125
126							127									

13	124	127	86	91	24	53	31	93	112	81	47	69
----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----

7	89	38	66	45	35	95	107	55	122
---	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----

Kerkbalans 2023

Het lijkt nog vroeg, maar de actie Kerkbalans 2023 komt er weer aan, van 21 januari t/m 4 februari, een week later dan de landelijke actie. Wij vragen u, om de komende tijd al vast na te denken over wat onze parochie u waard is, wat uw bijdrage zal zijn.

EEN GOED BERICHT.....

Het bisdom heeft gehoor gegeven aan de massale oproep van de parochianen en vele betrokkenen in Zeewolde. Onze parochie Sterre der Zee mag blijven!. Wel gaan we bestuurlijk samenwerken met Almere. Onze financiële positie blijft onafhankelijk. Dat is een groot succes van de inspanning van velen in de afgelopen jaren.

Het bisdom stelt daarbij wel één belangrijke voorwaarde: de parochie moet financieel op eigen benen kunnen staan, zonder de financiële steun van het Solidariteitsfonds van het bisdom, waar we vanaf het begin uit hebben mogen ontvangen. Daarom zullen de inkomsten van de parochie substantieel omhoog moeten. Tegelijkertijd beseffen we ons, dat veel parochianen al behoorlijk bijdragen. Voor deze parochianen vinden wij het niet gepast om opnieuw aan te dringen op een nog verdere verhoging van de kerkbijdrage. Bovendien nemen voor iedereen de kosten van levensonderhoud toe door de prijsstijgingen van voedsel en energie.

Daarom leggen wij u graag enkele suggesties voor, die ons zeer kunnen helpen, zonder dat uw netto kosten voor de parochie toenemen. We noemen er twee:

1. Wij geven u in overweging om een 5-jarencontract aan te gaan met de parochie. Daarmee bereikt u, dat uw bruto bijdrage aan de parochie volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting, zonder drempelwaarden. Uw bruto bijdrage is voor de parochie netto inkomen.
Een rekenvoorbeeld: Stel uw kerkbijdrage is €250,- op jaarbasis. Uw hoogste belastingtarief voor de inkomstenbelasting is 36,93%. Bij een volledige belastingaftrek kunt u uw bijdrage dan verhogen naar €342,-. Uw netto bijdrage na belastingaftrek is immers $342 / (100 + 36,93) = €250$. De inkomsten voor de parochie bedragen in dit voorbeeld € 342,-!
Uw belastingadviseur kan u hierover adviseren. Een aantal parochianen doen dit al jaren. Wij geven u graag in overweging om dit voor 2023 massaal te doen. Neem dan contact op met de penningmeester. Hij stuurt u graag een concept overeenkomst toe.
2. U zou als trouwe parochiaan kunnen overwegen om bij het opstellen van een eventuele erfovereenkomst te denken aan de parochie Sterre der Zee. Zo u helpt u de parochie nog jarenlang, nadat u bent er niet meer bent.

Daarnaast attenderen wij u graag op de wijze waarop u eenvoudig digitaal kunt geven aan de wekelijkse collecte voor de eigen parochie en de bijzondere collectes voor goede doelen van de parochie, ook als u niet iedere week de diensten bezoekt. Installeer daarvoor op uw mobiele telefoon de app Sterre der Zee. Ook voor andere berichtgeving van en tussen parochianen is dit een nuttig hulpmiddel.

Na de jaarwisseling zult u van ons de informatie over de Actie Kerkbalans 2023 ontvangen.

SAMEN HOUDEN WE DE PAROCHIE STERRE DER ZEE IN STAND!

Namens het parochiebestuur,
Henk Meijer,
penningmeester.



*W*ees stil voor God de HEER, de
dag van de HEER is nabij!

Sefanja 1,7

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbel Vertaling © 2021

Er is een kindeke...



www.dezaligezalm.nl

Gemaakt voor: van:

AGENDA

24 december 2022 t/m 8 januari 2023

zondag 25 december 2022

maandag 26 december 2022

woensdag 22 februari 2023

zondag 2 april 2023

Donderdag 6 april 2023

Vrijdag 7 april 2023

Zondag 9 april 2023

donderdag 18 mei 2023

Zondag 28 mei 2023

Kerstvakantie

1e Kerstdag

2e Kerstdag

Aswoensdag

Palmpasen

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Pasen

Hemelsvaartdag

Pinksteren

Elke vrijdag van 10-12u

Open Kerk

Weet u dat.....

- De Parochie haar eigen website heeft: www.parochiezeewolde.nl
- Een viering live mee kunt kijken. Ga naar www.parochiezeewolde.nl. Op de homepagina vindt u de knop LIVESTREAM.
- De Parochie haar eigen Sterre der Zee app heeft. Hoe u deze kunt downloaden en kunt gebruiken vindt u op onze website.



8 november Ontmoetingsdag 2022

Met dit jaar als thema Ont-moeting

Ook dit jaar is de ontmoetingsdag georganiseerd. Er werd gezegd "eindelijk weer een in oude stijl". Nu weet ik zelf niet goed wat die oude stijl betekent. Ik ken alleen de stijl die ik deze dag heb beleefd en meegemaakt.

Bij binnenkomst werd door vrijwilligers de koffie en thee ingeschonken en iets lekkers uitgedeeld. Zodat je kon keuvelen met de mensen om je heen. Tot de Eucharistieviering begon.

De kaars van verbondenheid is ontstoken voor die personen die er om een of andere reden niet bij konden zijn.

De lezingen kwamen uit Genesis 18 1-9, Lucas 24, 13-35 (Emmaüsgangers)

Tekst: voorkant boekje:

Zomaar een ont-moeting
op een mooie dag
niet omdat het moet
maar omdat het mag

Zomaar wat aandacht
een woord een gebaar
simpelweg een beetje lief zijn
voor elkaar



Ontmoeten heeft meerdere betekenissen en is onder andere afgeleid van een oud werkwoord moeten/gemoeten dat tegenkomen/treffen betekent waar het woord tegemoetkomen van is afgeleid. Met het huidige dienen heeft het niets te maken.

Ontmoeten: doet een mens zijn hele leven. Het begint al bij het leven in de buik van de moeder, daarna zien de ouders uit naar hun kind om te ontmoeten. Ontmoeten doe je ook op straat, winkel, kerk of waar ook sommige ontmoetingen zijn gepland, andere toevallig. Maar elke ontmoeting vraagt om gehoord, gezien te worden. Als alle ontmoetingen zo zijn, dan is de magie van het echt ontmoeten compleet. In een lach of in een traan.

"Ont-moeting" Heeft wel de betekenis hebben van niets moeten, maar mogen en willen. En ligt aan de basis van ontmoeten.

Maar met "Hoe gaat het ermee?", en zelf het antwoord geven. Goed! Hiermee ontmoet je niet de ander maar ont-moet en ontmoet je alleen jezelf.

Natuurlijk wordt de belangrijkste Ontmoeting niet overgeslagen tijdens de communie.

Na de viering was er een lekker drankje en een gezellig praatje, en wachten tot we horen "Soep wordt niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend". Het begin van een heerlijke lunch met onder andere een kroket met of zonder broodje en in mijn geval extra mosterd. "Zo lekker."

Wanneer iedereen zijn buikje gevuld had met al het goede en lekkere wat ons werd aangeboden werden we ook nog getrakteerd op een muzikaal optreden met van zang Karin de Goeij en Zang en gitaar van Henk Meijer. Er passeren diverse liedjes de revue van Denver tot Jacott. De laatste 4 waren meezingers. We begonnen in Hoorn ('t kleine café aan de haven) reisde door naar Rotterdam ('t is weer voorbij die mooie zomer) om in Brabant mee te zingen (het leven is goed in het Brabantse land) en eindigden we thuis (de Zuiderzeeballade).



Ook aan deze gezelligheid kwam een einde, maar niet getreurd er wachte ons in de kerkzaal nog een zegen/handoplegging waarbij deze tekst werd uit gesproken.

"De Heer zij met u

Vrede zij er in uw hart en in uw leven.

En licht in al uw zorgen".

Ik kijk terug op een mooie en waardevolle ontmoetingsdag met thema ont-moeten.

Hierbij bedank ik alle mensen voor en achter de schermen die deze dag hebben mogelijk gemaakt. In het bijzonder:

Pastor Raymond Maas, Pastor Paul Leferink, Lia van Brakel, Parochiekoor "Sterre der Zee", Theun de Vries, Henk Meijer en Karin de Goeij

Adriana Duivesteyn

De engel en de ster

Op de avond voordat Jezus geboren werd was het enige dat vanuit de hemel nog moest gebeuren het ophangen van de kerstster die de herders en koningen moest wijzen waar Jezus was geboren. Drie engelen maakten ruzie wie het mocht doen: "Ik mag het doen, want ik ben de oudste!" "Nee, ik mag het doen, want ik ben de langste!" "Nee, ik." "Nee, ik!" De Heer hoorde dat geschreeuw en riep de drie bij zich. "Stop met dat gekibbel," zei hij. "Wie de stal opvult, waar straks mijn Zoon geboren zal worden, die mag de kerstster ophangen."

De engelen stopten met ruzie maken en de grootste engel daalde als eerste af naar de aarde. Onderweg kwam hij een klein sterretje tegen. "Mag ik met je mee?" riep het sterretje. "Nee," zei de engel nors, "daar heb ik geen tijd voor." Toen hij op aarde kwam, zag hij de lege stal. De engel keek om zich heen en zag een os grazen in het veld. De engel pakte het dier bij zijn horens en bracht hem naar de stal. Hij vond ook nog een paar muizen en een paar vogels die wel een slaapplekje wilden op de balken onder het dak van de stal. De engel was tevreden. De Heer zou vast trots op hem zijn.

Daarna vloog de tweede engel naar beneden. Ook hij kwam onderweg het kleine sterretje tegen. "Mag ik met je mee?" vroeg het sterretje. "Nee," zei de engel, "daar heb ik het veel te druk voor." Op het veld bij de stal verzamelde de engel alle balen stro die hij kon vinden. Zo konden Jozef en Maria straks lekker zacht zitten en met een beetje stro in de kribbe hadden ze een mooi bedje voor hun kindje. De Heer zou trots op hem zijn.

Daarna ging de derde engel naar beneden. Hij was de kleinste van de drie en had geen idee waarmee hij de stal moest vullen. Onderweg kwam hij hetzelfde kleine sterretje tegen en weer vroeg het sterretje: "Mag ik met je mee?" "Is goed," zei het derde engeltje, "dan kunnen we elkaar wat gezelschap houden." Samen daalden ze af naar de aarde. Toen hij bij de stal kwam,

schrok de engel. Het was er zo donker! Jozef en Maria zouden er niets kunnen zien. Met behulp van het kleine sterretje stak hij toen een lampje aan. In het warme licht zag hij de dieren en het stro waarmee de andere twee engelen de stal al hadden gevuld. Hij wist niet waarmee hij de stal nog verder kon vullen en teleurgesteld ging het kleine engeltje terug. Onderweg hing hij het kleine sterretje op een mooi plekje aan de donkerblauwe hemel.

In de hemel ging het engeltje direct naar de Heer om te vertellen dat hij niets had gevonden om de stal mee te vullen. Maar de Vader glimlachte en zei: "Kleine engel, jij hebt de stal gevuld met licht! En datzelfde licht zal ook van de hemel naar beneden schijnen. Kijk maar eens naar de ster die je aan de hemel hebt gehangen." De kleine engel keek en kon zijn ogen niet geloven. Zijn vriend, het kleine sterretje, was uitgegroeid tot een prachtige stralende kerstster. Met een lange staart van licht wees hij de weg naar Bethlehem, want het kindje Jezus was geboren in de stal.

Vertaling: Esther Kooij Bron:
<http://www.babboes.nl/tips-verhalen/alle-verhalen/153-de-engel-en-de-ster>



Taizéviering 8 Januari 2023 in Open Haven

Ook in het nieuwe jaar worden er Taizé vieringen gehouden in Open Haven .
Misschien bent u wel eens aanwezig geweest en smaakt het naar meer?
Of wellicht bent u nog nooit geweest. Dan is het goed om te weten dat elke 2e zondag van de maand een Taizé viering gehouden wordt in Open Haven.

Net als in Taizé zelf, is het karakter van de dienst interkerkelijk: we ontmoeten elkaar in een eenvoudige liturgie die zo'n drie kwartier duurt. Zingen van liederen, een bijbel lezing, stilte en korte gebeden vormen de kern van de dienst.

Na afloop is er gelegenheid om onder genot van een kop koffie of thee nog even na te praten en elkaar te ontmoeten.

U bent van harte welkom op
zondag 8 januari om 19.00 uur.

Namens de Taizé Werkgroep,
Leonie van der Sluijs



**Oplossing puzzel jaargang 5
nummer 7**





Leo Fijen is bekend van zijn boeken en tv-programma's over kerken en kloosters. In deze column staat hij stil bij de betekenis en de geschiedenis van de kerststal.

*Een kwetsbaar
kind heeft
mensen nodig*

DE STILTE VAN DE KERSTSTAL

Greccio is een dorpje in de bergen, op zo'n 60 kilometer van Assisi. In de advent van 1223 verbleef de heilige Franciscus daar enige tijd in een klooster. Ver weg van de bewoonde wereld, omgeven door bossen en bergen. De bevolking vroeg zich af waarom God zo vaak onzichtbaar was, eigenlijk net als nu, 800 jaar later. Franciscus had daar een antwoord op dat tot op de dag van vandaag voor de hele wereld zichtbaar is: de kerststal. Hij vroeg de dorpsbewoners een os en een ezel te regelen, met stro en een kribbe. En hij riep de mensen ook op om met fakkels te komen. Daar stonden ze dan, midden in de kerstnacht, de eenvoudige mensen van een vergeten dorp, hoog in de bergen, met fakkels in het donker. Franciscus hield van een geloof dat zo concreet mogelijk was, om het wonder van God die ons leven komt delen in het kindje Jezus echt te ervaren. Daarom vroeg hij mensen ook om even niet meer te klagen, maar gewoon mee te doen met het verhaal en opnieuw de geboorte van Christus te ervaren, samen met Jozef en Maria. Zo kwam het licht daar acht eeuwen geleden in het donker. En iedereen werd er stil van. Want in die stilte zagen ze dat een kwetsbaar kind een gemeenschap van mensen nodig heeft. En in die stilte mochten ze meemaken dat het licht het kan winnen van het donker; dat midden in de schepping mensen geheeld worden in hun verdriet, hun zorgen en hun armoede. Het mooiste van die stilte was de vrede in hun hart: daar werd Jezus geboren. Mooier kan het geloof niet zijn, dieper kan de stilte van de eerste kerststal niet zijn. Daarom heeft deze stilte de wereld veroverd, tot op de dag van vandaag. En onze wereld heeft die stilte van de eerste levende kerststal meer dan ooit nodig. Luister opnieuw naar het kerstverhaal, wees stil in de kerstnacht en ervaar dat Christus ook in 2022 in ieders hart geboren kan worden, net als 800 jaar geleden in Greccio. ■

Parochie Sterre der Zee
Kerkplein 8
3891 ED ZEEWOLDE
e-mail: secretaris.rkzeewolde@gmail.com



Pastor
pastor P.J.M. (Paul) Leferink
Pauwoog 34
3892 EP Zeewolde
tel: 036 – 5310924 (bereikbaar iedere werkdag,
behalve op maandag)
e-mail: pastor.rkzeewolde@gmail.com

Pastoraal team
Paul Leferink - pastor,
pastor.rkzeewolde@gmail.com
Mw. L. (Lia) van Brakel - pastoraal begeleider
e-mail: liavbrakel@gmail.com
tel: 06-24328822
Dhr. H.F.M. (Henk) Meijer - pastoraal begeleider
e-mail: hfmmeijer@gmail.com
tel: 06-12996958.

Vice-Voorzitter
Dhr. P.A.M. (Piet) Verschure
Dwingelderveld 5
3894 BB Zeewolde
tel: 06-57209483
e-mail: parochiebestuur.rkzeewolde@gmail.com

Secretaris
Mw. E. (Elselies) Verkleij.
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde
e-mail: secretaris.rkzeewolde@gmail.com

Penningmeester
Dhr. H.F.M. (Henk) Meijer
Smaragd 79
3893 ES Zeewolde
tel: 06-12996958.
e-mail: penningmeester.rkzeewolde@gmail.com

Leden parochiebestuur
Mw. J.F.I. (Janneke) den Brok
tel: 06-53334897
Dhr. G.J.M. (Gert-Jan) van Dongen
tel: 036 – 5228807
Mw. M. (Monique) Smit
tel 06-46515348

Bankrekening parochie
Rabobank Flevoland,
IBAN: NL07RABO0112557856
Ook voor uw vrijwillige bijdrage

Ledenadministratie
Mw. V. (Veerle) van der Helm
email: leden.rkzeewolde@gmail.com

Liturgie
Dhr. G.J.M. (Gert-Jan) van Dongen
tel: 036 – 5228807

Diaconie
Mevr. T. (Tiny) Schor- Bakker
tel: 036 – 5223372

Catechese
Mevr. A.A.M. (Angenita) Gieling- van Wijk
tel: 06-81315903

Bezoekgroep - omzien naar elkaar
Mevr. L. (Leonie) vd Sluijs
tel: 06-36367372
e-mail: lhhvandersluijs@gmail.com

Vervoer naar / van de kerk
Dhr. G. (Gerrit) Thiele
tel: 06 29036687

Coördinatie koster
Dhr. G.B. (Gerard) van Mispelaar
tel: 036 – 5221122

St. Katholiek Onderwijs Zeewolde (SKOZ)
Dhr. R.M. (Roel) Hijne
tel: 06-39276505

Kerkcentrum Open Haven
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde
tel: 036 – 5222255
www.openhaven.nl

Beheercommissie "Open Haven"
Voorzitter: Gert van Es 06-22748917
e-mail: vz@openhaven.nl
(elke vrijdag van 09:00-12:00 uur aanwezig in Open Haven)
secretaris: Geert Meijer
e-mail: secr@openhaven.nl
vertegenwoordiger parochie: Cees Stolk

Parochiele Caritas Instelling (PCI)
Dhr. J. (Jeroen) van Kampen (voorzitter)
tel: 036 – 5228770
e-mail: pci.rkzeewolde@gmail.com
Bankrek. PCI IBAN: NL74ABNA0430701926



Kik houdt van december, als de kerk versierd wordt voor Kerstmis. Maar dit jaar klinkt er geruzie. Meneer Blok heeft een donzige sneeuwman meegebracht die danst en licht geeft en steeds hetzelfde liedje zingt: 'Let it snow, let it snow...'. Kosteres mevrouw Bontje is er helemaal niet blij mee. "Meneer Blok," foertert ze, "dit is toch geen passende versiering voor onze kerk?!" "Jawel!" zegt hij. "Want Kerst is een VROLIJK feest en iedereen houdt van sneeuw, nou, dan komen ze vrolijk binnen, een witte Kerst voor niks!" Mevrouw Bontje wordt rood. "U hebt het mis, de mensen komen voor stilte en verwondering over de geboorte van het kind Jezus!"

"Ja, precies," zegt meneer Blok, "midden in de winternacht was dat! Het HAGELDE en 't SNEEUWDE en 't was er zo KOUD, dat zingen we toch? Dus ... Let it snow!" Mevrouw Bontje moet bijna huilen. Ze zet de sneeuwman op OFF. "Meneer Blok, snap het nou: die sneeuw en die kou is PURE ELLENDE voor de heilige familie. Zó arm was het Jezuskind toen hij op aarde kwam! Voor ons!" Eindelijk wordt meneer Blok stil. "O. Zo had ik het nog niet bekeken. Tja." Hij pakt de sneeuwman en vertrekt. De zucht van mevrouw Bontje weerklinkt door de stille kerk. Een paar weken later heeft meneer Blok een roze engel bij zich. Haar ogen geven licht. Ze draait heen en weer en zingt 'Stille Nacht'. Nou vooruit. Die mag blijven. In het zaaltje.



Versje

Dit is de Kerstmis die ik wil:
 met heel veel kaarsjes en heel stil.
 Samen blij zijn, zonder lawaai,
 er helemaal bij zijn, heilig saai.
 Dat mensen stil zijn, geen grapjes maken,
 dat je alleen het vuur hoort kraken.
 Geen tv, geen internet, geen bezoek,
 alleen wij samen ... en een boek,
 en de stem van opa die vertelt
 hoe de komst van Jezus wordt voorspeld
 en hoe hij geboren wordt in een stal
 en hoe hij de mensen redden zal.
 Zo stil in die stal ... wat hooi dat dwarrelt,
 een os die ademt, sint Jozef scharrelt.
 Maria zucht, de geboorte voorbij,
 en sssst... in zijn kribbetje, daar ligt Hij,
 het kindje van stilte, de hemelse stem.
 Alleen als je stil bent, dan hoor je hem.



Uit de Bijbel

God, ik ben rustig en stil,
 ik voel me veilig bij U,
 zoals een kind in de armen
 van zijn moeder. psalm 131,2



Teksten: Marjet de Jong
 Tekeningen: M. Jurriëns