

Parochieblad Sterre der Zee

Herfst 2023

Denken(d) aan....



In dit nummer:

- Allerzielen 2023**
- Dag van Ontmoeting**
- Terugblik familiedag**
- Hulp gevraagd AZC**

Jaargang 6, nr 6
oktober/november 2023

*blz. 8: Allerzielen: verbonden in
verlies/ rozenkransgebed oktober*

*blz 12: 14 november dag van
ontmoeting en zorg voor elkaar*

blz 15 t/m17: Terugblik familiedag

blz 21: Oproep hulp AZC

Verder in dit parochieblad:

- 2. van de redactie 3. Pastorpraat
- 4. Zorg en hulp (caritas - PCI)
- 5. Dankwoord fam. Dekker/ Taizéviering 12-11
6/7. Maak kennis met...
- 9. We noemen uw naam 10. Rooster vieringen
- 11. Agenda 13. Stiltepagina 14. Opgave Eerste
Heilige Communie/Rommert Katoen
- 18. Leo Fijen: Maria als Hemelse moeder
- 19. Puzzelpagina. 20. Wijze woorden: het verhaal
van verdriet en hoop 22. RK ABC
- 23. Colofon 24. Kik

Redactie Parochieblad:

Janneke den Brok
Angenita Gieling
Louis van der Helm
Leonie Leferink
Paul Leferink
Frank Weijers

Volgend Parochieblad:

Het volgende parochieblad verschijnt in de week
van 26 november 2023 (kersteditie)

Copy inleveren uiterlijk 14 november 2023 via:
parochieblad.rkzeewolde@gmail.com.

Bovenstaand e-mail adres niet gebruiken voor
vragen over de verspreiding van het
Parochieblad. Hiervoor dient u contact op te
nemen met mevrouw J. Verschure,



Door Frank Weijers

Beste medeparochianen,

Denken(d) aan.... Bij de titel van dit blad denkt u waarschijnlijk aan het gedicht van Hendrik Marsman (Denkend aan Holland) of aan het televisieprogramma waarbij André van Duin en Janny van de Heijden per boot door Nederland reizen. Denkend aan de nodige natuurrampen dit jaar in het buitenland en uiteraard ook vooral de mensen die dit overkwam (bosbranden, overstromingen, aardbevingen) valt mij toch altijd weer op hoe mooi en relatief veilig ons land met de seizoenen toch is. Elk seizoen heeft zo zijn charme. De lente met het ontluiken van de natuur, de zomer met het in volle bloei staan van bomen en planten. En nu zijn we in de herfst beland. Het jaargetijde waar de natuur afsterft.

Ook dit jaargetijde heeft zijn charme. Ik denk dan aan het wolkenspel of de bonte herfstkleuren van de bladeren. Die veelzijdigheid van kleuren kunnen we ook op onze maatschappij laten schijnen. En dan moeten we in dit verband het woord kleuren in een ruim verband zien. Het is niet alleen de grote verscheidenheid aan nationaliteiten of huidskleuren in ons land maar ook hoe mensen de maatschappij kleuren met hun standpunten of zienswijze. Dit doet mij ook wel eens denken aan de herfst, hoe stormachtig mensen kunnen reageren. En hoe ruimdenkend wij in ons land kunnen zijn, soms heb ik het gevoel dat we niet meer de ruimte geven aan andersdenkenden. Zoals bomen ruimte nodig hebben om hun takken in een herfststorm te laten gaan, zo moeten wij elkaar ook die ruimte gunnen. Ondanks je eigen standpunt toch denkend met respect aan de ander.

Denken(d) aan is ook iets om een andere reden wat bij deze tijd past. Want wij gedenken binnenkort onze overledenen. Het is goed om te denken aan.....En dan mag u invullen aan wie u denkt. Herfst, het afsterven van de natuur. Maar wel met het vooruitzicht dat in het voorjaar er weer nieuw leven ontstaat. Laten wij hopen dat, naast dat de overledenen in onze harten voortleven, hen ook nieuw en eeuwig leven is gegeven in het paradijs bij Jezus.



Denkend aan ...

Twee woorden waar je eigenlijk alle kanten mee uit kunt.

Het eerste wat ook bij mij opkwam toen ik het las, was: "Denkend aan Holland, zie ik brede rivieren ..." Hier heeft Frank al over geschreven in "Van de redactie". Denkend aan ... , doet mij ook denken aan de hoogte - en dieptepunten van de kerk door de eeuwen heen. In de kerkgeschiedenis zijn tal van voorbeelden te noemen. Kijk maar eens dicht bij huis. laten we alleen eens naar Flevoland kijken.

Bij het ontwikkelen van de polder, sinds de jaren 50, had de Rijksdienst IJsselmeer Polders (RIJP) het beleid dat ieder kerkdorp een toren moest hebben en tenminste drie kerken: Rooms Katholiek, Hervormd en Gereformeerd. Voor Almere gold dat zelfs voor elk stadsdeel: Almere Haven, Stad en Buiten. Alleen werd dit gedaan door de drie kerken onder één dak te brengen. Een voorbeeld dat gevolgd werd in Zeewolde, met dit verschil dat daar ieder kerkgenootschap een eigen kerkzaal had. Het beleid van de RIJP zie je terug in het feit dat bijna overal in de polder de kerktoren los staat van het kerkgebouw. Ook hierin is Zeewolde een uitzondering. Dit heeft te maken met eigendom. De door de RIJP gebouwde torens werden eigendom van de burgerlijke gemeente en de kerkgebouwen van de diverse geloofsgemeenschappen (zie op de afbeelding de kerk in Emmeloord).



Ontwikkelingen door de loop der jaren hebben ons geleerd dat de Hervormde en Gereformeerde kerken verder gingen als Samen Op Weg gemeentes en later als Protestantse Gemeentes. Door ontkerkelijking en daardoor afnemende bezoekersaantallen werden veel kerken te groot en werden niet meer rendabel. Zo zijn inmiddels in de Noordoostpolder een aantal kerken als kerk in de kerkdorpen verdwenen. De vraag is dan: Wat doe je met de kerkgebouwen?

In Oostelijk Flevoland ontstond zo de multifunctionele accommodatie (MFA).

Maar ook in ons eigen dorp wordt volop nagedacht over de toekomst van de kerk(en). Hoe kun je je kerk voor de toekomst behouden binnen je financiële mogelijkheden. Vaak vormen kerken ook karakteristieke (monumentale) gebouwen binnen een dorp of stad. Regelmatig hoor je hoe de toren van Open Haven het aanblik van Zeewolde is.

Paul Leferink

Omdat iedereen hulp en zorg nodig heeft...

Binnen de katholieke kerk is het van oudsher gebruikelijk dat de kerk zijn parochianen ondersteund waar nodig. Wat misschien niet bij iedereen bekend is, is dat de kerk daar een instelling voor heeft, genaamd Parochiële Caritas Instelling (PCI). Ook onze parochie Sterre der Zee heeft al jaren een groep vrijwilligers die zorg dragen en financiële steun geven aan onze parochianen die elders niet (direct) terecht kunnen.

De PCI geeft fysieke en financiële ondersteuning binnen onze parochie aan hen die zelf niet beschikken over voldoende middelen en die ook via de reguliere kanalen verstoken blijven van hulp. Op basis van signalen verlenen zij waar nodig hulp. Zij houden hierbij rekening met regels omtrent integriteit, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid.

Parochianen die een mogelijke 'individuele nood achter de voordeur' hebben en dit willen delen met ons krijgen steun. Zij kunnen dit kenbaar maken via een lid van de PCI of contact opnemen met pastor Paul. Uiteraard gaan zij vertrouwelijk met dit verzoek om. Verzoeken bespreken zij binnen de PCI en zij beoordelen of het verzoek in aanmerking komt voor (hulp)verlening. Hierbij houden zij rekening met reguliere vormen van hulpverlening

De inkomsten van de PCI komen uit giften, donaties en collectes. Hiermee geven zij financiële steun aan individuen en maatschappelijke organisaties. Zo ondersteunen zij onder andere: de Arme Kant van Zeewolde, de Kostmand, Parochiële activiteiten en de ontmoetingsdag.

De leden van de PCI worden benoemd door de vicaris van het Bisdom.

Verder zijn zij formeel betrokken bij bestaande netwerken zoals: IDPZ (Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde), Diaconaal Beraad, Groot Team Zeewolde. Informeel hebben zij contact met onder andere: Cliëntenraad WMO, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland, Voedselbank en AKZ.

Door de fusering met de Bonifatiuskerk in Almere zal er een nieuwe PCI worden samengesteld. In deze nieuwe PCI zullen parochianen plaatsnemen vanuit Almere en Zeewolde. Ben jij de aangewezen persoon namens Zeewolde? Draag jij een warm hart toe aan al onze parochianen en lijkt deze instelling jou een mooie manier om je steentje bij te dragen aan onze eigen Zeewoldense parochianen die jouw zorg en hulp goed kunnen gebruiken? Stuur dan een mailtje naar pci.rkzeewolde@gmail.com of secretaris.rkzeewolde@gmail.com

En...nee, het is niet veel werk

En...nee, je hoeft niet al betrokken te zijn bij de parochie. Dit is misschien een mooie mogelijkheid?

En...ja, we hebben jouw hulp nodig.

En...ja, dat waarderen wij zeer!



Dankwoord

Hierbij een woord van dank voor de bloemen, die Nic tijdens zijn ziekte vanuit de parochie heeft gekregen.

Ook willen wij iedereen bedanken, die meegewerkt heeft aan de uitvaartdienst.

In het bijzonder, Pastor Paul, het koor, de koster en de bediener van de livestream, waardoor ook de familie op afstand de dienst heeft kunnen meebeleven.

Hartelijk dank iedereen.

Ria Dekker - Kraakman

Kinderen en kleinkinderen.

Taizévieringen in Open Haven

Op 12 november wordt er een Taizé viering gehouden in Open Haven.

Misschien bent u wel eens aanwezig geweest en smaakt het naar meer?

Of wellicht bent u nog nooit geweest. Dan is het goed om te weten dat elke 2e zondag van de maand een Taizé viering gehouden wordt in Open Haven.

Net als in Taizé zelf, is het karakter van de dienst interkerkelijk:

we ontmoeten elkaar in een eenvoudige liturgie die zo'n drie kwartier duurt.

Zingen van liederen, een bijbel lezing, stilte en korte gebeden vormen de kern van de dienst.

Na afloop is er gelegenheid om onder genot van een kop koffie of thee nog even na te praten en elkaar te ontmoeten.

U bent van harte welkom op zondag 12 november om 19.00 uur.

Namens de Taizé Werkgroep,
Leonie van der Sluijs





Leonie de Kleijn

"Ik sta graag in verbinding met andere mensen en een ding is zeker: muziek verbindt altijd"

1. Stel je even voor:

Mijn naam is Leonie de Kleijn, getrouwd met Peter en samen hebben wij twee zoons: Max - 25 jaar en Timo - 22 jaar. Een is inmiddels de deur uit en de andere bijna. Dus nog even en dan zijn we echt weer met z'n tweeën. Ik ben geboren en getogen in Bunschoten-Spakenburg, niet ver hier vandaan. Samen met Peter gestart in Amersfoort en vanaf 2001 wonen wij in Zeewolde.

2. Waar kennen we je meer van?

Ik zing al jaren met heel veel plezier bij oecumenisch koor VOICE én bij het Canthor groepje. In het verleden heb ik ook meegewerkt bij de voorbereidingsgroepen voor doop en 1e communie. Samen met mijn man ben ik eigenaar van KONNEX Reclame/belettering in Naarden. Een visueel reclamebedrijf waarbij wij van ontwerp tot uitvoering compleet verzorgen. Naast opdrachten in het Gooi en Zeewolde verzorgen wij projecten door heel het land. Regelen is wel mijn ding.

3. Wie of wat is een inspiratiebron voor jou

Muziek is mijn grootste inspiratiebron. Ik ben altijd op zoek naar een lied of mooie melodie. Een passie die ik samen met mijn man deel. Ik luister graag naar het betere Nederlandse lied, met inspirerende teksten en prachtige melodieën. Ik sta graag in verbinding met andere mensen en een ding is zeker: muziek verbindt altijd. Ook mooie gesprekken voeren met jong en oud kan voor mij heel inspirerend werken.

4. Noem eens een mooie herinnering aan het geloof?

Als katholiek meisje groeide ik op in een zeer christelijk dorp, waar ik al jong leerde met andere geloven om te gaan. Ik zat op een christelijke school en moest daardoor gewoon met alles meedoen, psalmen leren, veel bidden, praten over het geloof. Op zondag ging ik soms zelfs mee met mijn vriendinnen naar een kerkdienst. De vanzelfsprekendheid met het geloof vond ik mooi om dat de rest van mijn leven tot mij te nemen. Verder bezing ik eigenlijk mijn geloof. Door de liederen kan ik mij daarin uiten.

5. Wat zijn je hobby's?

Zingen staat hoog op mijn lijstje. Ik lees ook heel graag, sport bij Next Level, en iedere week wandel ik met een vriendin. Samen met Peter maak ik mooie fietstochten en zijn wij graag en regelmatig te vinden bij een voorstelling in het theater.

" Jongeren moeten niet naar de kerk gehaald worden maar de kerk moet naar de jongeren toe komen "

6. Vraag van Mike Kerkhoven: Jullie jongens zijn twintigers. Welke mogelijkheden zij jij om deze leeftijd (meer) bij de parochie te betrekken of wat zou er moeten veranderen?

Mooie vraag Mike. Want zelf heb ik aan tafel ook deze gesprekken met mijn jongens. Ze respecteren wat ik ervaar met geloof, alleen zelf kijken ze daar met een andere blik naar. Om te beginnen moet de gedachten al anders worden. Jongeren moeten niet naar de kerk gehaald worden maar de kerk moet naar de jongeren toe komen. Mogelijk dat de kerk in de toekomst meer moet fungeren als inspiratiebron, coaching voor levens- en zingevingsvragen. Het goddelijke vinden jongeren soms lastig dus daarop moet niet in eerste instantie het accent gelegd worden. Jongeren vinden het wel fijn om serieus over dingen te praten die ze bezig houden maar dat gebeurt het meeste aan tafel met eten en gezellig een drankje. Laat de kerk een meldpunt worden waar mensen hun ei kwijt kunnen. Zo komen ze in verbinding met andere mensen, kunnen ze hulp krijgen, verdieping en samenzijn vinden.

7. Wat is nog een grote wens van je?

Mijn wens is om nog lang zingend door het leven te gaan, mooie dingen creëren en te inspireren samen met mijn gezin en alle lieve mensen om mij heen in goede gezondheid. Ik hoop dat ik dit nog lang kan en mag doen. Op welk vlak dan ook. Via mijn werk nieuwe dingen bedenken en meedenken voor klanten, maar ook mooie gesprekken voeren met familie, vrienden, kennissen of kerkgenoten

8. Wie wijs je aan en wat is je vraag aan hem/haar Elisabeth Riksen.

In onze kerk ben jij actief. Deed je als in kind ook al actief mee in de kerk of is dat later pas gekomen?

Allerzielen - Verbonden in verlies

Op zondag 5 november a.s. is er om 12.00 uur een Allerzielenbijeenkomst op de Algemene Begraafplaats van Zeewolde aan de Dasselaarweg.

Officieel valt Allerzielen, de dag waarop alle overledenen worden herdacht, op 2 november. Het is inmiddels traditie om rond die datum op de eerste zondag van november een Allerzielenviering op de Algemene Begraafplaats te houden. De Werkgroep Allerzielen Zeewolde wil zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om samen met anderen stil te staan bij het verlies van hun dierbare(n) en herinneringen te delen.

Een koperensemble van de A.M.V.Z. zorgt voor de muzikale omlijsting. Na afloop is er koffie/thee en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

De Werkgroep Allerzielen Zeewolde bestaat uit Paul Leferink, Wilma van Kasteel, Roos Brugman en Edwert Sjaardema. Voor meer informatie kunt u bellen met 06-54712744, of mailen naar wilma@benedicte.nu.

U bent van harte welkom!



Rozenkransgebed

Het is inmiddels alweer een traditie om in de mei- en oktobermaand de Rozenkrans te bidden. En een goede traditie moet je niet doorbreken. Daarom willen we ook nu weer de Rozenkrans gaan bidden in de oktobermaand op maandagavond om 19.15 uur. Dus op maandagavond 2, 9, 16, 23 en 30 oktober. Ik hoop dat u met velen zult komen om mee te bidden.

Paul Leferink

We noemen uw naam

“Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven
ook al is hij gestorven.
En ieder die leeft in geloof aan Mij,
zal in eeuwigheid niet sterven.” (Joh. 11, 25-26)

Joke van Dijk – Kuppens

8 september 2022

†

Toon Vromans

3 november 2022

†

Truus Osnabrugge – Degens

17 november 2022

†

Antoon van der Linden

19 november 2022

†

Joke van Wee – van Doornik

22 november 2022

†

Els Smit

3 januari 2023

†

Michiel Appelhof

7 februari 2023

†

Corrie Huiberts – Commandeur

8 maart 2023

†

Bertus van Westerlaak

11 mei 2023

†

Wies Hogen - Dijkman

21 mei 2023

†

Nic Dekker

11 juli 2023

†

Henk van Mierlo

1 september 2023

Datum/tijd:	Soort viering:	Voorganger:	Diversen:
zondag 15 oktober 10.00 uur	Woord en communieviering	P. Leferink	Lector: G.J. van Dongen Koster: G. van Mispelaar Koffie: M.v.d. Zwet
zondag 22 oktober 10.00 uur	DOP-viering		Lector: V. van der Helm Koster: Koffie: Fam. Rennen
zondag 29 oktober 10.00 uur	Eucharistieviering	R. Maas	Lector: C. Stoffels Koster: Koffie: Fam. Seesing
donderdag 1 november 19.30 uur	Allerzielenviering	P. Leferink	Lector: NVT Koster: Koffie:
zondag 5 november 10.00 uur	DOP-viering		Lector: V. van der Helm Koster: Koffie: R.Huiden/ T.v. Stokkom
zondag 12 november 10.00 uur	Woord en communieviering	P. Leferink	Lector: A. Marinic Koster: Koffie: Fam. Verschure
dinsdag 14 november 10.00 uur	Eucharistieviering ONTMOETINGS DAG	R. Maas/ P. Leferink	Lector: Koster: Koffie: Fam. Seesing
zondag 19 november 10.00 uur	Woord en communieviering	P. Leferink	Lector: C. Stoffels Koster: Koffie: F.van Bakel en V. Mul
zondag 26 november 10.00 uur	Eucharistieviering Christus Koning	R. Maas	Lector: V. van der Helm Koster: Koffie: M.v.d. Zwet
zondag 3 december 10.00 uur	DOP-viering 1e zondag van de advent		Lector: C. Stoffels Koster: Koffie: Fam. Rennen

Kinderopvang

Elke zondag kan er tijdens de viering (weer) gebruik gemaakt worden van kinderopvang. Wil je naar de kerk, maar zijn de kinderen nog te klein om een uur stil te luisteren? Neem de mogelijkheid om ze naar de opvang te brengen in Open Haven, ruimte rechts naast de toiletten. Ze zijn meer dan welkom!

AGENDA

14 t/m 22 oktober 2023
zondag 5 november 12.00u
zondag 12 november 19.00u
dinsdag 14 november 10.00u

Herfstvakantie
Allerzielenbijeenkomst begraafplaats
Taizéviering Open Haven
Ontmoetingsdag Open Haven

Elke vrijdag van 10-12u

Open kerk in Open Haven

Onderstaand staan de **voorlopige** verschijningsdata van het parochieblad voor 2023.
Tevens vindt u de uiterste inleverdatum indien u een copy voor het blad wenst in te leveren.

Uiterste inleverdatum copy
14 november 2023

Week van verschijnen
26 november 2023

Weet u dat.....

- De Parochie haar eigen website heeft: www.parochiezeewolde.nl
- Een viering live mee kunt kijken. Ga naar www.parochiezeewolde.nl. Op de homepagina vindt u de knop LIVESTREAM.
- De Parochie haar eigen Sterre der Zee app heeft. Hoe u deze kunt downloaden en kunt gebruiken vindt u op onze website.



Dag van ontmoeting en zorg voor elkaar "Aandacht voor elkaar"

Beste parochianen,

De ontmoetingsdag, voorheen ziekendag wordt al sinds 1999 georganiseerd voor de ouderen en zieken in onze parochie.

Dit jaar nodigen we alle ouderen en zieken met hun partner of begeleider uit op

dinsdag 14 november a.s. in Open Haven.

Het thema van dit jaar is: "Aandacht voor elkaar"

U wordt verwacht om 10:00 uur voor koffie met wat lekkers. Na de Eucharistieviering die om 10:30 uur begint is er gelegenheid voor een aperitief. Daarna een heerlijke lunch en een ontspanningsmoment. Aan het einde van de dag is er gelegenheid tot zegen en handoplegging.

Tijdens de Eucharistieviering wordt er een collecte gehouden voor uw vrijwillige bijdrage voor de onkosten van deze dag.

We hopen weer velen van u te mogen begroeten en samen een fijne dag. te beleven. Schroomt u niet en geef u op. Graag aanmelden vóór dinsdag 7 november bij: Leonie v.d. Sluijs, tel. 06-36367372 of via mailadres lhvandersluijs@gmail.com Tiny Schor, tel. 036-5223372, 06-18805549 of via mailadres tinyschor@xmsnet.nl

Er is verpleegkundige hulp aanwezig. Heeft u dieetwensen; dan graag bij opgave melden. Ook als u vervoer nodig hebt kunt u dit kenbaar maken bij de opgave.

De nationale ziekendag was dit jaar op 10 september; toen is er bij alle zieken van de parochie een fraai boeket bloemen bezorgd met een mooie kaart eraan die versierd is door de kinderen op de parochiezondag

Namens de commissie "Ontmoetingsdag"

Tiny Schor





*Wie als leerling willen leven,
krijgen deel aan het geheim
dat het leven wordt gegeven
en wie sterven vruchtbaar zijn.*

*Uit: Voor onderweg, 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas*

Opgeven Eerste Heilige communie 2024

Beste ouders,

Heeft u een kind dat graag de Eerste Heilige Communie wil doen en zit het in groep 4 of hoger, dan kunt u uw kind opgeven door onderstaande gegevens door te mailen naar Communiegroep.zeewolde@gmail.com

U krijgt een bevestiging van uw opgave. Indien dit niet het geval is kunt u contact opnemen met Janneke den Brok, 0653334897.

De eerste heilige communie zal plaatsvinden op zondag 21 april 2024. De lessen starten medio januari, op zondagochtend in Open Haven.

Namens het parochiebestuur,
Janneke den Brok

-----Opgave vóór 17 december 2023-----

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
Email:
Geboortedatum:
School:
Gedoopt ja/nee



Familiedag 10 september in het teken van ontmoeten

Wat een geslaagde dag, voor jong en oud! Een mooie, warme dag om elkaar te ontmoeten. Al vroeg in de ochtend werden de broodjes voor de lunch gesmeerd en de kelen van de koorleden ook. Een mooie viering volgde waar de kinderen in alle stilte kaarten maakten voor de zieken mensen in onze parochie. De bloemen stonden immers al klaar om rond gebracht te worden. Na de viering dronken we koffie en kletsen we wat bij. Maar, onze pastor Paul is een pastor midden uit de samenleving en hij was dan ook snel omgekleed om in zijn atletiek kleding ons van een atletiek workshop te voorzien. Ondanks de warmte was het een succes.

Binnen waren ook verschillende workshops die goed werden bezocht. Zingen, creatief met peer, een quiz, sjoelen of een kijkje in de toren... we waren er druk mee.

We sloten af met soep en broodjes. De bloemen werden verdeeld en rondgebracht. Kortom; een dag voor herhaling vatbaar!

Enorme dank aan iedereen die deze dag mogelijk heeft gemaakt en aan ieder die er was!

(foto's: Charles Stoffels)



Fotoimpressie



Na de viering samenkomen voor koffie en de diverse activiteiten



familiedag



Ook uiteraard aandacht en activiteiten voor onze jonge parochianen





Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.

“Maria is de verbindende schakel tussen hemel en aarde”

MARIA ALS HEMELSE MOEDER

Het gebeurt de laatste tijd opvallend vaak dat ik het verzoek krijg om bij een laatste afscheid in seculiere kring enige religieuze woorden te spreken. Soms is dat in een kapel op een begraafplaats, dan weer in de aula van een crematorium en – geloof het of niet – ook wel in een modern café midden in Amsterdam. En steeds is de context van de nabestaanden identiek: moeder of grootmoeder heeft wat meer afstand van de kerk genomen, maar voelt zich tot haar dood nog altijd gelovig, tot in het diepst van haar ziel. Kinderen en kleinkinderen hebben als nabestaanden vaak geen idee meer van religieuze taal of gebruiken, maar willen wel recht doen aan de betekenis van geloof in het leven van moeder of grootmoeder. Ze kunnen de weg naar de kerk letterlijk niet meer vinden, kennen me vaak via andere netwerken en vragen me dan of ik enige religieuze woorden wil spreken bij het laatste afscheid. Juist omdat ik de nabestaanden goed ken, geef ik graag gehoor aan hun verzoek. Maar ik zeg er wel altijd bij dat ik niet in vage of zweverige woorden blijf steken. Als moeder of grootmoeder tot de laatste adem gelovig is gebleven, zoek ik naar rituelen en iconen die recht doen aan dat leven en centraal staan in de christelijke traditie.

Maria is dan de verbindende schakel tussen hemel en aarde, overstijgt alle afstand tussen nabestaanden en de overledene, krijgt steeds meer betekenis in protestantse kringen en ontroert het meest in het Ave Maria dat steeds weer klinkt. Vaak ook wordt er hardop gebeden, een wees-gegroet. En even vaak verbazen nabestaanden zich erover dat ze mee konden bidden, ook al deden ze decennialang niets meer aan hun geloof. Ten slotte ontroert het me echt dat nabestaanden de naam van hun eigen moeder of oma verbinden met de hemelse Moeder. Zo heeft Maria tot drie keer toe een betekenis: als troosteres in het verdriet, als voorganger in het bidden en als richtingwijzer naar het geloof dat het leven niet ophoudt bij de dood. Maria is steeds meer de schakel tussen generaties. En juist rondom de dood van onze naasten is zij als hemelse Moeder iedereen nabij. Daarom mag zij nooit ontbreken bij de herdenking van onze doden. ■

Horizontaal

1 Niet vergeten en daarvan blijk geven 9 Chique slee
 10 Kasteeltoegang 13 Gemeente in Gelderland 14 Vorstenver-
 maker 15 Edelgas 16 Islamitisch vonnis zoals ooit uitgesproken
 tegen Salman Rushdie 17 Verlaagde toon 18 Haar naam betek-
 kent in het Hebreeuws 'moeder van alle levenden' 19 Zoon van
 Jakob en Bilha 20 Niet verder dan 21 Bezittelijk vnw.
 22 Honingwijn 24 Et cetera (afk.) 25 Geschenk van een van de
 wijzen uit het Oosten 27 Hoeveel kinderen hadden Jozef en
 Maria? 29 Verenigde Staten (Eng. afk.) 30 Eerste boek van
 Mozes (afk.) 31 Huisvogel 33 President van Syrië 35 Intercultu-
 reel Onderwijs (afk.) 37 Griekse godin van de blinde drift
 38 Collectieve arbeidsovereenkomst (afk.) 39 Voetbalteam uit
 Den Haag 40 Bergweide 41 Volgens de Bijbelse traditie is dit
 een onreine vogel 42 Energie 44 Vaak aan het dierenrijk
 ontleend vereerd symbool van primitieve volkeren 45 Trom-
 petvogel 46 Voormalige Noord-Ierse terroristen 47 Verenigde
 Arabische Emiraten (Eng. afk.) 48 Houtsoort 50 Spruit 52 De
 tien geboden.

Verticaal

2 Album 3 Serverende vrouw 4 Emeritus (afk.) 5 Weekdier,
 kleine duikend en kloosterbewoonster 6 Openbaring van de
 Heer 7 Windrichting (afk.) 8 Handlanger 11 Bevrijden 12 Over-
 stijging van de schepping 13 Afsnijding van de katholieken
 23 Vordering 26 Herkauwer 28 Vordering 30 Opening
 31 Drager van bladeren 32 Kerk die alle christenen verenigt
 33 Admiraalvlinder 34 Braziliaanse stad opgericht in 1554 door
 twee jezuïeten-missionarissen 36 Eenheid van energiewaarde
 van levensmiddelen 43 Volkomen ontwikkeld insect 49 En der-
 gelijke (afk.) 51 Oude lengtemaat.

©Wim De Weerd - www.crossworldcommunication.com



Oplossing volgt in volgende parochieblad



**Oplossing puzzel jaargang 6
nummer 5**



Het verhaal van verdriet en hoop

Er was eens een kleine vrouw die over een stoffige veldweg liep. Ze was al tamelijk oud maar haar loop was licht en haar lach had de frisse glans van een onbezorgd meisje. Bij een ineengekrompen gedaante bleef ze staan. Ze bukte zich en vroeg: "Wie ben jij?"

Twee bijna levenloze ogen keken moe omhoog. "Ik"? Ik ben het Verdriet", fluisterde een stem zo zacht dat ze het bijna niet kon horen. "Och, het Verdriet!", riep de kleine vrouw blij, alsof ze een oude bekende groette. "Je kent mij?", vroeg het Verdriet wantrouwend. "Natuurlijk ken ik jou! Steeds weer heb je mij een stuk op mijn weg begeleid". "Ja maar", stotterde het Verdriet, "waarom vlucht jij dan niet voor mij"? "Waarom zou ik voor je vluchten, liefje? Je weet toch zelf maar al te goed dat je elke vluchteling inhaalt? Maar wat ik wilde vragen, waarom zie je er zo moedeloos uit"? "Ik... ik ben verdrietig", antwoordde de grauwe gedaante met gebroken stem. De kleine oude vrouw ging naast haar zitten. "Je bent dus verdrietig", zei ze en knikte vol begrip met haar hoofd. "Vertel me eens wat jou zo bedrukt".

Het Verdriet slikte hard. "Ze hebben spreekwoorden uitgevonden waarmee ze me willen verbannen. Ze zeggen: Ach, het leven is een groot feest. Hun valse gelach leidt tot maagkrampen en ademnood. Ze zeggen: Je moet jezelf maar bij elkaar houden. En ze voelen het getrek in de schouder en de rug. Ze zeggen dat alleen zwakkelingen huilen. En de opgekropte tranen doen hun hoofd bijna uit elkaar springen. Het Verdriet zakte nog verder in elkaar. "En dat terwijl ik alleen maar de mensen wil helpen. Als

ik heel dicht bij ze ben, kunnen ze zichzelf ontmoeten. Ik help hen een nest bouwen waar ze hun wonden in kunnen verzorgen. Wie verdrietig is, heeft een heel erg dunne huid. Het leed breekt steeds weer open als een slecht genezen wond en dat doet pijn. Maar alleen wie het Verdriet toelaat en alle ongehuilde tranen huilt, kan zijn wonden werkelijk genezen. Maar de mensen willen helemaal niet dat ik ze help. In plaats daarvan schminken ze een schelle lach over hun littekens. Of leggen ze een dik pantser over hun bitterheid heen".

Het Verdriet zweeg. Haar huilen was eerst zwak, toen sterker en tenslotte vertwijfeld. De kleine, oude vrouw nam de in elkaar gedoken gedaante troostend in haar armen.

Wat voelt ze warm en zacht aan, dacht ze, en streelde zachtjes het bevende hoopje. "Huil maar, Verdriet", fluisterde ze liefdevol. "Rust maar uit zodat je weer nieuwe krachten krijgt. Vanaf nu zal je niet meer alleen zijn. Ik zal je begeleiden zodat de Moedeloosheid niet meer aan de macht is".

Het Verdriet stopte met huilen, ging rechtop zitten en keek haar nieuwe metgezellin verbaasd aan. "Maar, ...wie ben jij eigenlijk?" "Ik?", vroeg de kleine oude vrouw grijnzend, maar daarna lachte ze weer onbezorgd als een klein meisje. "Ik? Ik ben de Hoop".



Bron: www.kuleuven.be



Hulp gevraagd voor in het AZC

Sinds kort is hier in Zeewolde weer het AZC in gebruik genomen.

Als IDPZ (Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde) leek het ons goed, om te kijken hoe we hierbij kunnen helpen. Hierdoor zijn wij (Pieter Maasse, namens de IDPZ) in gesprek met de gemeente en het COA (Centraal Opvang Azielzoekers) gekomen.

In deze voorbereidende gesprekken, is al wel een concrete hulpvraag gesteld.

Namelijk om via vraag en aanbod bij te kunnen springen. We weten nu nog niet, welke vragen er zijn. Maar die kunnen er wel snel komen.

Zo kan het dus zijn, dat iemand van het AZC vervoer nodig heeft (vraag), een vrijwilliger bereid is om een keer te rijden (aanbod), en dan hebben we een match.

Met elkaar willen we een bestand maken, om te zien of er een match (vraag en aanbod) is.

Dit kan bijvoorbeeld zijn:

- Vervoer
- Meenemen naar sport
- Begeleiden bij taal
- Spelletjes
- Met elkaar zingen
- Mee naar de kerk
- Koffie avond (om ook te kunnen inburgeren)
- Leren fietsen,
- En wat zij of wij maar kunnen bedenken
-

Wilt u ergens bij helpen, geef dan uw contactgegevens door aan ons en wat u zou willen en kunnen betekenen via het mailadres **pci.rkzeewolde@gmail.com** of rechtstreeks aan mij. Mocht er een match zijn, en het komt dan eventueel niet uit, dan mag u nog steeds nee zeggen.

Uw contactgegevens, worden alleen bij de IDPZ gedeeld, wat u zou kunnen betekenen wordt in een groslijst gedeeld met de gemeente. Hoe meer vrijwilligers zich aanmelden, hoe meer we met elkaar kunnen delen, waardoor het minder tijd kost.

Mogen wij op u rekenen?

Namens de IDPZ,

Pieter Maasse

Maasse_pieter@hotmail.com

(NGK)

rk aBc

In het RK-abc worden personen, voorwerpen en begrippen uit de katholieke traditie toegelicht.

All Hallows



Dat we juist op 1 november Allerheiligen vieren, hebben we te danken aan de Kelten. Voor hen was 1 november de eerste dag van het nieuwe jaar, en op de avond die daaraan voorafging vierden zij *Samhain*. Dit feest stond in het teken van het afwerpen van de gevaarlijke natuurkrachten waaraan ze in de lange, duistere winter waren blootgesteld. De christenen ten noorden van de Alpen begonnen daarom hun feest van alle heiligen, dat volgens de officiële kerkelijke kalender eigenlijk op 13 mei thuishoorde, te vieren op 1 november. Ze deden een beroep op alle heiligen - 'all hallows' - om hen te beschermen in het nieuwe jaar en noemden het Keltische feest dat eraan voorafging 'All Hallows Eve', dat later Halloween zou gaan heten.



Foto: Hans de Vries

Sint-Oda



De Schotse koningsdochter Oda, die we gedenken op 27 november, werd in 680 geboren en raakte als jong meisje blind. Na een bedevaart naar het graf van Sint-Lambertus in Luik genas ze. Terug in Schotland kreeg ze ruzie met haar vader, die wilde dat ze zou trouwen, terwijl Oda een leven van gebed wilde leiden. Ze vluchtte naar Brabant, waar ze een stukje onontgonnen grond ('rode') kreeg van een rijke dame. Na haar dood in 726 namen mensen op de plek van haar graf een bijzonder licht waar. Sommigen zeiden te zijn genezen na een bezoek aan het graf en er

werd ter plekke een kapel opgericht. De Odakapel is nog altijd te bezoeken in Sint-Oedenrode, het Brabantse dorp dat aan de Schotse prinses zijn naam ontleent.



Litanie



Op 1 november, tijdens het hoogfeest van Allerheiligen, bidden we de litanie van alle heiligen. Een litanie is een gebed waarin God, Maria of een of meer heiligen om zegen wordt gevraagd. Steeds bidt de priester een regel, waarop de gelovigen antwoorden en meebidden. Gelukkig komen in de litanie van alle heiligen niet echt alle heiligen aan bod. De viering zou dan wel erg lang gaan duren, aangezien onze kerk duizenden heiligen kent. In de litanie worden alleen de belangrijkste aangeroepen.

Parochie Sterre der Zee
Kerkplein 8
3891 ED ZEEWOLDE
e-mail: secretaris.rkzeewolde@gmail.com



Pastor
pastor P.J.M. (Paul) Leferink
Pauwoog 34
3892 EP Zeewolde
tel: 036 – 5310924 (bereikbaar iedere werkdag,
behalve op maandag)
e-mail: pastor.rkzeewolde@gmail.com

Pastoraal team
Paul Leferink - pastor,
pastor.rkzeewolde@gmail.com
Mw. L. (Lia) van Brakel - pastoraal begeleider
e-mail: liavbrakel@gmail.com
tel: 06-24328822
Dhr. H.F.M. (Henk) Meijer - pastoraal begeleider
e-mail: hfmmeijer@gmail.com
tel: 06-12996958.

Vice-Voorzitter
Dhr. P.A.M. (Piet) Verschure
Dwingelderveld 5
3894 BB Zeewolde
tel: 06-57209483
e-mail: parochiebestuur.rkzeewolde@gmail.com

Secretaris
Mw. E. (Elselies) Verkleij.
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde
e-mail: secretaris.rkzeewolde@gmail.com

Penningmeester
Dhr. H.F.M. (Henk) Meijer
Smaragd 79
3893 ES Zeewolde
tel: 06-12996958.
e-mail: penningmeester.rkzeewolde@gmail.com

Leden parochiebestuur
Mw. J.F.I. (Janneke) den Brok
tel: 06-53334897
Dhr. G.J.M. (Gert-Jan) van Dongen
tel: 036 – 5228807
Mw. M. (Monique) Smit
tel 06-46515348

Bankrekening parochie
Rabobank Flevoland,
IBAN: NL07RABO0112557856
Ook voor uw vrijwillige bijdrage

Ledenadministratie
Mw. V. (Veerle) van der Helm
email: leden.rkzeewolde@gmail.com

Liturgie
Dhr. G.J.M. (Gert-Jan) van Dongen
tel: 036 – 5228807

Diaconie
Mevr. T. (Tiny) Schor- Bakker
tel: 036 – 5223372

Catechese
Mevr. A.A.M. (Angenita) Gieling- van Wijk
tel: 06-81315903

Bezoekgroep - omzien naar elkaar
Mevr. L. (Leonie) vd Sluijs
tel: 06-36367372
e-mail: lhhvandersluijs@gmail.com

Vervoer naar / van de kerk
Dhr. G. (Gerrit) Thiele
tel: 06 29036687 (min 24 uur van tevoren)

Coördinatie koster
Dhr. G.B. (Gerard) van Mispelaar
tel: 036 – 5221122

St. Katholiek Onderwijs Zeewolde (SKOZ)
Dhr. R.M. (Roel) Hijne
tel: 06-39276505

Kerkcentrum Open Haven
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde
tel: 036 – 5222255
www.openhaven.nl

Beheercommissie "Open Haven"
Voorzitter: Gert van Es 06-22748917
e-mail: vz@openhaven.nl
(elke vrijdag van 09:00-12:00 uur aanwezig in Open Haven)
secretaris: Geert Meijer
e-mail: secr@openhaven.nl
vertegenwoordiger parochie: Cees Stolk

Parochiele Caritas Instelling (PCI)
Dhr. J. (Jeroen) van Kampen (voorzitter)
tel: 036 – 5228770
e-mail: pci.rkzeewolde@gmail.com
Bankrek. PCI IBAN: NL74ABNA0430701926



De kinderen Muis sluipen naar het kinderhoekje van de kerk, op zoek naar knutselspullen. Ze willen een slinger maken voor Kik, voorierendag. 'Papier hier!' roept Florans en trekt een paar vellen uit de kast. 'Goed zo!' roepen haar broers, 'Nu de verf en de kleurtjes!' Ricardo duwt tubes verf en een bol draad van de plank. Gino gooit kwasten naar beneden en een pakje viltstiften. Ze sjuuwen de buit naar huis. 'En nu,' zegt Florans, 'gaan we herfstbladeren maken. Voor de slinger.' Ze beginnen. Het is moeilijk! Wat voor vorm heeft een blad? Hoe lopen de lijnen? Waar zit het steeltje? Het moeilijkste is het uitknippen met hun tanden. Eindelijk hebben ze een blad af. Het wordt aan de draad gehangen.

De muizen zuchten. 'Het lijkt nergens op. Het moet beter. En we moeten er nog zéker tien maken. Of twintig.' Florans roept: 'We hebben een vóórbeeld nodig!' en ze trippelt weg. Even later komt ze terug met een prachtig esdoornblad. 'Kijk, zó moet het!' IJverig tekenen de muizen het blad na. Het blijft ontzettend moeilijk. Dan kijkt Florans op. 'Jongens. Het is niet moeilijk! Het is heel EENVOUDIG! Kom!' Ze rennen achter haar aan en komen terug met pootjes vol esdoornbladeren, geel, groen, rood, klein en groot. Elk blad krijgt een gat. En de volgende dag wordt Kik wakker met een prachtige slinger boven zijn hoofd. En in het muizenhol hangt er ook een.



Versje

Francesco is de zoon van een koopman in stoffen. Zijn vader verdient heel veel geld, dat is boffen. Francesco werkt mee, hij is rijk, hij is knap en gaat elke avond met vrienden op stap. Op een dag krijgt Francesco een helder gevoel: mijn leven is leuk zo, maar wat is mijn doel? Hij trekt de natuur in en schuilt in een kerk. Plots hoort hij: 'Franciscus, dit wordt jouw werk. Hij kijkt op. Het kerkje is oud en kapot. 'Dit kerkje herstellen! Dat doe ik voor God!' Zijn ouders, zijn burens, iedereen is verwonderd, dat vrolijke Frans zich heeft afgezonderd en alle dagen maar druk loopt te sjuuwen, met balken en steen om de kerk te herbouwen. Maar hij straalt van geluk, dat ziet iedereen. Zijn vrienden gaan helpen, een voor een.

En zo heeft Franciscus Gods kerk hersteld, door dankbaar te leven in het vrije veld, in een simpel habijt zonder luxe en bladgoud. Hij koos voor de Heen voor de liefde en eenvoud, zoals Jezus gevraagd had vanaf het kruishout.



Uit de Bijbel

Franciscus van Assisi nam een voorbeeld aan deze woorden van Jezus: 'Neem geen zak geld, geen extra kleren en schoenen mee, en laat je niet afleiden onderweg. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: 'Vrede voor dit huis!' Lucas 10



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns