

Parochieblad Sterre der Zee nazomer 2023 Ontmoeten



**10 SEPTEMBER
FAMILIEDAG
= ONTMOETEN =**

In dit nummer:

- Uitnodiging familiedag
- Bezoek aan huis
- Nationale ziekendag
- Foto's St. Pieter Rome

**Jaargang 6, nr 5
september 2023**

blz. 4: Uitnodiging startzondag

*blz 5: Bezoek aan huis/vervoer
van/naar kerk/communie thuis*

*blz 10 : Nationale ziekendag
en impressie havendienst*

*blz 12: Fotoimpressie
St. Pieter te Rome*

Door Frank Weijers



Beste medeparochianen,

In september is er weer de traditionele vredesweek. Het thema is "Onvrede en nu? Een thema wat aansluit bij wat veel mensen op dit moment voelen. De samenleving is verdeeld, de tegenstellingen zijn groter dan ooit en er heerst veel onvrede. En dat terwijl er zoveel behoefte is aan oog voor elkaar, acceptatie, vrede.

Maar wat doe je er zelf aan? Ik moet even terugdenken aan mijn vakantie. We stonden enkele keren in de file. Onze buschauffeur bleef kalm en rustig en gaf ruimte en voorrang. Hij had goed inzicht op het verkeer en oog voor de medeweggebruiker. Maar vanuit het raam zag ik ook de boze, moedeloze blikken. En vooral letterlijk geen oog voor elkaar. Niet meer aankijken en geen ruimte laten. Je weet dat er voor de toekomst gebouwd wordt aan de weg maar er is ongeduld en onvrede in verband met de vertraging. De houding van onze chauffeur wekte bewondering en een glimlach bij de medeweggebruikers. Maar ook bij mij een inzicht hoe het ook kan. Een klein positief gebaar doet dan al veel.

Over bouwen gesproken. Misschien heeft u ze ook gezien? De posters in de bushokjes met de tekst "wijbouwendetoekomst.nl"? Ik moest gelijk denken aan onze parochie met ons thema toekomst bouwen. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Toch even kijken op de site. Het blijkt te gaan over een interactief theaterstuk voor kinderen over en voor de bouw.

Maar doen wij dit niet allemaal in het echte leven? Kinderen leren hoe het leven te bouwen, samen te laten werken. En ook accepteren dat er in een leerproces als het leven fouten gemaakt worden. Als je eigen huis op orde is kan je ook bouwen aan die vreedzame samenleving dichtbij. En die vrede en liefde kan zich dan verspreiden.

Laten wij eraan blijven werken. Want ook wij zijn nooit te oud om te leren en blijven tenslotte altijd een kind van iemand.

Verder in dit parochieblad:

- 2. van de redactie 3. Pastorpraat 6/7. Maak kennis met...
- 8. Agenda 9. Stiltepagina
- 11. Rooster vieringen
- 13 Puzzelpagina 14 Ter inspiratie
- 15. Colofon 16. Kik

Redactie Parochieblad:

Janneke den Brok
Angenita Gieling
Louis van der Helm
Leonie Leferink
Paul Leferink
Frank Weijers

Volgend Parochieblad:

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 8 oktober 2023

Copy inleveren uiterlijk 26 september 2023 via:
parochieblad.rkzeewolde@gmail.com.

Bovenstaand e-mail adres niet gebruiken voor vragen over de verspreiding van het Parochieblad. Hiervoor dient u contact op te nemen met mevrouw J. Verschure, tel: 06-13696343.

Pastor(p)raat



Ont-moeten

Toen ik over dit thema nadacht kwam ik een gedicht tegen van de Nieuw-Zeelandse coach Brigit Rozestraten.

Een deel hiervan sprak me aan, omdat het heel veel zegt over ont-moeten:

Als niets meer moet, is dat ont-moeten

Als niets meer moet, mag ik er zijn

Als niets meer moet, is alles mogelijk



(Het hele gedicht lezen, scan dan de QR-code)

Wat betekend ontmoeten nu, is dat alleen samenzijn met een bakkie koffie en wat kletsen over ditjes en datjes. Of is ontmoeten meer. Daarover willen we met u nadenken op onze familiedag op zondag 10 september, dit is ook de start van het nieuwe seizoen. Ook de bijbel staat vol van ontmoetingen: Maria en Elizabeth, de Emmäusgangers, Abraham bij de eik van Mamre, Jozef die zijn broers ontmoet in Egypte. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Over welk verhaal we op 10 september met u gaan nadenken? Laat u verrassen en kom zelf kijken/luisteren in de viering op de familiedag. En misschien wordt ook het gedicht over ontmoeten wel gebruikt.

10 september belooft in ieder geval een boeiende dag te worden die je eigenlijk niet mag missen. Ook na de viering is er van alles te beleven. Een dag voor jong en oud, kortom voor de hele familie.

Paul Leferink



ONTMOETEN OOK IN DE SCHEPPING

10 SEPTEMBER: FAMILIEDAG

- STARTZONDAG VOOR PAROCHIE EN SCHOOL -

Voel je uitgenodigd, met je familie e/o gezin!

Deze familiedag bij gelegenheid van de start van het nieuwe seizoen voor onze parochie en de scholen staat in het teken van
= ONTMOETEN =

PROGRAMMA:	
10.00 uur: Aansluitend:	Viering met bijzondere bijdragen Nazit met hapje en drankje
12.00 – 13.30 uur	Activiteitenprogramma voor iedereen, met een keuze uit sportieve, creatieve, muzikale en andere activiteiten
13.30 – 14.30 uur	Gezamenlijke eenvoudige maaltijd
15.00 uur	Afsluiting

Voor de kleine parochiaantjes is kinderopvang aanwezig!



FACTUUR PAROCHIEBLAD (bericht van de penningmeester)

In dit parochieblad treft u de factuur voor 2023 aan voor de jaarlijkse bijdrage voor het parochieblad. Wilt u dit bedrag svp overmaken op de bankrekening van onze parochie. Met dit bedrag proberen we de totale kosten voor het parochieblad te dekken. Afgelopen jaar is dat niet geheel gelukt, daarom graag uw aandacht hiervoor!

Henk Meijer



Bezoek aan huis.

Elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien is belangrijk in het leven en in onze parochie.

Met 4 personen bezoeken we met plezier ouderen, mensen die veel alleen zijn en zieken in de parochie. Niet altijd weten we wie er een bezoek van ons kan gebruiken/op prijs stelt.

Daarom dit oproepje: wilt u of kent u iemand, die het fijn vindt om een keer bezoek te krijgen van een vrijwilliger van de parochie ? Geef het aan ons door.

Of zegt u juist: ik wel een keer iemand bezoeken ? Laat het ons horen.

Bel/mail : Leonie van der Sluijs

telefoon: 06-36367372

e-mail: lhhvandersluijs@gmail.com

Vervoer naar / van de kerk met auto of rolstoel.

Wilt u graag een viering bijwonen in de kerk maar niet goed naar de kerk kunnen komen ? Omdat lopen niet meer zo goed gaat ? of liever niet alleen naar de kerk gaat?

Een aantal vrijwilligers willen u graag begeleiden. Ook als u in een rolstoel zit. We komen u graag ophalen.

Laat het weten! Graag minimaal 24 uur van te voren. Dan regelen wij vervoer voor u.

Contactpersoon:

Auto vervoer: Gerrit Thiele (06-29036687)

Rolstoel vervoer : Leonie van der Sluijs (06-36367372)



Communie thuis ontvangen:

Kunt u niet naar de kerk komen of gebracht worden maar stelt u het op prijs om af en toe de communie te ontvangen?

Geef dit door aan pastor Paul.

U kunt hem bereiken op 036-5310924

(bereikbaar dins- t/m vrijdag)

e-mail: pastor.rkzeewolde@gmail.com





Mike Kerkhoven

"Met de Cantorgroep hebben we de mogelijkheid om andere liederen uit te kiezen dan standaard gezongen worden. Zo hoop ik, hopen wij, ook anderen weer te inspireren."

1. Stel je even voor:

Ik ben Mike Kerkhoven. Getrouwd met Ilona en samen hebben wij 2 kinderen, Renske en Lukas. In 1998 ben ik vanuit Ugchelen met mijn ouders en zussen naar Zeewolde verhuisd. Ik ben werkzaam voor een diagnostisch bedrijf in Almere. Voor dit bedrijf bezoek ik klinisch chemische ziekhuislaboratoria door heel Nederland.

2. Waar kennen we je meer van?

Ik speel al vele jaren piano in de parochie tijdens de gezinsvieringen. In 1993 ben in bij jongerenkoor VOJZ gaan drummen en later piano gaan spelen. Via deze weg ben ik toen gevraagd om de gezinsvieringen op piano te gaan begeleiden. Sinds een aantal jaar val ik ook wel eens in tijdens een reguliere viering. In de corona periode is de RK Cantorgroep ontstaan waarmee wij een aantal keer per jaar een viering ondersteunen. Naast het spelen bij VOJZ (nu voice) heb ik ook vaak bij kinderkoor De Bengeltjes gespeeld. Ik vind het nu vooral leuk om projectmatig met muziek bezig te zijn.

3. Wie of wat is een inspiratiebron voor jou

Muziek is voor mij een grote inspiratie bron. De ene keer is het de melodie van een nummer, een andere keer weer de tekst. Met de Cantorgroep hebben we de mogelijkheid om andere liederen uit te kiezen dan standaard gezongen worden. Zo hoop ik, hopen wij, ook anderen weer te inspireren.

4. Noem eens een mooie herinnering aan het geloof?

Uiteraard de 1e Heilige Communie van onze dochter Renske, vorig jaar april. Daarnaast denk ik bij deze vraag ook terug aan onze huwelijksviering in 2011. Ilona is Nederlands Gereformeerd. Wij zijn in de Nederlands Gereformeerde Kerk 'Het Kruispunt' in Zeewolde getrouwd. Voor deze dienst hadden wij liederen uitgekozen die zowel in de RK als in de NGK bekend zijn. Op deze manier hebben wij geprobeerd mensen van beide kerken zich thuis te laten voelen en te verbinden.

5. Wat zijn je hobby's?

Naast het muziek maken speel ik graag padel, ben ik samen met mijn vader geregeld langs de waterkant te vinden op zoek naar karpers en probeer ik af en toe een rondje hard te lopen of te racefietsen. Naast dit alles breng ik ook graag tijd door met ons gezin en gaan wij er regelmatig op uit met de museumjaarkaart.

"Mijn wens voor de parochie is dat we elkaar blijven vinden in deze tijd van veranderingen."

6. Vraag van Johanna den Brok:

Is muziek mede jouw inspiratie tot geleoven?

Eigenlijk heb ik deze vraag al beantwoord (3). Dat is zeker zo. Ik geloof ook dat ik mijn 'muzikaliteit' heb gekregen om er iets mee te doen. Dat is ook mijn drijfveer om in de parochie te spelen. Op die manier probeer ik iets terug te geven en dankbaar te zijn.

7. Wat is nog een grote wens van je?

Een persoonlijk wens is dat ik heel graag nog eens als vakantie met ons gezin met een vlot een rivier wil afzakken in Zweden. Mijn wens voor de parochie is dat we elkaar blijven vinden in deze tijd van veranderingen.

8. Wie wijs je aan en wat is je vraag aan hem/haar

Leonie de Kleijn. Jullie jongens zijn twintigers. Welke mogelijkheden zie jij om deze leeftijd (meer) bij de parochie te betrekken of wat zou er moeten veranderen?



Nic Dekker – 83 jaar

In memoriam

Nic werd geboren op 23 november 1939 in Bergen. Het gezin Dekker bestond uit 13 kinderen waarvan Nic de één na jongste was. Op de boerderij was het van jongs af aan al helpen. Op een dansavond leerde hij Ria kennen. Toen er een boerderij werd bijgekocht trouwde hij op 22-jarige leeftijd met Ria om samen deze boerderij te runnen. Samen kregen ze drie kinderen, twee zoons en een dochter. In 1981 kregen ze de kans om een nieuwe boerderij te beginnen aan het Nulderpad in Zeewolde. Hier was meer kans om uit te breiden en te groeien, zodat de beide zoons ook de kans hadden om boer te worden.

Op z'n 65e werd de boerderij overgedragen en werd het tijd om te reizen. Diverse landen werden bezocht.

Toch merkte hij ook dat zijn gezondheid langzaam maar zeker toch minder werd. De bezoeken aan het ziekenhuis en de opnames kwamen steeds vaker. Na afscheid genomen te hebben van zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind overleed Nic op 11 juli. Tijdens de uitvaartplechtigheid op 14 juli hebben we afscheid van hem genomen.

Wij wensen alle nabestaanden van Nic Dekker veel sterkte en troost de komende tijd.



AGENDA

14 t/m 22 oktober 2023
10 september
10 september Taizéviering
8 oktober Taizéviering
12 november Taizéviering

Herfstvakantie
Startzondag/Ziekenzondag
19 uur Open Haven
19 uur Open Haven
19 uur Open Haven

Elke vrijdag van 10-12u

Open kerk in Open Haven

*Onderstaand staan de **voorlopige** verschijningsdata van het parochieblad voor 2023. Tevens vindt u de uiterste inleverdatum indien u een copy voor het blad wenst in te leveren.*

Uiterste inleverdatum copy

26 september 2023

14 november 2023

Week van verschijnen

8 oktober 2023

26 november 2023

Weet u dat.....

- De Parochie haar eigen website heeft: www.parochiezeewolde.nl
- Een viering live mee kunt kijken. Ga naar www.parochiezeewolde.nl. Op de homepagina vindt u de knop LIVESTREAM.
- De Parochie haar eigen Sterre der Zee app heeft. Hoe u deze kunt downloaden en kunt gebruiken vindt u op onze website.

Taizévieringen in het nieuwe seizoen in Open Haven

Ook in het nieuwe seizoen bent u van harte welkom bij de Taizé vieringen in Open haven. De eerste viering is op zondag 10 sept om 19.00 uur.

In een uur van samenzijn ontmoeten we elkaar zoals de Taizégemeenschap in Frankrijk dat ook doet, door te kiezen voor zang, gebed en stilte.

Er is geen voorganger of koor, de voorbereidingsgroep en u vervullen samen deze rollen en daarom bent u allen meer dan van harte welkom. Gelovig of niet gelovig, geïnteresseerd of zoekende of gewoon behoefte aan een meditatief moment... de deuren van deze kerk gaan voor u allen open.

Na afloop is er koffie- en theedrinken om elkaar verder te ontmoeten. Misschien weet u nog niet zeker of u wilt komen, wat wij wel zeker weten is dat u om ongeveer 20.00 uur uw mobieltje weer aan mag zetten.

Verdere vieringen dit jaar zijn op 8 okt en 12 nov.



*G*ij woont waar mensen zij aan zij
elkanders tochtgenoten zijn
en voelbaar maken het geheim
hoe wij in u verbonden zijn.

Uit: Voor onderweg, 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas

Bloemetje op nationale ziekendag

Op zondag 10 september is de nationale ziekendag. Bij de eerste nationale ziekendag in 1974 was het thema "Denken aan zieken is gezond" en dat is het nog altijd. Een dag om extra stil te staan bij zieken. Of iemand nu kort, langdurig of chronisch ziek is, het is goed om aandacht te geven aan hen voor wie gezond zijn niet gewoon is.

Deze dag besteden we extra aandacht aan de zieken in onze parochie. Zowel in als na de viering. Dan zullen vrijwilligers van de ziekenbezoekgroep bloemen rond brengen naar de zieken in de parochie.



Een impressie van de havendienst



Datum/tijd:	Soort viering:	Voorganger:	Diversen:
zondag 27 augustus 10.00 uur	Eucharistieviering	R. Maas	Lector: C. Stoffels Koster: G. van Mispelaar Koffie: F. van Bakel / V. Mul
zondag 3 september 10.00 uur	Woord en communieviering	DOP	Lector: G.J. van Dongen Koster: G. van Mispelaar Koffie: M.v.d. Zwet
zondag 10 september 10.00 uur	Woord en communieviering	P. Leferink	Lector: V. vd Helm Koster: G. van Mispelaar Koffie: Fam. Rennen
zondag 17 september 10.00 uur	Woord en communieviering	P. Leferink	Lector: C. Stoffels Koster: G. van Mispelaar Koffie: Fam. Seesing
zondag 24 september 10.00 uur	Eucharistieviering	R. Maas	Lector: G.J. van Dongen Koster: G. van Mispelaar Koffie: R. Huiden / T.v. Stokkom
zondag 1 oktober 10.00 uur	Woord en communieviering	DOP	Lector: V. vd Helm Koster: G. van Mispelaar Koffie: Fam. Verschure
zondag 8 oktober 10.00 uur	Woord en communieviering	P. Leferink	Lector: C. Stoffels Koster: G. van Mispelaar Koffie: F. van Bakel en V. Mul
zondag 15 oktober 10.00 uur	Woord en communieviering	P. Leferink	Lector: G.J. van Dongen Koster: G. van Mispelaar Koffie: M.v.d. Zwet

Kinderopvang

Elke zondag kan er tijdens de viering (weer) gebruik gemaakt worden van kinderopvang. Wil je naar de kerk, maar zijn de kinderen nog te klein om een uur stil te luisteren? Neem de mogelijkheid om ze naar de opvang te brengen in Open Haven, ruimte rechts naast de toiletten. Ze zijn meer dan welkom!

Beste mensen,

Deze zomer was ik op vakantie in Italië. Zoals elke vakantie bracht ik een bezoek aan diverse kerken. Dit jaar stond Vaticaanstad en de St. Pieter centraal. Ik deel graag enkele foto's met u van deze prachtige en bijzondere basiliek.

Frank Weijers



Horizontaal

2 Profeet uit de Hebreeuwse Bijbel 9 Sportgebeurtenis (afk.)
 11 Gemeente in Utrecht 12 Symbool voor cerium 13 Gek
 15 Veldgewas 16 Veel geld 17 Ingrediënt van pastis 19 Span-
 nend einde van een race 20 Afstamming 22 Ongrijpbare
 opslag 23 Moerassig naaldwoud 24 Akkeronkruid 25 Scherm-
 uitroep 27 Biersoort 28 In orde 29 Hip, trendy 30 Groet
 32 Middel voor positiebepaling (Eng. afk.) 33 Eerste vrouw van
 Jakob 34 Loofboom 35 Plaats in Overijssel 37 Aandoening
 zoals muisarm (Eng. afk.) 39 Zingende Roy (1936-1988)
 43 Weefselvloeistof 44 Erg late namiddag 45 Voormalige
 Noord-Ierse terroristen 46 Kaukasiër 47 Dooier 49 Smal
 50 Honorarium 51 Tijdseenheid 53 Overspoeld rivierdal
 54 Titel (afk.) 55 Vaartuig 57 Symbool voor tin 58 Onrechtzin-
 nig.

Verticaal

1 Waarmee we iets kunnen bedekken volgens Gen. 9:23
 3 Bloedgroep 4 Zangstem 5 Zesde stad van Vlaanderen naar
 inwonertal 6 Nauwsluitend 7 United Nations (afk.) 8 Dreigende
 waarschuwing volgens Dan. 5:5 10 Oude streek die het huidige
 Israël, de Palestijnse gebieden, Libanon en delen van Jordanië
 en Syrië omvatte 12 Kerkvergadering 14 Zeurderig 16 Hoofd-
 tooi 18 Slowaakse topwielrenner 21 Bloeiwijze 24 Typische
 middeleeuwse zondebok voor misoogsten of de dood van
 dieren of mensen 26 'Beroep' van Johannes 31 Lid van een oud
 volk in Mesopotamië 32 Wildebeest 36 Zitmeubel 38 Beeld
 (Eng./Fr.) 40 Speelgoed 41 Echopelling 42 Strijdig met de
 goede zeden 46 Zonder bedekking 48 Verharde huid
 52 Ontkenning 55 Internetextensie van Zweden 56 Public
 relations (afk.).

©Wim De Weerdt - www.crossworldcommunication.com



Oplossing volgt in volgende parochieblad



**Oplossing puzzel jaargang 6
 nummer 4**





Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.

“Elkaar dragen in het verlies van je kerk”

SAMENWERKEN IN VREUGDE EN VERDRIET

Omgekeerd huisbezoek. En dat door op reis te gaan met elkaar. In Harlingen, Franeker, Dronrijp en Sint Annaparochie doen ze dit één keer per jaar. Bestuursleden leren op zo'n dagje uit de vrijwilligers veel beter kennen, het pastorale team heeft oor en oog voor mensen uit alle hoeken en gaten van de parochie. De vrijwilligers zelf ervaren dat ze gezien en gewaardeerd worden en leren de dragers van andere locaties ook nog eens goed kennen. Ze zijn deze dagen op bezoek in Egmond. Daar heet ik hen welkom in de grote ruimte naast de Abdijwinkel en daar vertel ik over de betekenis van de waarden van het kloosterleven voor hun werk, voor de kerk en voor hun persoonlijk bestaan. En daar hoor ik van mensen uit het pastorale team en het bestuur van de parochie ook over dit omgekeerde huisbezoek, zeker in de situatie waar deze locaties zich bevinden. Twee van hen verliezen op korte termijn hun eigen kerk. Dan is dat omgekeerde huisbezoek nog belangrijker geworden. En dan komt het er nog meer op aan missionair te blijven denken. Ofwel: hoe kun je als geloofsgemeenschap zichtbaar blijven als je kerk gesloten wordt? En wat kun je vanuit die zichtbaarheid ook doen voor allen die maatschappelijk in nood zijn? Op de conferentie over de missionaire parochie – laatst in Veenendaal – zijn daar beslissende workshops over gehouden en inleidingen over verzorgd. Die zijn vastgelegd als bemoediging voor iedereen die alles nog eens terug wil lezen. Maar in de ontmoeting met al die vrijwilligers uit Harlingen, Franeker, Sint Annaparochie en Dronrijp heb ik ook een ander aspect van die missionaire kerk leren kennen: je kunt er pas zijn voor je naaste in je dorp of je stad als je thuis bent bij elkaar. Dat thuisgevoel wordt versterkt door zo'n evenement waar ieder de ander in de ogen kan kijken. Daar wordt ook versterkt dat ze elkaar dragen in het verlies van hun kerk en dat ze als locaties van een en dezelfde parochie thuishouden bij elkaar. Een mooiere vorm van samenwerken bestaat er niet. In het verdriet van die gesloten kerk, in de troost en de vreugde van dat gedeelde geloof. ■

Missionaire parochie, bundel over conferentie 2023 in Veenendaal, te bestellen bij info@adveniat.nl

Parochie Sterre der Zee
Kerkplein 8
3891 ED ZEEWOLDE
e-mail: secretaris.rkzeewolde@gmail.com



Pastor
pastor P.J.M. (Paul) Leferink
Pauwoog 34
3892 EP Zeewolde
tel: 036 – 5310924 (bereikbaar iedere werkdag,
behalve op maandag)
e-mail: pastor.rkzeewolde@gmail.com

Pastoraal team
Paul Leferink - pastor,
pastor.rkzeewolde@gmail.com
Mw. L. (Lia) van Brakel - pastoraal begeleider
e-mail: liavbrakel@gmail.com
tel: 06-24328822
Dhr. H.F.M. (Henk) Meijer - pastoraal begeleider
e-mail: hfmmeijer@gmail.com
tel: 06-12996958.

Vice-Voorzitter
Dhr. P.A.M. (Piet) Verschure
Dwingelderveld 5
3894 BB Zeewolde
tel: 06-57209483
e-mail: parochiebestuur.rkzeewolde@gmail.com

Secretaris
Mw. E. (Elselies) Verkleij.
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde
e-mail: secretaris.rkzeewolde@gmail.com

Penningmeester
Dhr. H.F.M. (Henk) Meijer
Smaragd 79
3893 ES Zeewolde
tel: 06-12996958.
e-mail: penningmeester.rkzeewolde@gmail.com

Leden parochiebestuur
Mw. J.F.I. (Janneke) den Brok
tel: 06-53334897
Dhr. G.J.M. (Gert-Jan) van Dongen
tel: 036 – 5228807
Mw. M. (Monique) Smit
tel 06-46515348

Bankrekening parochie
Rabobank Flevoland,
IBAN: NL07RABO0112557856
Ook voor uw vrijwillige bijdrage

Ledenadministratie
Mw. V. (Veerle) van der Helm
email: leden.rkzeewolde@gmail.com

Liturgie
Dhr. G.J.M. (Gert-Jan) van Dongen
tel: 036 – 5228807

Diaconie
Mevr. T. (Tiny) Schor- Bakker
tel: 036 – 5223372

Catechese
Mevr. A.A.M. (Angenita) Gieling- van Wijk
tel: 06-81315903

Bezoekgroep - omzien naar elkaar
Mevr. L. (Leonie) vd Sluijs
tel: 06-36367372
e-mail: lhhvandersluijs@gmail.com

Vervoer naar / van de kerk
Dhr. G. (Gerrit) Thiele
tel: 06 29036687 (min 24 uur van tevoren)

Coördinatie koster
Dhr. G.B. (Gerard) van Mispelaar
tel: 036 – 5221122

St. Katholiek Onderwijs Zeewolde (SKOZ)
Dhr. R.M. (Roel) Hijne
tel: 06-39276505

Kerkcentrum Open Haven
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde
tel: 036 – 5222255
www.openhaven.nl

Beheercommissie "Open Haven"
Voorzitter: Gert van Es 06-22748917
e-mail: vz@openhaven.nl
(elke vrijdag van 09:00-12:00 uur aanwezig in Open Haven)
secretaris: Geert Meijer
e-mail: secr@openhaven.nl
vertegenwoordiger parochie: Cees Stolk

Parochiele Caritas Instelling (PCI)
Dhr. J. (Jeroen) van Kampen (voorzitter)
tel: 036 – 5228770
e-mail: pci.rkzeewolde@gmail.com
Bankrek. PCI IBAN: NL74ABNA0430701926



Samenwerken



KIK

Op de zondag na de vakantie zit de kerk vol. Maar wat is het stil! Het zangkoor is er niet. Eén mevrouw zingt de liederen voor, maar in de kerk zingt niemand mee. Dan zegt de pastoor: "Zoals u weet zijn we op zoek naar een nieuwe koordirigent. Als u iemand kent, geef het door!" Ook die woensdagavond blijft het stil. Geen koorrepetitie. Geen pauze met koffie en koekjes. De muizen gaan teleurgesteld weg. Maar Kik ziet drie mensen in de keuken zitten: de pastoor, de voorzitter van het koor en een onbekende vrouw. "Wilma," begint de voorzitter, "wat fijn dat je ons als dirigente wilt komen helpen. Maar er is een probleem." Wilma knikt: "Mijn protestantse koor oefent óók op woensdagavond en wil niet verschuiven naar dinsdag!"

De voorzitter vervolgt: "En ons katholieke koor wil wel naar de dinsdag, maar dan kunnen 20 van de 35 zangers niet." "Dan kan het NIET doorgaan", zegt de pastoor. Wilma glundert: "Maar als we nu eens SAMEN gaan oefenen, gewoon op woensdag?" De voorzitter kijkt verbluft: "Dat wordt een MEGA-KOOR!" De pastoor kijkt zuinig. "Julie zingen toch héél andere liedjes dan wij?" Wilma glimlacht. "Ik heb gekeken en zeker de helft is hetzelfde, dat komt wel goed!" De pastoor probeert nog een bezwaar te bedenken. Maar de voorzitter zegt: "Onze bassen zullen het fijn vinden om steun te krijgen!" De muizen zijn dolblij. Stel je voor hoeveel koekkrumels er zullen liggen als zeventig mensen samen zingen en koffiedrinken!



Samen schrijven

Kun je samen een verhaal schrijven? Dit schrijfspelletje kun je met z'n tweeën doen, maar ook met veel meer, hoe meer hoe leuker! Elke deelnemer krijgt een leeg blaadje en een pen. De spelleider zegt:

1. We beginnen met **WIE**: schrijf bovenaan je blad een persoon, vouw het beschreven stukje naar voren dicht en vouw het dan naar achteren weg. Schuif het blaadje door naar je linkerbuur.
2. Schrijf nu bovenaan het blad dat voor je ligt een **WERKWOORD** (wat doet iemand?), vouw die regel ook weer weg en schuif door.
3. Schrijf nu op **WAAR** het gebeurt, vouw om, schuif door.
4. Schrijf op **WANNEER** het gebeurt, vouw om, schuif door.
5. Schrijf op **WAAROM**, dus: 'omdat ...' of 'want ...' en schuif door.

Vouw nu de blaadjes open en lees hardop om de beurt het verhaal dat is ontstaan.

TIP 1: Doe het nog een paar keer, dan leer je beter samenwerken om grappige uitkomsten te krijgen.

TIP 2: Voeg meer categorieën toe, bijvoorbeeld: hoe vaak, samen met ..., met behulp van ..., ondanks ..., enzovoort!



Uit de Bijbel

'In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan en stuurde hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan.' (Uit Lucas 10:1)



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jürriens