

Parochieblad Sterre der Zee

Pasen 2024

Hoop uit putten



In dit nummer:

- Parochieavond 11 april
- Terugblik kennismaken communicanten
- Seniorenmiddag PGZ
- Dagtrip Heilig Bloedprocessie

Jaargang 7, nr 2
maart/april 2024

*blz. 4: van het bestuur:
parochieavond*

*blz. 12/13: Terugblik kennismaken
communicanten*

blz. 15: Seniorenmiddag PGZ

*blz. 17: Dagtrip Heilig
Bloedprocessie Brugge*

Verder in dit parochieblad:

2. van de redactie 3. Pastorpraat 5. Diverse praktische zaken 6. In memoriam Jan van der Meer 7. Maak kennis met.... 8. Bedevaart Banneux 9. Rooster vieringen 10. Agenda 11. Stiltepagina 14. Hemelvaart 2024 / jubileum pastoor Maas 16. Wat weet jij van Pasen 18. Joodse wortels: Pasen en Pesach 19. Relieken H. Bernadette in bisdom 20. Bijbelverhalen april 2024 21. Puzzelpagina 22. Ter inspiratie Leo Fijen 23. Colofon 24. Kik

Redactie Parochieblad:

Janneke den Brok
Angenita Gieling
Louis van der Helm
Leonie Leferink
Paul Leferink
Frank Weijers

Volgend Parochieblad:

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 6 mei 2024

Copy inleveren uiterlijk 23 april 2024 via:
parochieblad.rkzeewolde@gmail.com.

Bovenstaand e-mail adres niet gebruiken voor vragen over de verspreiding van het Parochieblad. Hiervoor dient u contact op te nemen met mevrouw J. Verschure, telefoon: 06-13696343.

Door Frank Weijers



Beste medeparochianen,

We zitten in de vastentijd, een tijd van bewustwording en ontzeggen. Als kind op de basisschool kreeg ik een plaat mee en daar kon ik een spaarpotje van maken. De bedoeling was dat je jezelf dan wat ontzegde en daar geld voor kreeg om in dat spaarpotje voor de vastenactie te doen.

Het thema van de vastenactie van dit jaar is: "leven in een veranderende wereld" en staat in het teken van de gevolgen van de klimaatverandering. We richten ons op Zimbabwe waar een tekort is aan goede en voldoende waterputten. En water is van levensbelang. Ook voor de geest want wij werden tenslotte ook met water gedoopt.

Een ander aspect van de veranderende wereld is dat het verschil arm/rijk steeds groter lijkt te worden. Macht en geld spelen hierin een grote rol. Ook bij Pasen denk ik aan de begrippen macht en geld. Waren het niet de hogepriesters die met geld dachten hun macht te kunnen gebruiken om via Judas Jezus gevangen te nemen. Was het niet Pilatus die als machthebber meende alles voor het zeggen te hebben? En nu, denken wij niet vaak dat wij als rijke westerse samenleving onze wil op te kunnen leggen aan de minderbedeelde gebieden door middel van onze macht en ons geld? En is de klimaatverandering wellicht daar ook een gevolg van?

Je zou kunnen denken dat die dubbeltjes van toen en nu in een bodemloze put terecht zijn gekomen. Maar laten wij putten blijven slaan om zo hoop te geven en bij te dragen aan een positieve verandering in de maatschappij. Want al lijkt dat ene spaarpotje nog zo klein, totaal wordt het een groot geheel.

Pasen, het feest van de opstanding. Want, hoe machtig en rijk de hogepriesters, Pilatus of wij ook denken te zijn, geen macht en geld kan op tegen de macht en liefde van God die zijn eigen Zoon offerde voor ons en daarmee voor ons de dood overwon. Laten wij daar hoop uit putten.

Namens de redactie wens ik u een zalig Paasfeest.



Het thema van dit parochieblad riep bij mij twee dingen op. Allereerst de uitdrukking “ergens hoop uit putten”. Het tweede hoe in veel landen de hoop letterlijk uit (water)putten komt.

“Hoop is een belangrijk bestanddeel in het leven om als mens te kunnen overleven.” (Bron: Noord Hollands Dagblad november 2023).

Kunnen we leven zonder hoop? Hoop doet immers leven zo leert het gezegde!

Maar waarschijnlijk is Pasen voor veel mensen een moeilijk feest, met een boodschap die dwars op ons denken in de wereld van vandaag staat. Wij leren of leven: het is ieder voor zich, zorg voor jezelf, de mens ontwerpt zijn eigen leven. Het alleluja van Pasen, de boodschap dat Jezus leeft, is voor veel mensen geen werkelijkheid. Het leven kan soms zo zwaar zijn door plotse gebeurtenissen die in ons leven komen, die ons de zin van het leven doen verliezen. Dat was vermoedelijk ook wel het geval bij de vrouwen die bij het aanbreken van de eerste dag van de week op zoek gingen naar Jezus.. En dan zijn er die twee mannen in stralend wit gekleed die hen vragen: “Waarom zoekt ge de levende onder de doden? Hij is niet hier, Hij is verrezen.”

Wij hebben soms ook mensen nodig, die ons helpen tot geloof komen, die ons de ogen

openen voor wat mooi, goed en waar is in ons leven.

Mensen die licht brengen, die

woorden van vertrouwen spreken. Pasen is het feest van het opstaan, van het leven. Pasen is het

feest van in beweging komen, op weg gaan. Mensen kunnen soms diep in de put zitten of veel lijden en geen uitzicht meer zien. En dan zijn er ook vandaag nog medemensen die iets van de liefde van God laten doorlichten, mensen die een boodschap van hoop brengen. Laat Pasen in ons gebeuren, sta open

voor de blijde boodschap: “Hij is verrezen!” Vertel aan de wereld en aan de mensen die je ontmoet dat Hij leeft. Pasen vraagt dat ook wij opstaan, dat wij met vurigheid en een groot enthousiasme getuigen van ons christen-zijn, vanuit de zekerheid dat Hij met ons meetrekt. Dat kan ons ook helpen om hoop te houden en daardoor te overleven.

Zalig Pasen!

Paul Leferink



UITNODIGING PAROCHIE-AVOND OP 11 APRIL IN OPEN HAVEN

Beste parochianen,

Op donderdag 11 april houden wij weer onze jaarlijkse parochieavond. In een ontspannen sfeer praten we elkaar bij over het wel en wee van de parochie.

Het eerste deel van de avond staat in het teken van de zorg om God's Schepping: de aarde en haar bewoners. Er is veel aan de hand in de wereld: droogte, overstromingen, de zorg om schone lucht, bodem en water, vluchtelingenstromen en de toenemende polarisatie tussen bevolkingsgroepen... Hoe gaan we daarmee om?

Paus Fransiscus schreef in een lange brief – Laudate Si – dat de aarde ons gezamenlijk huis is. We laten ons inspireren door deze boodschap, en verkennen wat dit voor ons betekent.

In het tweede deel praten we elkaar bij over belangrijke ontwikkelingen van onze parochie, onder andere:

- de eerste ervaringen in de fusieparochie Zuidelijk Flevoland;
- het (voorlopige) resultaat van de verkenning met de gemeente over het toekomstig gebruik van Open Haven;
- de financiële gang van zaken;
- wat verder ter tafel komt.

Inloop 19:30 uur. aanvang programma: 20:00 uur.

We hopen op een grote opkomst.

Tot ziens op 11 april aanstaande.

Deelparochie Sterre de Zee

Piet Verschure, voorzitter



Bezoek aan huis

Elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien is belangrijk in het leven en in onze parochie. Met 4 personen bezoeken we met plezier ouderen, mensen die veel alleen zijn en zieken in de parochie. Niet altijd weten we wie er een bezoek van ons kan gebruiken/op prijs stelt. Daarom dit oproepje: wilt u of kent u iemand, die het fijn vindt om een keer bezoek te krijgen van een vrijwilliger van de parochie ? Of zegt u juist: ik wil een keer iemand bezoeken ? Laat het ons weten.

Bel: Leonie van der Sluijs 06-36367372 of
e-mail: lhhvandersluijs@gmail.com



Vervoer naar / van de kerk

Wilt u graag een viering bijwonen in de kerk maar u kunt niet goed naar de kerk komen. Omdat lopen niet meer zo goed gaat ? Of omdat u liever niet alleen naar de kerk gaat? Laat het weten! Dan regelen wij vervoer met auto of rolstoel voor u. Graag minimaal 24 uur van te voren aanmelden.

Contactpersonen:

Gerrit Thiele 06-29036687 voor autovervoer
Leonie van der Sluijs 06-36367372 voor rolstoelvervoer.



Communie ontvangen thuis

Kunt u niet naar de kerk komen en stelt u het op prijs stelt om af en toe de communie te ontvangen? Geef dit door aan pastor Paul: telefonisch: 036-5310924 (bereikbaar dinsdag t/m vrijdag) of e-mail: pastor.rkzeewolde@gmail.com



Kerkdienst volgen via stream

Wilt u de kerkdienst thuis volgen via de streaming op tv, i-pad, of telefoon en lukt u het niet om dit voor elkaar te krijgen. Wij komen wij u graag helpen.

Contactpersonen:

Henk Meijer 06-12996958 of
Leonie van der Sluijs 06-36367372



Dankbetuiging



*"Waar vriendschap is en liefde
daar is God"*

Op woensdag 9 januari namen we afscheid
van onze lieve broer en oom,
fijne pastor en bovenal goede vriend

Jan van der Meer

We konden dat geheel naar zijn wens
en in zijn eigen stijl doen.

Fijn dat u erbij was of anderszins
betrokken reageerde op zijn overlijden.

Onze hartelijke dank daarvoor.

Mede daardoor kijken we met een goed
gevoel terug op een mooi en warm afscheid
van een goed mens die niet alleen voor ons allen,
maar zeker ook voor vele anderen veel
heeft gedaan en betekend in zijn lange
en welbestede leven.

Dat hij maar lang in onze herinnering
mag voortleven.

Namens familie en vrienden,

Arthur en Hein





Pieter Wentzel

*"Ik woon in Almere
maar kom met veel
liefde en plezier hier
naar de kerk"*

1. Stel je even voor:

Ik ben Pieter (Piet) Wentzel. Ik ben geboren in Amsterdam en woon in Almere. Ik ga wel in Zeewolde naar de kerk. Ik kom met veel liefde en plezier hier naar de kerk. Ik kom uit een gezin van 11. Mijn broer en ik zijn de enige twee die nog in leven zijn. Sinds 2002 ben ik weduwnaar.

2. Waar kennen we je nog meer van?

Naast mijn werk als koster ben ik ook chauffeur van pastoor Raymond Maas als hij hier de mis doet. Ook als ik geen dienst als koster heb doe ik graag allerlei hand-en-spandiensten. Ik ben hier graag maar ook ben ik hier graag met allerlei dingen bezig.

3. Wie of wat is een inspiratiebron voor jou

Het gezin van vroeger en dan met name mijn vader. Mijn vader was altijd aan het werk om voor ons te zorgen. Hij liet ons zien dat je hard moest werken.

4. Noem eens een mooie herinnering aan het geloof?

Wij hadden een hele mooie dienst bij ons trouwen. Dit is nu 50 jaar geleden. Het was ook destijds de laatste dienst van onze pastoor dus ik was precies op tijd.

5. Wat zijn je hobby's?

Ik kijk graag voetbal en ben gek van Ajax. Vroeger wandelde ik ook veel maar dat lukt op dit moment niet meer.

6. Vraag van Rafah Stepho: We zijn beiden koster. Zie je een verschil in (de taken van) het kosterschap ontstaan?

Nee, eigenlijk niet echt. De hoofdzakelijk en noodzakelijke dingen zijn eigenlijk hetzelfde gebleven. Ik pas op wat moet gebeuren en controleer dan ook graag of alles gedaan is.

7. Wat is nog een grote wens van je?

In goede gezondheid blijven leven

8. Wie wijs je aan en wat is je vraag aan hem/haar

Louis van der Helm. Je doet het beamen, het parochieblad en bent daarnaast ook nog bezig met de financiën. Hoe combineer je dat met je vrije tijd en gezinsleven?

Bedevaart naar Banneux (24 – 28 mei en 23-27 augustus)

Caritas Banneux Bisdom Haarlem – Amsterdam organiseert ook dit jaar weer twee bedevaarten naar Banneux.

In 1933 verscheen Maria aan een jong meisje, Mariette Beco. Maria noemde zich hier 'de Maagd der Armen' en 'Moeder van de Verlosser'. Jaarlijks komen velen naar deze bedevaartplaats in de Ardennen voor een bezoek aan het heiligdom en om de handen in de bron bij de verschijningsplaats te steken.

Op vrijdag rijden enkele bussen langs verschillende opstappunten. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per regio. Een van de bussen is toegankelijk voor roelstoelgebruikers. In Banneux verblijven we in de Hospitaliteit. Voor wie het nodig heeft, is verpleegkundige zorg aanwezig.

In Banneux is tijd voor ontspanning, ontmoeting en samen vieren. Elke dag vieren we de H. Mis en nemen deel aan het ziekenlof. Ook zal er een lichtprocessie zijn en wordt de kruisweg gebeden. Op zondag is de internationale hoogmis met als hoofdcelebrant een van de Nederlandse bisschoppen.

Op dinsdag is de terugreis naar Nederland.

De kosten voor de bedevaart zijn: €325.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl



Datum/tijd:	Soort viering:	Voorganger:	Diversen:
zondag 17 maart 10.00 uur	DOP viering 5e zondag veertigdagentijd		Lector: G.J. v. Dongen Koster: R. Stepho Koffie: R. Huiden/ T.v. Stokkom
zondag 24 maart 10.00 uur	Woord en communieviering Palmpasen	P. Leferink	Lector: NVT Koster: G. v. Mispelaar Koffie: Fam. Verschure
donderdag 28 mrt 19.30 uur	Woord en communieviering Witte donderdag m.m.v. parochieochiekoor	P. Leferink	Lector: C. Stoffels Koster: R. Stepho
vrijdag 29 mrt 15:00 uur	Kruisweg Goede Vrijdag	P. Leferink	Lector: n.v.t. Koster: G.v. Mispelaar
zaterdag 30 mrt 21:30 uur	Woord en communieviering Paaswake	P. Leferink	Lector: V.v.d. Helm Koster: G.v. Mispelaar
zondag 31 mrt 10:00 uur	Eucharistieviering 1e Paasdag m.m.v. Parochiekoor	R. Maas	Lector: G.J. van Dongen Koster: P. Vale Koffie: F. Mul/F.v Bakel
zondag 7 april 10:00 uur	woord en communieviering 2e zondag van Pasen	P. Leferink	Lector: C. Stoffels Koster: R. Stepho Koffie: M.v.d.Zwet
zondag 14 april 10:00 uur	Eucharistieviering 1e Heilige Communie	R. Maas/ P. Leferink	Lector: n.v.t. Koster: G.v. Mispelaar Koffie: Fam. Rennen
zondag 21 april 10:00 uur	Communieviering 4e zondag van Pasen m.m.v. parochieochiekoor	DOP	Lector: C. Stoffels Koster: Koffie: Fam. Seesing

Kinderopvang

Elke zondag kan er tijdens de viering (weer) gebruik gemaakt worden van kinderopvang. Wil je naar de kerk, maar zijn de kinderen nog te klein om een uur stil te luisteren? Neem de mogelijkheid om ze naar de opvang te brengen in Open Haven, ruimte rechts naast de toiletten. Ze zijn meer dan welkom!

AGENDA

donderdag 14 maart 2024

zondag 24 maart 2024

zondag 31 maart 2024

dinsdag 9 april 2024

donderdag 11 april 2024

zondag 14 april 2024

27 april t/m 5 mei 2024

donderdag 9 mei 2024

dinsdag 21 mei 2024

dinsdag 2 juli 2024

13 juli t/m 25 augustus 2024

Elke vrijdag van 10-12u

Huiskamerbijeenkomst

Palmzondag

Pasen

Bestuursvergadering Open Haven 20.00u

Parochieavond

Eerste eilige Communie

Meivakantie

Hemelvaart fruithal Smits

Bestuursvergadering Open Haven 20.00u

Bestuursvergadering Open Haven 20.00u

Zomervakantie

Open kerk in Open Haven

Onderstaand staan de **voorlopige** verschijningsdata van het parochieblad voor 2024.
Tevens vindt u de uiterste inleverdatum indien u een copy voor het blad wenst in te leveren.

Uiterste inleverdatum copy

23 april 2024

25 juni 2024

13 augustus 2024

Week van verschijnen

6 mei 2024

8 juli 2024

26 augustus 2024

Weet u dat.....

- De Parochie haar eigen website heeft: www.parochiezeewolde.nl
- Een viering live mee kunt kijken. Ga naar www.parochiezeewolde.nl. Op de homepage vindt u de knop LIVESTREAM.
- De Parochie haar eigen Sterre der Zee app heeft. Hoe u deze kunt downloaden en kunt gebruiken vindt u op onze website.



*Gij in uw grenzeloos licht
als wij bestaan voor U*

*als gij ons hoort en ziet
deze mensen die hier zijn*

*die U roepen: wie zijt Gij,
Eeuwig Levende God -*

*als Gij ons hebt gemaakt
zoals Gij licht hebt gemaakt*

*zoals Gij nacht hebt gemaakt,
aarde, en deze dag,*

*zegen ons dan met uw licht
met het licht van uw ogen.*

Uit: Gezongen liedboek: Gij in licht (154)

Tekst: Huub Oosterhuis

Wie is je vriend ?

Op 10 maart j.l. hebben we kennis gemaakt met onze communicantjes van dit jaar.

Naomi, Juriën, Laura, Dylan, Evelien, Sofia, Lukas, Milena, Letty, Nathalie, Mathilde, Kacper, Emilly, Marcel en Michaline hebben zich aan de parochie voorgesteld in de familieviering.

Het thema van de viering was "Wie is je vriend?".



Dit jaar sparen de communicantjes voor Stichting arme kant Zeewolde. Na afloop van de viering verkochten zij voor dit goede doel allemaal lekkers. Ook thuis zijn zij druk bezig met inzamelen door een heitje voor een karweitje.

Op zondag 14 april zal de Eerste Heilige Communie plaatsvinden.



STICHTING DE ARME
KANT VAN
ZEEWOLDE



Met elkaar...voor elkaar



Hemelvaart 2024

Beste parochianen,

De traditie binnen onze parochie om op deze dag te gaan dauwtrappen willen wij graag voortzetten. Dit vooral ook omdat de belangstelling hiervoor de laatste jaren steeds groter wordt. Dit jaar zijn wij te gast bij Fruithal Smits aan de Sterappellaan 29 in Zeewolde. U kunt daar zelf naar toe komen. Lopend , fietsend of met de auto.

De gebedsviering begint om 10.00 uur. Hopelijk bij mooi weer tussen de bloeiende fruitbomen. Daarna is er gelegenheid om na te praten bij een kopje koffie of thee met wat lekkers daarbij. Ook kunnen wij rustig rondkijken en vragen stellen aan de ondernemers en de winkel bezoeken.

Iedereen is van harte welkom op 9 mei. Wij hopen weer vele parochianen en andere belangstellenden te mogen ontmoeten.

Het parochiebestuur



Priesterjubileum 26 mei

Op zondag 26 mei hoopt pastor Raymond Maas zijn 25 jarig priesterfeest te vieren. Wij willen hem graag daarvoor in onze parochie de gelegenheid stellen. Hij is bij onze parochie één keer in de maand de vaste voorganger bij de eucharistieviering.

In de viering van deze zondag zal hij uiteraard zelf voorgaan met medewerking van ons parochiekoor.

Hierna is er gelegenheid om onder het genot van koffie en thee met natuurlijk wat lekkers de jubilaris te feliciteren. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Het parochiebestuur





Protestantse Gemeente
Zeewolde



Seniorenmiddag

Op 15 april a.s. wordt er vanuit de diaconie en het pastoraat van de Protestantse Gemeente weer een seniorenmiddag georganiseerd in Open Haven.

Vele senioren van onze gemeente komen daar regelmatig met plezier naar toe. Hierbij nodigen wij ook de senioren van de RK Parochie van harte uit om samen met onze ouderen, verbonden in het geloof, een fijne middag te beleven.

Vanaf 13.30 uur staat de koffie/thee met wat lekkers erbij voor u klaar in de kerkzaal van de PGZ. Het programma begint om 14.00 uur en zal rond 15.30 uur afgesloten worden.

Voor deze middag is dhr. Nico Rasch uitgenodigd. Hij vertelt aan de hand van een film over het leven van de Nederlandse evangelist Johannes de Heer. Na deze presentatie kunt u gezellig bijpraten onder het genot van een drankje.

Bent u slecht ter been of zijn er andere redenen waardoor u moeilijk naar Open Haven kunt komen, laat het ons weten. Wij zorgen dan voor vervoer.

Lijkt het u leuk om te komen dan kunt u zich opgeven door even te bellen naar:

Leonie van der Sluijs (06-36367372) of
Tonny van der Maarl (06-47928511).

Hartelijke groeten van de organisatoren van deze middag,

Tonny van der Maarl, Tineke de Munnik, Willie Henkes.

WAT WEET JIJ OVER PASEN?

Wat vieren we met Pasen, de opstanding, de verrijzenis, de herrijzenis? Elk woord is in dit geval goed, want kerken hebben hun eigen idioom. In onderstaande paasquiz is maar één van de vier voorgestelde antwoorden juist. Doe de quiz (als een wedstrijd samen met huisgenoten, of stilletjes voor jezelf) en ontdek én verbreed je kennis over Pasen!

1. De Goede Week begint ...

- op Witte Donderdag
- op Aswoensdag
- op Palmzondag
- op tweede paasdag

2. Het woord Pasen is voortgekomen uit ...

- het woord passie (lijden)
- het woord Pesach/Pascha (Joods/Latijn)
- het woord passover (Engels)
- het woord paas-hen

3. De datum van het christelijke paasfeest wordt bepaald ...

- door de samenwerkende kerken, tien jaar vooruit
- door de kosmos: het is de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente
- door een ander feest: het is vijftig dagen voor Pinksteren
- door een volkstraditie: het is de eerste zondag van april

4. De paasvakantie bestaat in het onderwijs niet meer, in plaats hiervan kwamen ...

- de wit- en paasvakantie
- de voorjaars- en meivakantie
- de bloesem- en tulpvakantie
- de carnavals- en oranjevakantie

5. Op verzoek van wie werd het graf van Jezus beveiligd, volgens het Matteüsevangelie?

- Jozef van Arimatea
- Pontius Pilatus
- Jezus' moeder en zijn broeders
- Hogepriesters en farizeeën



6. Volgens het Johannesevangelie spreekt Maria Magdalena op paasmorgen in de tuin achtereenvolgens met:

- de Romeinse wachters; een engel; Petrus en Johannes
- twee andere vrouwen; twee engelen
- Petrus en Jezus' geliefde leerling; twee engelen; de opgestane Jezus
- Petrus en Johannes; twee in het wit geklede mannen; de tuinman



7. In de traditionele paaswake klinken de belangrijkste verhalen uit de heilsgeschiedenis. Hoeveel Bijbellezingen staan dan op het programma?

- Drie
- Negen
- Zeventien
- Zes



8. Tot welke datum mag de paaskaars 'officieel' in de zondagsliturgie worden ontstoken?

- Tot Pinksteren en bij bijzondere gelegenheden
- Tot de laatste zondag vóór de Advent
- Tot de eerste zondag na de eerste nieuwe maan in de zomer
- Tot en met de volgende Palmzondag



HEILIG BLOEDPROCESSIE

www.bloedprocessiebrugge.be



De Heilig Bloedprocessie wordt ieder jaar gehouden op Hemelvaartsdag.

Datum: 9 mei 2024

8.00 uur: Vertrek per touringcar vanaf de St. Bonifatiuskerk naar Brugge

12.00 uur Aankomst in Brugge en vrij rondlopen

14.00 uur Toegewezen plaatsen innemen langs de route

14.30 Start van de processie

19.00 uur vertrek naar Almere

Max 50 personen
Vol = vol

Tijdens de voorbereiding op het vormsel zijn we een aantal keer bij de Heilige Bloedprocessie in Brugge geweest. Dit uitstapje heeft bij menig vormeling diepe indruk gemaakt.

Dit jaar willen wij u in de gelegenheid stellen om zelf deze unieke ervaring te beleven.

De Heilig Bloedprocessie is ontstaan in 1304 als uitdrukking van dankbaarheid en geloof. Sindsdien maakt ze deel uit van de rijke geschiedenis van de stad Brugge.

De Heilig Bloedprocessie staat op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid (UNESCO-werelderfgoed)

Kosten van deze dagtrip zijn 25 euro pp

Inbegrepen: busreis naar Brugge en een gereserveerde plaats op een zitbank bij de processie

Overige kosten voor eigen rekening

Opgave met namen van de deelnemers en telefoonnummer op catechese@katholieekalmere.nl





Rubriek verzorgd door de
Katholieke Raad voor het
Jodendom

Meer nieuws en achtergronden
over de relatie van katholieken
tot de joden is te vinden op:
katholiekeraadjodendom.nl
dagvanhetjodendom.nl

 Katholieke Raad voor
het Jodendom

*Slavernij kan veel
vormen aannemen*

PASEN EN PESACH

Pesach en Pasen, het joodse en het christelijke paasfeest. Wat hebben de feesten, behalve hun naam, met elkaar gemeen? Joden houden een maaltijd in een huiselijke setting: ze eten, drinken wijn en vertellen over de uittocht van het joodse volk uit Egypte. Christenen vieren Pasen in de regel in een kerkgebouw, in de paasnacht of op paasmorgen. In beide gevallen sluiten ze die af met de eucharistieviering, maar die doet op het eerste gezicht, zeker bij rooms-katholieken, weinig denken aan een maaltijd. Meestal wordt de uittocht uit Egypte herdacht. In de rooms-katholieke liturgie wordt in de paaswake het verhaal van de doortocht door de Rode Zee (Exodus 15) gelezen. Maar dat verhaal wordt geplaatst in het perspectief van de verrijzenis, van de overwinning van Christus op de dood. Er wordt vaak gedoopt en veelal hernieuwen christenen – in ieder geval katholieken – hun doopbeloften. Wat heeft dat allemaal nog met het joodse paasfeest te maken?

Al is dat misschien niet altijd zo direct duidelijk, er is een belangrijke link met het joodse Pesach. Die wordt gevormd door het thema van de bevrijding: de bevrijding uit de slavernij waaronder de joden gebukt gingen in Egypte. Slavernij kan veel vormen aannemen. Het kan gaan om fysieke slavernij, om politieke onderdrukking, om verslaving aan bezit, macht, drank. Christenen leggen vanouds sterk de nadruk op vormen van geestelijke onvrijheid, de macht van de zonde en de angst voor de dood die iedereen in zijn greep houdt, sinds Adam en Eva, sinds mensenheugenis. Joden hebben vaak uitgezien naar bevrijding uit politieke en maatschappelijke onderdrukking, niet op de laatste plaats de vervolging van joden die ze zo vaak aan den lijve moesten ervaren.

Dit jaar vieren wij, ongeveer een maand na Pasen, dat wij vijfenzeventig jaar geleden bevrijd zijn van het nazisme. Een goede reden om daar dit jaar ook met Pasen aandacht aan te besteden. In verbondenheid met de joden die dat tijdens Pesach ongetwijfeld ook zullen doen. ■

Relieken H. Bernadette van Lourdes in ons bisdom

De gehele maand april maakt een reliekschrijn van de heilige Bernadette Soubirous een rondgang door ons land. In alle bisdommen worden speciale vieringen en bijeenkomsten gehouden. Van 4 tot en met 8 april ook in ons bisdom. Op 28 april is er een unieke Mariaviëring in Den Bosch als afsluiting van deze rondgang. Kom je uit een Mariaparochie, ben je actief in een Lourdesgroep of heet je Bernadette, dan ben je in het bijzonder uitgenodigd de laatste zondag van april in Den Bosch!



Heilige Bernadette

Bernadette Soubirous (1844-1879) was veertien jaar toen zij op 11 februari 1858 voor de eerste keer in de grot van Massabielle, net buiten Lourdes aan de oever van de rivier Gave, een verschijning zag van een jonge vrouw in het wit. Dat gebeurde gedurende enkele weken achttien keer. De Dame in het wit maakte zich aan Bernadette bekend met de woorden 'Ik ben de Onbevleete Ontvangenis'. Dat was de bevestiging dat het om de H. Maagd Maria ging. Maria riep via Bernadette allen op tot gebed, in het bijzonder voor de bekering van de zondaars en verzocht om een kapel. Zij gaf tevens aan dat ze wenste dat pelgrims er in processie zouden komen. In aanwezigheid van velen liet Maria door Bernadette diep in de grot een bron opgraven; deze stroomt tot op de dag van vandaag. Miljoenen – ook uit Noord-Holland – hebben de wonderen van Lourdes ervaren. En wie nog nooit is geweest, zou dit beslist eens moeten ervaren.

Amstelveen en Heiloo: 4-8 april

Den Bosch: zondag 28 april

Wees welkom. Info: www.bisdomdenbosch.nl | www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Of scan de QR code:

Tot in Amstelveen of Heiloo of Den Bosch...

Onze Lieve Vrouw van Lourdes: bid voor ons!

Heilige Bernadette: bid voor ons!

Eric van Teijlingen

Bisschoppelijk gedelegeerde voor bedevaarten



Deze maand zijn de tweede lezingen genomen uit de Eerste brief van Johannes. De drie Johannesepistels staan weliswaar op naam van Johannes maar het is niet duidelijk wie de schrijver is. Die kwam in elk geval uit de kring rond Johannes want de taal en thematiek overlapt met die van het Johannesevangelie. Doorlopend thema in de brieven is de liefde van God, waarvan de opstanding van Jezus de uiterste consequentie is.

LEZINGENROOSTER

Zondagen april 2024

7 april

2e zondag van Pasen

Beloken Pasen en

zondag van de goddelijke

Barmhartigheid

Handelingen 4,32-35

1 Johannes 5,1-6

Johannes 20,19-31

14 april

3e zondag van Pasen

Handelingen

3,13-15.17-18

1 Johannes 2,1-5a

Lucas 24,35-48

21 april

4e zondag van Pasen

Handelingen 4,8-12

1 Johannes 3,1-2

Johannes 10,11-18

28 april

5e zondag van Pasen

Handelingen 9,26-31

1 Johannes 3,18-24

Johannes 15,1-8

JIJ IN GOD EN GOD IN JOU

Het kind-van-God zijn is een thema dat voortdurend in de brieven van Johannes terugkeert. Zo horen we op de eerste zondag van deze maand: 'Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben'. God liefhebben is geen privézaak.

De Johannesbrief stelt vervolgens dat God kennen betekent dat je je aan zijn geboden houdt. De waarheid, ook zo'n Johannesthema, woont in de mens die gehoorzaam is aan Gods woord. Op de derde zondag van deze maand klinkt de zin die wel in elke viering zou mogen klinken: 'Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook'. Niet alleen Jezus is een kind van God, wij zijn in zijn spoor allemaal zonen en dochters van God.

Op de laatste zondag van deze maand herhaalt de Johannesbrief nog maar eens dat we niet moeten liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden: 'Dat is onze maatstaf; daardoor krijgen wij de zekerheid dat wij thuishoren bij de waarachtige God'. Om in Johannestaal samen te vatten: zo blijven wij in God en zo blijft God in ons. Wij zijn niet bij wijze van spreken maar wezenlijk kinderen van God. ■

Sipke Draisma

Het kind van God zijn, sluit aan bij het beeld dat God als een vader, of als een moeder, voor ons is. De consequentie is dat onze naasten niet minder kind van God zijn. Dat valt niet altijd mee. Met welke lastige broeder of zuster zou u het beter willen vinden? Welke eerste stap kunt u deze maand zetten?



Horizontaal

1 Bisschop van Hippo (354-430) **9** Oosterse vechtsport **10** Militaire Politie (afk.) **12** Betaaldvoetbalclub uit Alkmaar **17** Wat een anemometer meet **18** Eerste vrouw van Jakob **19** Vindik-leuk (Eng.) **21** Verlangen **22** Woningbureau **24** Drinkbeker **26** Centrum van de katholieke kerk **28** Korte hengel **30** Oordeeltje **31** Kerkvader aan het hoofd van een kerkprovincie **33** Deel van een kopje **34** Lusthof **35** Vriendelijk **36** Partij van Chris Stoffer (afk.) **38** Ploeg, team (Fr.) **41** Deel van een golfcircuit **44** Stadje in Frankrijk **46** Fotografische term **47** Grondstof voor linnen **49** Openbaar Ministerie (afk.) **50** Vruchtbare plek in de woestijn **52** Gemeente in Noord-Brabant sinds 2019 **54** Rooms-katholiek (afk.) **55** Slechts **57** Werkzaamheid als kruisgezant.

Verticaal

1 Derde zoon van koning David **2** Leervloeistof **3** Oplossing **4** Kunstleer **5** Van een zeker metaal **6** Het onderbewuste (in de psychologie) **7** Kloosterzuster **8** Berichtjes sturen met een mobiele telefoon (3'2) **11** Mooiste kleren **13** Pistoolmitrailleur **15** Biersoort **20** Kuifpapegaai **21** Samenleving **23** Belgische schilder (1860-1949) **25** Persoon van rang en stand **27** Ziekenzalving **29** Zegeteken **30** Leeuw van de Sterreclame **31** Collega van Balthasar en Caspar **32** Beperkt, smal **37** Titel van het hoofd van een kerkprovincie **39** Leesteken **40** Zachte kleur **42** Stad in Japan **43** Ongebonden **45** Kortingsbewijs **48** Contratenor **51** Schaakniveau **53** Tijdperk **56** Evenement in Parijs in 2024 (afk.)

©Wim De Weerd - www.crossworldcommunication.com



Oplossing volgt in volgende parochieblad



Oplossing puzzel jaargang 7 nummer 1





Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.

Alleen de paaskaars bleef ongeschonden

LICHT STERKER DAN DE DOOD

Het is een van mijn laatste klussen als verslaggever. Daarna werkte ik vooral als eindredacteur en presentator. Van het ene op het andere moment vertrek ik begin 1992 naar Zagreb om daar een reportage te maken over de hulp van christelijke organisaties aan de slachtoffers van de Balkanoorlog. Als ik de hulpverleners volg voor een reportage hoor ik van hen over een veel groter drama in een dorp buiten Zagreb. Tientallen mensen zijn daar vermoord en gedumpt in de sneeuw. Met de cameraman en de tolk nemen we het risico om dit dorp op te zoeken en het oorlogsgebied in te gaan. Als we het dorp binnenrijden zien we overal bloed in de sneeuw. Huizen zijn verwoest en verlaten. De school is één grote chaos, de kerk een ruïne. Het dorp heet Vocin en is een bedevaartsoord van Maria. Als we daar aankomen, is alles kapot. Alleen Maria is ongeschonden. Midden in de dood en verwoesting is er de troost van Maria die blijft waken. Trouw onder het kruis, ook hier in Vocin.

Het is niet de enige keer dat ik zoiets meemaak. Het verdriet en de leegte zullen er altijd zijn, maar hebben nooit het laatste woord. Ik hoef maar terug te denken aan de Urbanuskerk in Amstelveen die in 2018 geheel verwoest werd door brand. Alleen de paaskaars bleef ongeschonden. Alsof God zeggen wilde: hoe donker het ook is, het eeuwig licht gaat nooit uit. En mijn gedachten gaan ook terug naar Jaap Veerman, vader van Lennart die stierf bij de nieuwjaarsbrand in Volendam in 2001. Maandenlang bleef vader Jaap versuft in de modder van de dood liggen, totdat hij zichzelf de vraag stelde: blijf ik liggen of sta ik op om het leven te omarmen? Hij deed het laatste. Zijn zoon mist hij alleen maar meer, maar hij stond op en werd pleegouder van een tweeling om deze meiden later te adopteren. Zo was door de dood heen het licht van het leven sterker dan de duisternis van de dood. God draagt ons daarbij, Maria blijft waken bij ons kruis en Het Licht komt zo tot ons door de kieren van het donker. Zalig Pasen. ■

Parochie Sterre der Zee
Kerkplein 8
3891 ED ZEEWOLDE
e-mail: secretaris.rkzeewolde@gmail.com



Pastor
pastor P.J.M. (Paul) Leferink
Pauwoog 34
3892 EP Zeewolde
tel: 036 – 5310924 (bereikbaar iedere werkdag,
behalve op maandag)
e-mail: pastor.rkzeewolde@gmail.com

Pastoraal team
Paul Leferink - pastor,
pastor.rkzeewolde@gmail.com
Mw. L. (Lia) van Brakel - pastoraal begeleider
e-mail: liavbrakel@gmail.com
tel: 06-24328822
Dhr. H.F.M. (Henk) Meijer - pastoraal begeleider
e-mail: hfmmeijer@gmail.com
tel: 06-12996958.

Vice-Voorzitter
Dhr. P.A.M. (Piet) Verschure
Dwingelderveld 5
3894 BB Zeewolde
tel: 06-57209483
e-mail: parochiebestuur.rkzeewolde@gmail.com

Secretaris
Mw. E. (Elselies) Verkleij.
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde
e-mail: secretaris.rkzeewolde@gmail.com

Penningmeester
Dhr. H.F.M. (Henk) Meijer
Smaragd 79
3893 ES Zeewolde
tel: 06-12996958.
e-mail: penningmeester.rkzeewolde@gmail.com

Leden parochiebestuur
Mw. J.F.I. (Janneke) den Brok
tel: 06-53334897
Dhr. G.J.M. (Gert-Jan) van Dongen
tel: 036 – 5228807
Mw. M. (Monique) Smit
tel 06-46515348

Bankrekening parochie
Rabobank Flevoland,
IBAN: NL07RABO0112557856
Ook voor uw vrijwillige bijdrage

Ledenadministratie
Mw. V. (Veerle) van der Helm
email: leden.rkzeewolde@gmail.com

Liturgie
Dhr. G.J.M. (Gert-Jan) van Dongen
tel: 036 – 5228807

Diaconie
Mevr. T. (Tiny) Schor- Bakker
tel: 036 – 5223372

Catechese
Mevr. A.A.M. (Angenita) Gieling- van Wijk
tel: 06-81315903

Bezoekgroep - omzien naar elkaar
Mevr. L. (Leonie) vd Sluijs
tel: 06-36367372
e-mail: lhhvandersluijs@gmail.com

Vervoer naar / van de kerk
Dhr. G. (Gerrit) Thiele
tel: 06 29036687 (min 24 uur van tevoren)

Coördinatie koster
Dhr. G.B. (Gerard) van Mispelaar
tel: 036 – 5221122

St. Katholiek Onderwijs Zeewolde (SKOZ)
Dhr. R.M. (Roel) Hijne
tel: 06-39276505

Kerkcentrum Open Haven
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde
tel: 036 – 5222255
www.openhaven.nl

Beheercommissie "Open Haven"
Voorzitter: Gert van Es 06-22748917
e-mail: vz@openhaven.nl
(elke vrijdag van 09:00-12:00 uur aanwezig in Open Haven)
secretaris: Geert Meijer
e-mail: secr@openhaven.nl
vertegenwoordiger parochie: Cees Stolk

Parochiele Caritas Instelling (PCI)
Dhr. J. (Jeroen) van Kampen (voorzitter)
tel: 036 – 5228770
e-mail: pci.rkzeewolde@gmail.com
Bankrek. PCI IBAN: NL74ABNA0430701926



Licht



De muizen zitten verstopt onder de piano. Ze kijken hoe vier vrijwilligers met emmers witte verf de muren van het zaaltje opknappen. 'Kijk nou hoe mooi LICHT het wordt!' roept de ene dame. De andere valt in: 'Eindelijk die SMERIGE nicotinevlekken weg! BAH, wat hebben JULLIE hier zitten roken! Jarenlang!' Een man zegt beteuterd: 'Ik wist niet dat het zo'n grauwe aanslag zou geven!'. 'Precies!' zegt de andere, 'Ook in onze longen natuurlijk! Wisten wij veel dat het dodelijk was!' 'Gelukkig LEVEN jullie nog!' roept de mevrouw, 'En hier is het ook weer LICHT! Helemaal in de sfeer van Pasen!' 'Net op tijd!' juicht de andere. Na het laatste stukje plafond gaan ze pauzeren. De muizen kruijen nieuwsgierig naar de verfbakken.

Het is er verblindend licht. Ze proberen over de rand te kijken, klauteren omhoog, en ineens, HUP, kantelt de bak om en zitten ze onder de witte smurrie. Ze proberen de verf af te vegen, rollen over de grond, niets helpt. 'We moeten naar huis. Douchen!' zegt de oudste. 'Wat zal mama boos zijn!' De volgende avond is de paaswake. Het is zo donker in de kerk dat je niet ziet hoe ontzettend veel mensen er zitten. Dan gaat er een vuur aan. Een paaskaars gaat door het middenpad, en iedereen krijgt een vlammetje van dat licht, dat NIEUW LEVEN betekent. Vanonder de kerkbanken kijkt de familie Muis toe, op hun paasbest. En sommigen lijken wel een beetje ... lichtgevend!



Paasversje

Heer Jezus is de hele weg gegaan.
Wij hebben langs zijn lijdensweg gestaan.
Maar na die nacht spreekt ons een engel aan:
't is Pasen, jullie Heer, Hij leeft voortaan!

Dus keer je hart naar licht, geloof het maar
en zeg 'Gezegend Pasen!' met elkaar.
De dood is weg, het leven zonneklaar
en Pasen het lichtste feest van heel het jaar!



Uit de Bijbel

Binnengestapt in het graf zagen ze tot hun schrik rechts een jongeman zitten in een wit gewaad. Maar hij zei hun: Schrik niet. Jullie zoeken Jezus van Nazareth die gekruisigd is. Hij is tot leven gewekt.



Uit Marcus 16,5-6a

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns