

Parochieblad Sterre der Zee

Op weg



Jaargang 7, nr 1
januari/februari 2024

In dit nummer:

- kerkbalans 2024
- terugblik kerstpakkettenactie
- reis naar Taizé

*blz. 4/5: van het bestuur:
kerkbalans 2024*

*blz 6: Terugblik
kerstpakkettenactie*

blz 12/13 : Decreet Bisdom

blz 14: Reis naar Taizé

Verder in dit parochieblad:

- 2. van de redactie 3. Pastorpraat
- 7. Maak kennis met.... 8. In memoriam/
oproep zaterdagavondvieringen
- 9. Stiltepagina 10. Rooster vieringen
- 11. Even voorstellen: Bart de Bruyker
- 15. Agenda 16. Jeugd: Toermalijn helpt mee met
kerstpakkettenactie 17. Taizévieringen/
huiskamerbijeenkomsten Laudato Si
- 18. Bijbelverhalen februari 2024 19. Groene kerk
- 20. Ter inspiratie: Leo Fijen 21. Puzzelpagina
- 22. Joodse wortels 23. Colofon 24. Kik

Redactie Parochieblad:

Janneke den Brok
Angenita Gieling
Louis van der Helm
Leonie Leferink
Paul Leferink
Frank Weijers

Volgend Parochieblad:

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 18 maart 2024

Copy inleveren uiterlijk 5 maart 2024 via:
parochieblad.rkzeewolde@gmail.com.

Bovenstaand e-mail adres niet gebruiken voor vragen over de verspreiding van het Parochieblad. Hiervoor dient u contact op te nemen met mevrouw J. Verschure, telefoon: 06-13696343.



Door Frank Weijers

Beste medeparochianen,

Een nieuw jaar. En al zijn we in dit jaar alweer een paar weken op weg, ook vanaf deze plaats wens ik u namens de gehele redactie een gelukkig en gezond 2024.

Met het einde van de kerstperiode zijn de versieringen weer in de dozen opgeborgen. Ik hoop dat de boodschap van vrede van het kerstfeest niet is opgeborgen maar in uw hart zit. Een vrede die harder nodig is dan ooit in deze wereld om deze voor iedereen bewoonbaar te houden.

Kerst is net voorbij maar als dit blad uitkomt zijn we alweer bijna op weg naar het volgende feest. We zitten dan nog maar een paar weken af van het begin van de vastenperiode. Onze voorbereiding op het paasfeest. We gaan samen op weg naar het feest van Pasen maar denken dan ook aan de lijdensweg van Jezus. De man die onze zonden op zich nam om voor ons de weg naar het Paradijs te bereiden. Laten wij met elkaar die weg van vasten en lijden gaan om uiteindelijk de overwinning op de dood te vieren met de wederopstanding.

Ook is het een nieuw en spannend jaar voor onze parochie. Want ook voor onze parochie geldt dat we door de fusie/samenwerking met de parochie in Almere een andere weg zijn ingeslagen. Samen op weg naar de toekomst. Een toekomst waarvan we niet weten waar dat uit gaat komen. Laten wij met vertrouwen naar die toekomst kijken. Een pad wat wellicht nog wat onwennig zal zijn maar is dat niet met alle nieuwe wegen die je inslaat? Soms zal je beseffen dat je iets van dat pad moet afwijken om toch op je bestemming te komen. Laat waar de navigatie in de auto ons leidt en corrigeert op deze route dan de Heer onze navigatie zijn. Wees niet bang om, net zoals de gewaarschuwde drie koningen na hun bezoek aan het Kind, dan via een andere weg toch weer op de juiste bestemming te komen.

Wij wensen het bestuur en de locatieraden alle goeds, Gods zegen en wijsheid op hun weg om onze parochies te leiden.



Samen op weg

Op weg, zo luidt het thema van dit parochieblad. De parochie Sterre der Zee en de parochie St. Bonifatius gaan (samen) op weg en heten sinds 1 januari 2024 R.K. parochie Zuidelijk Flevoland.

De woorden "op weg" deden mij denken aan het proces van de Protestantse Kerk Nederland. In 1961 waren er achttien dominees die vonden dat de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk nauwer moesten gaan samenwerken. Dit resulteerde tot een fusie van boven genoemde kerken tot de Protestantse Kerk Nederland in 2004.

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van onze (nieuwe) parochie op 13 januari in Almere werd in de gebedsdienst gesproken over een nieuw begin. We lazen de tekst uit het eerste hoofdstuk van Johannes over het Woord. Natuurlijk lijkt het een nieuw begin en moeten we samen dingen gaan oppakken.

Maar het voelt ook een beetje als terug naar af. Pas sinds 1997 is Zeewolde een zelfstandige parochie geweest. Daarvoor was het samen met de drie Almeerse parochies een wijkparochie en vielen we ook samen onder Zuidelijk Flevoland. De eerste jaren dat ik hier was hadden we ook nog 3 à 4 keer per jaar een regionaal overleg tussen de vier parochiebesturen. In die zin voelt het een beetje als terug naar af.

Hoe deze fusie nu verder gestalte zal krijgen zal de toekomst moeten gaan uitwijzen. Zoals gezongen in een lied: "Wat de toekomst brengen moge, mij/ons geleidt des Heeren hand." Ook Frank schreef hier al over in het voorwoord.

Soms zouden we graag de glazen bol ter hand nemen om te weten wat ons te wachten staat. We kunnen ons echter beter richten op dat waar we invloed op hebben. Vast staat in ieder geval dat het veelal draait om geld. In de actie kerkbalans kunnen wij als parochianen van Zeewolde aangeven dat we de toekomst van de deelparochie Sterre der Zee belangrijk vinden voor nu en voor de toekomst.

Paul Leferink



Kerkebalans 2024: STERRE DER ZEE GAAT DOOR!

2024

Actie
Kerkebalans



Bij het verschijnen van dit parochieblad is de actie Kerkebalans 2024 gestart, van 21 januari t/m 4 februari. Wij vragen u, om opnieuw na te denken over wat onze parochiegemeenschap u waard is, wat uw bijdrage zal zijn.

Het is nog even wennen: zoals u weet maakt Sterre der Zee per 1 januari 2024 deel uit van de parochie Zuidelijk Flevoland. Dat is vooral in naam; onze parochiegemeenschap Zeewolde blijft bestaan, we blijven Sterre der Zee, we blijven verantwoordelijk voor onze eigen financiën, inclusief het opgebouwde vermogen en ons deel van Open Haven. Op pastoraal gebied werken we al intensief samen met Almere. Wel is de jaarlijkse Solidariteitsbijdrage van het bisdom inmiddels afgebouwd: we moeten volledig op eigen benen staan. Dat kan alleen als wij als parochianen bereid zijn om samen de lasten te dragen.

In dit nieuwe jaar hopen we samen met de Protestantse Gemeente en de Gemeente Zeewolde tot een toekomstvast besluit te komen over de gezamenlijke exploitatie van Open Haven, waarmee met name onze risico's op langjarig groot onderhoud van het gebouw substantieel worden gereduceerd. Als we hierin slagen kunnen we nog jarenlang gebruik blijven maken van ons kerkcentrum.

Een dezer dagen zult u van de wijkbezorger de informatie over de Actie Kerkebalans 2024 ontvangen. De opbrengst van de Kerkebalans wordt volledig besteed aan de deelparochie Sterre der Zee, ook na de fusie. We beseffen ons, dat veel parochianen al behoorlijk bijdragen. Voor deze parochianen vinden wij het moeilijk om opnieuw aan te dringen op een nog verdere verhoging van de kerkbijdrage. Bovendien nemen voor iedereen de kosten van levensonderhoud toe door de prijsstijgingen van voedsel en energie.

Daarom leggen wij u graag enkele suggesties voor, die ons zeer kunnen helpen, zonder dat uw netto kosten voor de parochie toenemen. We noemen er twee:

1. Wij geven u in overweging om een 5-jarencontract aan te gaan met de deelparochie. Daarmee bereikt u, dat uw bruto bijdrage aan Sterre der Zee volledig aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting, zonder drempelwaarden. Uw bruto bijdrage is voor de parochie netto inkomen! Een groeiend aantal parochianen maakt hier inmiddels gebruik van. Een rekenvoorbeeld treft u aan bij de informatie die u door de wijkbezorgers wordt aangereikt.
2. U zou als trouwe parochiaan kunnen overwegen om bij het opstellen van een eventuele erfovereenkomst te denken aan onze parochiegemeenschap. Zo helpt u Sterre der Zee nog jarenlang, nadat u niet meer onder ons bent.

Tot slot attenderen wij u graag op de wijze waarop u eenvoudig digitaal kunt geven aan de wekelijkse collecte voor de eigen parochiegemeenschap en de bijzondere collectes voor goede doelen, ook als u niet iedere week de diensten bezoekt. Installeer daarvoor op uw mobiele telefoon de app Sterre der Zee. Ook voor andere berichtgeving van en tussen parochianen is dit een nuttig hulpmiddel.

Het bestuur van Sterre der Zee dankt u voor uw bijdrage!

Henk Meijer,

penningmeester.rkzeewolde@gmail.com

06-12996958



Nieuwjaarsbijeenkomst Almere

Op zaterdag 13 januari was, mede gezien de fusie, de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst van de deelparochie St. Bonifatius Almere en onze deelparochie, Sterre der Zee. Een aantal mensen vanuit Zeewolde was ook naar Almere gegaan.

Om 14:00 uur werden we welkom geheten met een kopje koffie of thee en oliebolletjes. Rond 14:30 uur werd gezamenlijk het glas geheven op het nieuwe jaar en de samenwerking waarna we een rondleiding kregen door de kerk met daarbij een uitleg van het aanwezige kunstwerk. Een mooi schilderwerk wat helemaal rondom gaat. Dit is het schilderij "scènes uit het leven van Jezus van Nazareth" geschilderd door Théodore Strawinsky, de zoon van de beroemde componist.

Hierna was er nog een drankje en een hapje waarna de gezellige middag werd afgesloten met een korte gebedsdienst.

Een woord van dank gaat uit naar de mensen in Almere voor de hartelijke ontvangst en goede verzorging.

*klein deel uit het schilderwerk,
de intocht in Jeruzalem*

foto: Frank Weijers



Kerstpakkettenactie 2023: Het was weer een geweldige actiedag!

Op vrijdag 22 december jl. hebben wij weer de jaarlijkse kerstpakkettenactie gehouden samen met afgevaardigden van alle kerken van Zeewolde. In de zaal van de PGZ stonden lange rijen stoelen met kleurige boodschappentassen. Op de tafels onder de toren hebben we 's-morgens al veel lekkere dingen gegroeped. Deze artikelen mochten we ophalen bij diverse bedrijven.



Ook hebben bijna alle basisscholen meegedaan om levensmiddelen in te zamelen, een geweldig initiatief. Op de Levant hebben de stagiaires een inzameling gehouden. Allemaal heel erg bedankt.



Vanaf 's morgens 10 uur kwamen mensen naar Open Haven om hun gaven te brengen. Het was geweldig om te ervaren dat er zoveel mede-inwoners van ons dorp aan hun naasten denken die het wat minder goed hebben.

In de loop van de middag zijn de vrijwilligers bezig geweest om de tassen te vullen met de artikelen die gebracht werden. Alle pakketten werden voorzien van onder meer kerstbrood, boter, koffie, thee, bonbons, chocolademelk, frisdrank, zoutjes, nootjes, ragout, pasteibakjes en allerlei andere artikelen om een feestelijke maaltijd te maken. De boodschappentassen werden weer goed gevuld.

Mede door voldoende financiële bijdragen kregen de adressen ook een vlees- of vis bon. Voor de tassen van de jongeren van de Basisz en 's Heerenloo was er een munt van de Leeuw snacks toegevoegd. De AKZ schonk een cadeaubon; te besteden bij de Basisz met kerstwens voor iedereen. Ook werden er nog veel door kinderen gemaakte kerstkaarten in de tassen gedaan.

's Avonds werden de boodschappentassen door een grote groep vrijwilligers van alle kerken bezorgd. Uiteindelijk zijn er op 335 adressen een volle tas met heerlijke artikelen bezorgd.

Voor veel inwoners van Zeewolde was dit pakket een welkome aanvulling voor de maand december. De kerstpakkettenactie is daarom mede door u een succes geworden. We bedanken u allen heel hartelijk die hieraan hebben meegewerkt in welke vorm dan ook, want ook uw financiële steun is onmisbaar.

We hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten tijdens de actiedag die dan gehouden wordt op 20 december!

Namens de kerstpakkettencommissie
Tiny Schor.



Rafah Stephe

"Ik hoop dat mensen blijven geloven in Jezus en die niet geloven meer over het geloof gaan nadenken en dat er daardoor meer liefde in de wereld komt"

1. Stel je even voor:

Ik ben Rafah Stephe. Ik ben geboren in Irak in Ninive. Na mijn huwelijk ben ik in Bagdad gaan wonen. Ik woon sinds 2009 in Zeewolde nadat ik vanwege mijn geloof gevlucht ben uit Irak. Ik heb een zoon die in Ede woont en een dochter in Ermelo.

2. Waar kennen we je nog meer van?

Jullie kennen mij als koster. Daarnaast zit ik in een team voor "koken voor open tafel" in de Meermin. Ook werk ik als vrijwilliger bij de Basisz

3. Wie of wat is een inspiratiebron voor jou

Mijn vader. Hij ging altijd om 7:00 naar het werk. Voor hij ging werken ging hij eerst bidden voor een goede dag, voor het gezin en voor een mooie dag op het werk. Hij werkte hard voor zijn gezin maar daarnaast zorgde hij ook voor zijn broers en mijn moeder.

4. Noem eens een mooie herinnering aan het geloof?

Mijn Eerste Heilige Communie. Dit was een groot feest en als klein meisje voelde je je net een bruidje.

5. Wat zijn je hobby's?

Koken en bakken voor iedereen en het lezen van de Bijbel.

6. Vraag van Elisabeth Riksen-de Boissieu: Bent u zelf in Lourdes geweest? Zo ja wat was uw ervaring?

Ja ik ben zelf ook in Lourdes geweest. Ik vond de verschillende vieringen erg mooi. Ook het vele bidden. Ook mooi en bijzonder om te zien dat mensen van over de hele wereld met elkaar samen konden zijn en voor Maria kwamen.

7. Wat is nog een grote wens van je?

Ik hoop dat mensen blijven geloven in Jezus en die niet geloven meer over het geloof gaan nadenken en dat er daardoor meer liefde in de wereld komt. Ik blijf bidden voor alle mensen die voor alles tijd hebben behalve voor bidden of naar de kerk te gaan.

8. Wie wijs je aan en wat is je vraag aan hem/haar

Pieter Wentzel. Wij zijn beide koster. Zie je een verschil in (de taken van) het kosterschap ontstaan?

In memoriam

Stan van Herpen - 69



Stan is geboren in Brabant in 1954. Zijn Brabantse roots, daar was hij trots op.

Vanwege zijn werk in Nijkerk is Stan in Zeewolde komen wonen en was hij een trouwe bezoeker

van de kerkvieringen. Op 6 december is hij overleden. De uitvaart heeft elders plaats gevonden.

Op zijn bidprentje schreef zijn familie het volgende:

Een bijzondere man is van ons heen gegaan. eerlijk, eenvoudig en de goedheid zelve. Stan was ook een gelovig man.

Het geloof heeft een grote rol in zijn leven gespeeld.

Zijn goedheid uitte zich in ruime ondersteuning van goede doelen. Hij had ook geen enkele behoefte aan uiterlijk vertoon, leefde heel eenvoudig, was totaal niet materialistisch en had veel liefde voor de natuur. Hij ging altijd fietsend naar zijn werk; wilde het milieu niet belasten. Stan vond het moeilijk om een keuze te maken in studie en werk. Uiteindelijk is hij in de zuivelwereld terecht gekomen. Hard werken vond hij prima. Dan kon hij, net als tijdens het fietsen, zijn gedachten verzetten. Dat miste hij heel erg na het ongeval van 5 jaar geleden. Onlangs werd hij ook nog eens door een ziekte getroffen die hem fataal werd. Laten we bidden dat hij nu rust bij God mag vinden en laat hem in onze harten verder leven.

Oproep zaterdagavondvieringen



Beste parochianen,

Wij willen dit jaar als proef starten met enkele vieringen op de zaterdagavond met gezellige nazit. Doel is om daarmee een alternatief te bieden voor parochianen die op zoek zijn naar inspiratie, verdieping, spiritualiteit en ontmoeting, maar waarvoor de reguliere zondagviering niet passend is, om welke reden dan ook.

We zullen deze vieringen een eigentijdse thematische invulling geven in woord, zang en gebed met ruimte voor bijzondere vormen. Denk hierbij aan een film, een gastspreker, meditatie, etc.

Met een nazit met koffie en een drankje willen we een gezellige sfeer creëren om elkaar te ontmoeten.

Om een en ander vorm te geven zoeken we naar enkele mensen, die de vieringen met ons inhoudelijk willen voorbereiden, en mensen die het leuk vinden om te zingen, en daarmee de viering muzikaal ondersteunen.

Spreekt je dit aan, zoek dan contact met een van de leden van het pastorale team:

Paul Leferink
Lia van Brakel
Henk Meijer

W

*ees goed voor elkaar en vol medeleven;
vergeef elkaar zoals God u in Christus
vergeven heeft.*

Efeziërs 4:32



Bron: Nieuwe Bijbelvertaling 21

Datum/tijd:	Soort viering:	Voorganger:	Diversen:
zondag 28 januari 10.00 uur	Oecumenische viering 4e zondag d/h jaar week van de eenheid	P. Leferink/ M. v. Sandwijk	Lector: NVT Koster: NVT Koffie: Fam. Seesing
zondag 4 februari 10.00 uur	Eucharistieviering 5e zondag d/h jaar m.m.v. parochiekoor	R. Maas	Lector: V. vd Helm Koster: P. Vale Koffie: R. Huiden/ T.v. Stokkom
zondag 11 februari 10.00 uur	DOP viering 6e zondag d/h jaar		Lector: C. Stoffels Koster: R. Stepho Koffie: Fam. Verschure
woensdag 14 februari 19:30 uur	Gebedsviering Aswoensdag	P. Leferink	Lector: G.J. v. Dongen Koster: G. v. Mispelaar Koffie: NVT
zondag 18 februari 10.00 uur	Woord en communieviering 1e zondag veertigdagentijd	P. Leferink	Lector: C. Stoffels Koster: P. Vale Koffie: V. Mul/ F.v. Bakel
zondag 25 februari 10.00 uur	Eucharistieviering 2e zondag veertigdagentijd	R. Maas	Lector: V. vd Helm Koster: R. Stepho Koffie: M.v.d. Zwet
zondag 3 maart 10.00 uur	DOP viering 3e zondag veertigdagentijd		Lector: G.J. v. Dongen Koster: G. v. Mispelaar Koffie: Fam. Rennen
zondag 10 maart 10.00 uur	Woord en communieviering 4e zondag veertigdagentijd	P. Leferink	Lector: C. Stoffels Koster: P. Vale Koffie: Fam. Seesing
zondag 17 maart 10.00 uur	DOP viering 5e zondag veertigdagentijd		Lector: G.J. v. Dongen Koster: R. Stepho Koffie: R. Huiden/ T.v. Stokkom
zondag 24 maart 10.00 uur	Woord en communieviering Palmpasen	P. Leferink	Lector: NVT Koster: G. v. Mispelaar Koffie: Fam. Verschure

Kinderopvang

Elke zondag kan er tijdens de viering (weer) gebruik gemaakt worden van kinderopvang. Wil je naar de kerk, maar zijn de kinderen nog te klein om een uur stil te luisteren? Neem de mogelijkheid om ze naar de opvang te brengen in Open Haven, ruimte rechts naast de toiletten. Ze zijn meer dan welkom!

Even voorstellen



Mijn naam is Bart de Bruycker. Ik woon sinds 1985 in de polder, waar ik met ons gezin vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar toe ben verhuisd. Als klein manneke van 8 jaar ging ik mee de polder in waar nog geen boom stond, alles plat was en geel van het koolzaad. De eerste maanden was er zelfs geen water en stroom. We woonden in een stacaravan. Ik wist niet waar ik terecht was gekomen, maar het was wel een mooie tijd met indrukken die op het netvlies staan gebrand. Nu 39 jaar later woon ik nog steeds in Zeewolde en woon ik hier met mijn gezin. Ik ben getrouwd met Monique, wij hebben 3 kinderen Maarten (17), Daan (15) en Lieske (13).

Na mijn studie ben ik de handel van plantaardige oliën en vetten ingerold. Eerst bij Cargill, daarna bij Noba. In 2010 zijn we met Marvesa Oils and Fats gestart, waar ik CEO ben. Dit is gevestigd in Den Haag met productie en opslag in de Rotterdamse haven. Mijn werk is ook direct mijn grootste hobby en heel snel daarachteraan komt jagen.

Voor de Jagersvereniging doe ik al 20 jaar bestuurswerk met veel plezier en inzet. Ik kan niet zo goed overweg met "de beste stuurder staan aan wal". Als je ergens iets van vindt en wilt vinden dan moet je zelf de handen uit de mouwen steken en aanpakken. Ik denk dat Piet zo ook bij mij is aangekomen afgelopen juli. Er waren toen wat zaken die gingen veranderen, zoals de fusie, maar denk ook aan de gesprekken rondom Open Haven. Daarvoor zocht hij een nieuw persoon in het bestuur die meer aan de bestuurlijke kant zit in het bestuur en wil doorpakken. Dat is gelukt.

" Als je ergens iets van vindt en wilt vinden dan moet je zelf de handen uit de mouwen steken en aanpakken. "

Met alle veranderingen ben ik nu vicevoorzitter van Parochie Zuidelijk Flevoland en sluit ik aan bij de vergaderingen van de parochieraad van Sterre der Zee (het oude parochiebestuur) wat alle zaken voor Zeewolde regelt. Eén van de zaken die duidelijk bij mij ligt zijn alle ontwikkelingen rondom de gebouwen van de parochie in zowel Almere en Zeewolde, uiteraard in nauwe afstemmingen met de lokale parochieraad. Deze taak past bij mij, meer dan al het andere zoveel belangrijkere vrijwilligerswerk dat gedaan wordt en Sterre der Zee maakt wat het is.

(naschrift/aanvulling redactie: op de voorpagina staat een foto van het bestuur van de Parochie Zuidelijk Flevoland)



Johannes W.M. Hendriks

Bisschop van Haarlem - Amsterdam

DECREET

**Aan de pastoor en de parochianen
van de R.K. Parochiegemeenschappen
H. Bonifatius te Almere en Sterre der Zee te Zeewolde
Heil en zegen!**

Overwegende

- dat de R.K. Parochie H. Bonifatius te Almere per 1 januari 2014 is ontstaan uit een fusie van meerdere parochies in Zuidelijk Flevoland en destijds het voornemen bestond de R.K. parochie Sterre der Zee te Zeewolde hieraan op een later tijdstip toe te voegen;
- dat beide parochies sinds 1 januari 2014 tezamen één pastoor en nu moderator kennen, één pastoraal verzorgingsgebied vormen en er een samenwerking bestaat tussen de beide parochiebesturen;
- dat derhalve de parochiebesturen van de H. Bonifatius te Almere en Sterre der Zee te Zeewolde zich in een brief d.d. 3 augustus 2023 tot mij hebben gewend met het verzoek de beide parochies te fuseren per 1 januari 2024;

reeds gehoord de Priesterraad van het bisdom Haarlem-Amsterdam op 21 september 2023 overeenkomstig en op grond van canon 500 § 2 en canon 515 § 2 van de Codex Iuris Canonici,

**besluit ik op grond van de canones 121 en 515 § 2 van de Codex Iuris Canonici
de R.K. parochie Sterre der Zee te Zeewolde
te verenigen met de R.K. parochie H. Bonifatius te Almere
onder de naam van 'R.K. Parochie Zuidelijk Flevoland'
en wel met ingang van 1 januari 2024.**

Het parochiaal territorium van deze parochie zal omvatten de territoriale circumscriptie van de d.m.v. dit decreet samengevoegde parochies.

Overeenkomstig en op grond van canon 121 van de Codex Iuris Canonici verkrijgt de parochie met ingang van 1 januari 2024 alle zaken en vermogensrechten eigen aan de vroegere parochies en neemt zij alle verplichtingen op zich, welke op deze rusten. Hieronder zijn begrepen alle (ook opkomende) rechten en plichten, schulden en bezittingen,

Decreet fusie Sterre der Zee te Zeewolde met H. Bonifatius te Almere



overeenkomsten, fundaties, hypotheeken, geldleningen, misintenties, misfundaties, e.d., zoals deze overeenkomstig canon 1283 van de Codex Iuris Canonici zijn vastgesteld, en overigens ook die welke niet zijn genoemd doch geacht worden hier eveneens onder te vallen.

Voor de parochie geldt als statuut het Algemeen Reglement voor het Bestuur van een parochie van de R.K. Kerk in Nederland, zoals opnieuw vastgesteld op 14 juni 1988, in werking getreden op 1 januari 1989 en daarna verschillende malen gewijzigd.

Het parochiebestuur draag ik op ervoor zorg te dragen, dat alle nodige regelingen voortkomend uit dit besluit naar Canoniek en Nederlands recht worden nageleefd en tevens dat van dit besluit vóór 1 juli 2024 blijkt uit notariële akte(n).

Als gevolg van deze fusie eindigt de benoeming van de leden van de parochiebesturen van de H. Bonifatius te Almere en van de Sterre der Zee te Zeewolde.

Wettige bezwaren kunnen overeenkomstig en op grond van canon 1734 van de Codex Iuris Canonici schriftelijk aan mij worden voorgelegd binnen een termijn van tien nuttige dagen.

Dit decreet zal in het weekend van 3 december 2023 bekend gemaakt worden in de R.K. parochiekerk van de H. Bonifatius te Almere en de R.K. parochiekerk van de Sterre der Zee te Zeewolde en zal worden vermeld in de eerstvolgende uitgave van het parochieblad.

Dat God u allen zegene.

Gegeven te Haarlem, op 1 november 2023

† Johannes W.M. Hendriks
Bisschop van Haarlem



Dr. A.J.T. van den Hout
Kanselier

Reg.nr.: 231123.2/JH/AH R.K. Parochie Zuidelijk Flevoland

We gaan weer naar Taizé. Wie gaat er mee?

Misschien bent u wel eens in Taizé geweest en smaakt het naar meer?
Of wellicht bent u nog nooit geweest maar altijd al eens willen gaan?



Taizé is een klein gehucht in de Bourgogne in Frankrijk, niet ver van Cluny en ligt op een steile heuvel aan het dal van de rivier de Grosne. In 1940 stichtte Roger Schutz (1915-2005) hier een gemeenschap, waarin verzoening en gemeenschap centraal staan.

De gemeenschap telt inmiddels broeders van vele christelijke tradities uit ongeveer twintig verschillende landen. Je bent te gast bij de broeders maar slaapt in je eigen tent, caravan of in de barak. Je kunt er eventueel ook voor kiezen om in een b&b in het dorp te overnachten.

Drie keer per dag is er een gebedsdienst waarin we luisteren naar lezingen, zingen veel liederen en er een moment van stilte. Er zijn bijbelstudies, workshops, je kunt er wandelen in de stilte tuin of de omgeving. De drie maaltijden per dag zijn eenvoudig.



De reis is bedoeld voor volwassenen vanaf 30 jaar en is van zondag tot zondag. Er is ook een mogelijkheid om van woensdag tot zondag te gaan. De planning nu is om in mei 2024 te gaan.

Dit jaar gaat er vanuit Zeewolde, ook een jongeren groep (18 -30 jaar) naar Taizé. Deze zal worden georganiseerd door de PGZ en zal waarschijnlijk in augustus plaatsvinden.

Voor meer informatie over de reizen kunt u contact opnemen met:

Leonie van der Sluijs

Ihvhvandersluijs@gmail.com

06-36367372



AGENDA

zondag 11 februari 2024	19:00 uur Taizéviering Open Haven
woensdag 14 februari 2024	Aswoensdag
dinsdag 20 februari 2024	bestuursvergadering
woensdag 21 februari 2024	Huiskamerbijeenkomst bij M. Smit
zondag 10 maart 2024	19:00 uur Taizéviering Open Haven
donderdag 14 maart 2024	Huiskamerbijeenkomst
zondag 24 maart 2024	Palmzondag
zondag 31 maart 2024	Pasen
Elke vrijdag van 10-12u	Open kerk in Open Haven

Onderstaand staan de **voorlopige** verschijningsdata van het parochieblad voor 2023. Tevens vindt u de uiterste inleverdatum indien u een copy voor het blad wenst in te leveren.

Uiterste inleverdatum copy

5 maart 2024

Week van verschijnen

18 maart 2024

Weet u dat.....

- De Parochie haar eigen website heeft: www.parochiezeewolde.nl
- Een viering live mee kunt kijken. Ga naar www.parochiezeewolde.nl. Op de homepagina vindt u de knop LIVESTREAM.
- De Parochie haar eigen Sterre der Zee app heeft. Hoe u deze kunt downloaden en kunt gebruiken vindt u op onze website.

Toermalijn help mee met kerstpakkettenactie

Op 21 december jl. had Basisschool de Toermalijn een kerstviering bij ons in de kerk.



Ook deden zij mee aan de kerstpakkettenactie waar onze parochie ook elk jaar zijn bijdrage levert. De kinderen zamelden goederen in en de kinderen van de leerlingenraad hielpen mee de producten naar de auto te brengen. Het was onesie/kersttruien/pyjama-dag deze dag, dus de helpende handjes kwamen in gepaste kleding.

Rommert Katoen

DOOR JORR
www.jorres



Taizévieringen februari en maart in Open Haven

Op 11 februari en 10 maart wordt er een Taizé viering gehouden in Open Haven. Misschien bent u wel eens aanwezig geweest en smaakt het naar meer? Of wellicht bent u nog nooit geweest. Dan is het goed om te weten dat elke 2e zondag van de maand een Taizé viering gehouden wordt in Open Haven.

Net als in Taizé zelf, is het karakter van de dienst interkerkelijk: we ontmoeten elkaar in een eenvoudige liturgie die zo'n drie kwartier duurt. Zingen van liederen, een bijbel lezing, stilte en korte gebeden vormen de kern van de dienst.

Na afloop is er gelegenheid om onder genot van een kop koffie of thee nog even na te praten en elkaar te ontmoeten.

U bent van harte welkom om 19.00 uur.

Namens de Taizé Werkgroep,
Leonie van der Sluijs



Huiskamerbijeenkomsten Laudato Si'

Uit de enquête van enkele jaren geleden is gebleken dat er bij de parochianen behoefte is aan een andere invulling van samen kerk zijn. Vandaar zijn er drie jaar geleden huiskamerbijeenkomsten geweest. Door de coronapandemie zijn deze toen gestopt. Nu willen wij, Lia van Brakel en Monique Smit, de huiskamerbijeenkomsten weer gaan organiseren/begeleiden.

Wij nodigen speciaal de jongere parochianen uit maar uiteraard is iedereen welkom!

Tijdens twee avonden willen we een documentaire laten zien van Paus Franciscus, Laudato Si' waaruit we onderwerpen hebben geselecteerd die we willen bespreken met behulp van stellingen/vragen. De avonden (bij voorkeur beide avonden deelnemen) zijn gepland op:

- woensdag 21 februari
- donderdag 14 maart

De eerste avond is bij Monique Smit.

Er is plaats voor 7 à 10 mensen (ideaal voor goede gesprekken in de huiskamer). De avonden beginnen om 20.00 uur en duurt tot 21:30 uur.

Wil je ook mee doen, meld je dan liefst voor 31 januari aan bij Lia (liavbrakel@gmail.com, 06 24328822) of Monique (smitdebekker@kpnmail.com, 06 46515348).

4 februari

5e zondag door het jaar
Job 7,1-4.6-7
Korintiërs 9,16-19.22-23
Marcus 1,29-39

11 februari

6e zondag door het jaar
Leviticus 13,1-2.45-46
Korintiërs 10,31-11,1
Marcus 1,40-45

14 februari

Aswoensdag
Joël 2,12-18
2 Korintiërs 5,20-6,2
Matteüs 6,1-6.16-18

18 februari

1e zondag van de veertigdagentijd
Genesis 9,8-15
Petrus 3,18-22
Marcus 1,12-15

25 februari

2e zondag van de veertigdagentijd
Genesis 22,1-2.9a.10-13.15-18
Romeinen 8,31b-34
Marcus 9,2-10

Bijbelverhalen

Halverwege februari is het Aswoensdag. De daaropvolgende zes zondagen staan in het teken van boete en bekering. De liturgische kleur is overwegend paars. De zondagse lezingen gaan over ommekeer: kijk wat er anders kan in je leven. Verlaat de wegen die je van God en de ander wegvoeren. De lezingen voeren je in het spoor van Jezus Christus. Ze vertellen dat Hij ons onvoorwaardelijk opzoekt, zelfs als wij andere wegen blijven gaan.

Keer je om

Marcus is een evangelist die met weinig woorden veel zegt. Op de eerste zondag van deze maand horen we over de genezing van de schoonmoeder van Petrus: 'Jezus ging naar haar toe, pakte haar bij de hand en deed haar opstaan'. We zien vaker bij Marcus dat Jezus iemand doet opstaan als onderdeel van een genezing. Een week later is het opstandingsthema op een andere wijze present. Jezus geneest iemand, die door zijn vrienden door een dak wordt neergelaten, met de woorden: 'Ik zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis.'

Halverwege februari is het Aswoensdag. Tijdens de vieringen worden we er aan herinnerd dat we van stof zijn en tot stof zullen wederkeren. Op de eerste vastenzondag klinken de eerste woorden van Jezus in het Marcusevangelie: 'De tijd is vervuld en het Rijk Gods nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.'

Op de tweede vastenzondag wordt het gezag van Jezus' spreken bevestigd door de aanwezigheid, op de berg, van Mozes en Elia. Zij verpersoonlijken de wet en de profeten, de joodse Schrift. Daarbij klinkt Gods stem uit de hemel, die aan alle mogelijke twijfel over Jezus' optreden een einde maakt: 'Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.'

Sipke Draisma



Grote veranderingen beginnen in de regel klein. Waar bent u niet zo tevreden over in uw leven als het gaat om uw relatie met God of met de ander? Welke eerste bescheiden stap kunt u de komende veertigdagentijd zetten om daar verbetering in te brengen? Doe het.

Anders werken aan de Groene Kerk

Cees Maris (PGZ) en Henk Meijer (Sterre der Zee) zijn medeoprichters en bestuursleden van de pas gestarte stichting Nieuw Horst. "Zelf boeren in Zeewolde, op een natuurvriendelijke manier samen met dorpsgenoten, gemeenteleden en parochianen je eigen gezond voedsel verbouwen, recepten uitwisselen, oude en nieuwe vormen ontdekken om voedsel lang te bewaren..... maar ook op deze manier een bescheiden bijdrage leveren aan sociale activering in een duurzame samenleving in Zeewolde, passend binnen ons werk aan de Groene Kerk" dat is wat Cees en Henk drijft.



De stichting staat voor de ontwikkeling van het Landgoed Nieuw Horst in de randen van ons dorp. Kern van het landgoed wordt een coöperatieve dorpsboerderij voor natuurvriendelijke voedselproductie door en voor inwoners van ons dorp en de regio. Ook kleinschalige woon-zorgconcept(en) met dagbesteding op de boerderij zullen op het landgoed worden ontwikkeld. De coöperatie leunt op het bewezen succes van ca. 18 Herenboerderijen, die ons voorgingen.

Om de coöperatieve dorpsboerderij te kunnen realiseren zijn wij op zoek naar ca. 250 huishoudens. Daarom is de stichting gestart met het werven van 'Vrienden van de dorpsboerderij'.

Als vriend(in) wordt je aspirant-lid van de op te richten coöperatie en help je om de boerderij van de grond te krijgen. Je kunt meedenken en meedoen aan de verdere ontwikkeling van de coöperatie en het Landgoed Nieuw Horst. Als de coöperatie eenmaal is gestart ontvang je wekelijks een oogstpakket gezond voedsel van wat de natuur op de boerderij op dat moment biedt: aardappelen, groenten, fruit, eieren, kruiden en (voor de liefhebbers) vlees.

Ben je nieuwsgierig geworden of wil je meedoen? Vraag Cees en Henk ernaar, kijk hoe het werkt op www.stichtingnieuwhorst.nl. Help ons en geef je daarin op als vriend!





Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.

“Welke kleur geef jij
aan Maria?”

LIEFDE EN VERGEVING

Laatst was ik in Bergen op Zoom, in de prachtige Gertrudiskerk, voor een lezing. Die stond in het teken van Maria. Voor me stonden allemaal beelden van de moeder van ons allemaal. Met een vraag ook aan ons allemaal: welke kleur geef jij aan Maria? Ik hoefde daar niet zo lang over na te denken: de kleur van gezien worden en er mogen zijn, de kleur van vrede en vergeving in een tijd die zoveel geweld kent, de kleur van verzoening in een wereld van haat en oorlog, de kleur van trouw en geduld in een tijd van wraak en vergelding, de kleur ten slotte van machteloos waken bij je dode zoon, zonder te oordelen, in een digitale wereld die mensen kapotmaakt. Dat is allemaal voor mij het beeld van Maria in deze angstige dagen. Toen ik op de terugweg naar huis was vroeg ik me af welke kleur het best bij deze beelden past. Ik kreeg het antwoord niet uit de vele oorlogsgebieden van dit moment, maar juist uit een onverwachte hoek. Van een leeftijdsgenoot die ik via mijn kerk had leren kennen en me steeds dierbaarder is geworden. Noem het vriendschap die stukje bij beetje is gegroeid, niet in voorspoedige tijden maar juist in tegenslag en beproeving. Toen hij getroffen werd door een ernstige ziekte klaagde hij geen steen en been en toen hij als door een wonder toch weer genezen leek, was er vooral dankbaarheid, altijd naar Maria. En dat deed hij ook toen hij voor de tweede keer beproefd werd. We gingen eten in Lage Vuursche, niet lang voor de beslissende operatie. Hij straalde rust uit, hoe onzeker zijn vooruitzicht ook was. En hij deed een belofte. Mocht hij de operatie overleven, dan wilde hij een Mariavlag voor onze kerk kopen. Hij hield woord. Midden in de hel op de intensive care bestelde hij een vlag. Als teken dat Maria er ook voor je is in de beproeving van je leven. Ze ziet je, geeft vrede, oordeelt niet, is trouw en schenkt liefde en vergeving. En deze Maria – zo hard nodig in onze tijd – kleurt hemelsblauw. ■

Horizontaal

1 Kerkgenootschap 11 Clown van 'Sapperdeflap' 12 Byzantijnse voorstelling van Christus 13 Lichte muziek 14 Insect 16 Parijs topvoetbalteam 17 Beeld in de Kerststal 19 Wereldvreemd iemand (Eng.) 20 Zuid-Amerikaans zoogdier 21 Inter-netadres (Eng. afk.) 23 Opschik 24 Filmtape 25 Loopvogel 26 Windstil 28 Afrikaan 30 Overdreven 31 Plaats in Overijssel 32 Betaaldvoetbalclub 34 Voorzetsel 35 Symbool voor neodymium 36 Vice-president onder Bill Clinton 37 Materiaal voor soldaatjes 39 Verlegen 40 Vertakte hoorns 41 Kledingstuk 42 Persoonlijk vnv. 43 Religie 44 Woord 45 Waterbeweging 46 Voormalig Europees land 48 Stommeling 50 Snelle, korte beweging 51 Positieve elektrode 53 Hap 55 Heiligdom.

Verticaal

2 Het verhaal van Gilgamesj bijvoorbeeld 3 Teug 4 Verbruikt 5 Masker 6 Land in Afrika 7 Vóór Christus (Lat. afk.) 8 Belangrijke wedstrijd 9 Grieks eiland 10 Lid van een hemels koor 13 Kandidaat-kloosterling 15 Geloof dat Gods genade iedereen ten deel zal vallen 18 Strijkende aanraking 20 Die van Eva bevindt zich volgens sommige moslims in de Saudische stad Djedda 22 Apparaat dat computernetwerken verbindt 25 Nederlandse oud-topvoetballer 27 Profaan 29 Blauwe kleur 33 Insect 34 Vaak aan het dierenrijk ontleend vereerd symbool van primitieve volkeren 38 Atoomdeeltje 39 Stad in Libanon 41 Beet 42 Iskariot of Tadeüs 45 Balletrokje 47 Menselijke bouwsteen (afk.) 49 Basketbalcompetitie in de Verenigde Staten 50 Koorzang 52 Gelijktroom (Eng. afk.) 54 Zoon van Juda.

©Wim De Weerd - www.crossworldcommunication.com



Oplossing volgt in volgende parochieblad



Oplossing kerstpuzzel

IK WENS JE LICHT EN VREDE TOE



Rubriek verzorgd door de
Katholieke Raad voor het
Jodendom

Meer nieuws en achtergronden
over de relatie van katholieken
tot de joden is te vinden op:
katholiekeraadjodendom.nl
dagvanhetjodendom.nl

 Katholieke Raad voor
het Jodendom

“Met de uittocht
begon ook de
bevrijding”

ALS WE ETEN VAN DIT BROOD

Matses zijn platte broden of koeken, die op krokante crackers lijken. Zonder zuurdesem, want er was volgens de traditie geen tijd om het deeg te laten rijzen. In het Bijbelboek Exodus staat dat joden het bakten in opdracht van God toen zij meer dan 3000 jaar geleden haastig Egypte moesten verlaten (Ex. 12,8). De oorspronkelijk vierkante matses herinnerden aan de tegels die zij moesten bakken van rivierklei uit de Nijl.

Matses heten ook ‘brood der ellende’, omdat ze herinneren aan de onderdrukking van de slavernij in Egypte. Maar met de uittocht begon ook de bevrijding! Het brood is zowel een herinnering aan het verleden als hoop voor de toekomst. Door van dit brood te eten, gedenken en vieren joden de bevrijding uit Egypte en roepen ze op de messiaanse toekomst naderbij te brengen: Gods Koninkrijk op aarde. Men spreekt ook van het feest van de ongezuurde broden.

Katholieken kennen eveneens ongezuurd brood. Zij noemen dit de hostie. Dat komt van het Latijnse woord *hostia*, dat letterlijk offer(dier) betekent. De hostie is ‘offerbrood’. Door van dit brood te eten tijdens de eucharistie herdenken christenen het lijden en het sterven van Christus. Het is een voorproefje van het eeuwige leven. Verleden, heden en toekomst komen erin samen.

Het ritueel wordt door joden en christenen op verschillende manieren geduid, maar voor zowel joden als christenen is dit brood aanleiding om zich te herinneren, om te gedenken. Door de rituelen met brood wordt het verleden een werkelijkheid die men opnieuw kan ervaren. De Kerk noemt het een mysterie, omdat het ons verstand te boven gaat. We denken tegelijk aan het verleden, aan het heden én aan de toekomst! Daarom wordt in het tafelgebed gebeden: totdat Hij (weder)komt. ■

Parochie Sterre der Zee
Kerkplein 8
3891 ED ZEEWOLDE
e-mail: secretaris.rkzeewolde@gmail.com



Pastor
pastor P.J.M. (Paul) Leferink
Pauwoog 34
3892 EP Zeewolde
tel: 036 – 5310924 (bereikbaar iedere werkdag,
behalve op maandag)
e-mail: pastor.rkzeewolde@gmail.com

Pastoraal team
Paul Leferink - pastor,
pastor.rkzeewolde@gmail.com
Mw. L. (Lia) van Brakel - pastoraal begeleider
e-mail: liavbrakel@gmail.com
tel: 06-24328822
Dhr. H.F.M. (Henk) Meijer - pastoraal begeleider
e-mail: hfmmeijer@gmail.com
tel: 06-12996958.

Vice-Voorzitter
Dhr. P.A.M. (Piet) Verschure
Dwingelderveld 5
3894 BB Zeewolde
tel: 06-57209483
e-mail: parochiebestuur.rkzeewolde@gmail.com

Secretaris
Mw. E. (Elselies) Verkleij.
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde
e-mail: secretaris.rkzeewolde@gmail.com

Penningmeester
Dhr. H.F.M. (Henk) Meijer
Smaragd 79
3893 ES Zeewolde
tel: 06-12996958.
e-mail: penningmeester.rkzeewolde@gmail.com

Leden parochiebestuur
Mw. J.F.I. (Janneke) den Brok
tel: 06-53334897
Dhr. G.J.M. (Gert-Jan) van Dongen
tel: 036 – 5228807
Mw. M. (Monique) Smit
tel 06-46515348

Bankrekening parochie
Rabobank Flevoland,
IBAN: NL07RABO0112557856
Ook voor uw vrijwillige bijdrage

Ledenadministratie
Mw. V. (Veerle) van der Helm
email: leden.rkzeewolde@gmail.com

Liturgie
Dhr. G.J.M. (Gert-Jan) van Dongen
tel: 036 – 5228807

Diaconie
Mevr. T. (Tiny) Schor- Bakker
tel: 036 – 5223372

Catechese
Mevr. A.A.M. (Angenita) Gieling- van Wijk
tel: 06-81315903

Bezoekgroep - omzien naar elkaar
Mevr. L. (Leonie) vd Sluijs
tel: 06-36367372
e-mail: lhhvandersluijs@gmail.com

Vervoer naar / van de kerk
Dhr. G. (Gerrit) Thiele
tel: 06 29036687 (min 24 uur van tevoren)

Coördinatie koster
Dhr. G.B. (Gerard) van Mispelaar
tel: 036 – 5221122

St. Katholiek Onderwijs Zeewolde (SKOZ)
Dhr. R.M. (Roel) Hijne
tel: 06-39276505

Kerkcentrum Open Haven
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde
tel: 036 – 5222255
www.openhaven.nl

Beheercommissie "Open Haven"
Voorzitter: Gert van Es 06-22748917
e-mail: vz@openhaven.nl
(elke vrijdag van 09:00-12:00 uur aanwezig in Open Haven)
secretaris: Geert Meijer
e-mail: secr@openhaven.nl
vertegenwoordiger parochie: Cees Stolk

Parochiele Caritas Instelling (PCI)
Dhr. J. (Jeroen) van Kampen (voorzitter)
tel: 036 – 5228770
e-mail: pci.rkzeewolde@gmail.com
Bankrek. PCI IBAN: NL74ABNA0430701926



Vergeving



KIK

Kikker hoort hoe mevrouw Bontje, de kosteres, in zichzelf loopt te mompelen. 'Ik moet ook altijd alles ALLEEN doen. Hebben we nét Kerstmis gevierd en húp, verzint de pastoor weer iets níeuws ... de nieuwjaarskoffie. De posters hangen al in de kerk! En wie mag het allemaal regelen, Berna Bontje! Want de vrijwilligers hoeven niet te werken, ze mogen lekker kletsen, zei de pastoor. En als ik nou eens wegloop?' Kik schrikt ervan. Mevrouw Bontje weglopen? Dan wordt de kerk super-ongezellig! Alles zal stoffig worden, geen zelfgebakken taart meer, de planten gaan dood! Snel huft Kik naar de muizen onder het orgel. Hij vertelt hoe erg het is met de kosteres. 'We moeten helpen!' 'Helpen!' gillen de muizen. Als ze de keuken insluipen, zit de pastoor net achter een kopje koffie.

Mevrouw Bontje zegt nogal boos: 'Nog even over die nieuwjaarskoffie ...' 'O ja, Berna,' zegt de pastoor, 'Jij mag dan ook gezellig koffiedrinken en praten hoor!! Mijn zus en haar kinderen zorgen voor de koffie, limonade, zelfgebakken koekjes, alles!' Mevrouw Bontje lijkt een beetje in de war. 'O, nou, dank u wel.' Als de pastoor weg is, wordt het stil. Ze mompelt in zichzelf... 'Hm. Alsof IK helemaal niet NODIG ben in de keuken. Koekjes bakken. Laat MIJ dat toch lekker doen.' 'Hoeraaa!', piepen de muizen zachtjes, 'Ze gaat niet weg!' Dan staat mevrouw Bontje energiek op. 'Hè. Wat ben ik toch een zeurpiet. Wat leuk eigenlijk! nieuwjaarskoffie, ook voor mij!'



Nieuw jaar

Een jaar kan onvergetelijk zijn, bijzonder of bewogen, maar ook vol afscheid, hartenpijn en tranen in de ogen.

Maar als het januari wordt, komt nieuwe hoop tot leven, het oude vuur wordt opgepord, wat fout ging wordt vergeven.



Laat je nieuwe jaar gezegend zijn met tranen in de ogen van geluk, ontroering, zonneschijn, omdat we leven mogen gedragen door de hand van God, die niet loslaat wat Hij startte. Van oud naar nieuw trekt Hij ons vlot, leef het nieuwe jaar van harte!



Uit de Bijbel

God zegt: 'Denk niet meer aan wat vroeger is gebeurd, sta niet stil bij hoe het altijd ging. Want Ik ga iets nieuws maken. Het schiet al op, heb je dat niet door? Een weg in de woestijn, rivieren in het dorre land!'

Naar Jesaja 43:18-19 2



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Juriëns